



UPPROR I ÖST

En ny läsvärd bok från Contras förlag presenteras i detta nummer. Se sidan 2.

CONTRA

för frihet - mot socialism

nummer 5 1977

årgång 3

Ny angelägen Contra-bok:

UPPROR I ÖST

I dagarna utkommer en ny bok på Contras förlag. Det är Wolfgang Strauss som i boken "Uppror i Öst" behandlar oppositionen i Östeuropa. Det är i stora delar en unik skildring av den växande oppositionens verksamhet och dess ökade styrka. Iboken skildras bl a strejker, demonstrationer, revolter och uppror, händelser som är så gott som okända i Sverige, trots att de har stor omfattning.

Oppositionella grupper i Östeuropa har gjort sin röst alltmer hörd under de senaste åren. Det gäller såväl den intellektuella eliten, som den opposition som har en förankring i bredare folklager.

Den intellektuella oppositionen har samlats kring manifest, uttalanden och underjordiska tidskrifter. Många ledande företrädare för dessa oppositionsgrupper har framträtt i västerländska massmedia. Några enskilda har t.o.m. kunnat komma till tales i sitt hemlands tidskrifter.

Den intellektuella oppositionens centrala krav är kampen för mänskliga rättigheter, särskilt då yttrandefrihet. Under de senaste två åren har dessa krav fått ökad styrka genom det avtal som slöts i Helsingfors 1975. Avtalet har tryckts i oavkortad form i flertalet länder som undertecknat avtalet, och det händer ofta att oppositionella som utsätts för regimens förtryck i Östeuropa hänvisar till innehållet i Helsingfors-dokumentet, då de framlägger sina synpunkter.

Den intellektuella oppositionen har förmåga att formulera sig på ett sätt som når fram till västerländska tidningsredaktörer, och den som följer med utrikeshändelserna i dags-tidningarna kan knappast ha undgått att notera den ökade livskraft som de intellektuella oppositionsgrupperna i Öst har visat under de senaste åren.

Strejker och demonstrationer

Men den växande oppositionen tar sig inte bara uttryck i manifest och proklamationer. Det finns en annan form av opposition, som tar sig mer handgripa uttryck. Strejker, de-

monstrationer, upplöpp, revolter och uppror. Det är händelser som i Väst bara uppmärksammades då det rör sig om mycket stora händelser på ställen som inte kan döljas för västerländska massmedia, exempelvis upproret i de polska östersjöhamnarna 1970. Men mycket händer i det tysta. Sådant som först äratal senare blir känt i Väst, och som då helt naturligt inte är förstasidesstopp, eftersom det inte rör sig om nyheter, utan snarare om historia.

Författaren i slavläger

En kedja av väldsamma protester mot de styrande i Östeuropa presenteras i Contras nyutgivna bok "Uppror i Öst" (cirkapris i bokhandeln 28:-, vid direktbeställning från Conta 28½% rabatt = nettopris 20:-).

Författaren, tysken Wolfgang Strauss, är skribent med specialiteten opposition i Öst. Han har unika kunskaper på området, och också en unik erfarenhet. Han har själv suttit i fängläger i Vorkuta, i närheten av Norra Is-havet. Han dömdes till två gånger 25 års straffläger, efter att ha deltagit i en oppositionsgrupp i Östtyskland 1949 och 1950. I Vorkuta deltog han i det stora slavarbetarupproret 1953 och 1954. Han frisläpptes efter Konrad Adenauers besök i Moskva 1955 och lyckades så smålönigom ta sig till Västtyskland, där han i tjugo års tid har ägnat sig åt publicistisk verksamhet med specialinriktning på Östeuropa.

Wolfgang Strauss kan sätt ämne och ger därför en initierad bild av oppositionens verksamhet i Östeuropa. I hans bok får vi läsa om betydligt mer än den intellektuella opposition som framkymtar i svenska tidningsnotiser. Vi får hela bilden. De intellek-

tuella, studenterna, arbetarna, de religiösa och de nationella minoriteterna.

Unikt material

Författaren presenterar en rad händelser och personer som är okända för svensk publik. En stor del av materialet är unikt. Inte genom att det är nytt, men genom att det sammanstälts på ett systematiskt sätt, och lyfts fram från notiser i föga spridda tidningar och tidskrifter. Sammanställningen visar att det finns en betydande styrka och handlingskraft hos oppositionen i Öst.

Skulle protesterna växa ytterligare i styrka finns det uppenbarligen möjligheter att makthavarna förlorar kontrollen över situationen. Hotet om ryska stridsvagnar finns visserligen hela tiden i bakgrund, men möjligheten att sätta detta hot i verket begränsas kraftigt om oppositionsrörelsen tar sig väldamma uttryck i flera områden samtidigt.

Boken "Uppror i Öst" ger en unik överblick över läget i Östeuropa i dag. Men författaren drar också vissa slutsatser om vad som kommer att hänta i framtiden. Strauss är optimistisk och menar att det vi hittills sett av uppror och protester bara är första steget i en omfattande process som slutar med revolution och befrielse i Öst. Strauss menar att oppositionens växande styrka skall leda till en situation där Sovjet är oförmöget att med militärtakta hålla oppositionen under kontroll.

Alldeles oavsett om detta är en realistisk förhoppning eller ej, är boken "Uppror i Öst" i första hand en unik sammanställning av oppo-

sitionens hittillsvarande verksamhet.

Boken är i högsta grad aktuell, och behandlar även den allra senaste tiden händelser. Aktualiteten förstärks av att Östeuropeiska solidaritetskommittén i Stockholm utarbetat ett kapitel som behandlar de allra senaste månadernas verksamhet bland de oppositionella i Östeuropa. Kommittén har genom sin sammansättning en god överblick över utvecklingen i framförallt Polen, som är ett av de viktigaste länderna då det gäller den politiska utvecklingen i de sovjetiska satellitstaterna.

Det finns också en tabellarisk sammanställning över i boken omnämnda oppositionsytringar, som gör att man får en lättöverskådlig och imponerande insikt i vilken styrka och bredd som de oppositionella grupperna trots svåra förhållanden har kunnat visa i sin verksamhet.

En krönikा över uppror

En uppräkning av alla de händelser som beskrivs i boken skulle ta allt för stort utrymme för att få plats i denna artikel, men för att ge en idé om vilka händelser som rymts inom boken skall vi ge ett kort utdrag omfattande en händelse under var och ett av åren 1953-1977, för korthets skull ges bara en antydan om vilka händelser det rör sig om. Den utförligare beskrivning som ges många av händelserna är förbehållen bokens läsare.

1953: Generalstrejk av hundratusentals tvångsarbetare i norra Sovjetunionen. Bl a lägeruppror i Vorkuta, Norilsk och Kolyma i Sibirien.

1954: Uppror av lägerfänglar (koppargruvearbetare) i Kingir i Kazachstan. Upproret krossas med insatser av pansar och attackflyg. 500 fänglar dödade.

1955: Tvångsarbetaruppror i en rad sovjetiska fänglär.

1956: Upproret i Ungern.

1957: Strejk av tvångsarbetare i bl a Vladivostok, Sverdlovsk och Tjeljabinsk.

1959: Gatustrider i Temir Tau i Kazachstan.

1960: Oroligheter i Donez-området.

1961: Det ukrainska arbetar- och bondförbundet, en betydelsefull oppositionell rörelse, krossas.

1962: 5 000 döda vid upproret i Novotjerkask, i södra Sovjetunionen nära Svarta Havet.

1963: Blodiga sammanstötningar mellan arbetare och polis i den ukrainska staden Krivoj Rog.

1964: Sammansvärjning i Bulgarien avslöjas.

1966: Strejkvåg i Ukraina.



1967: Muhammedaner reser sig i staden Tjimkent i södra Kazachstan.

1968: "Pragvåren", den sovjetiska okupationen av Tjeckoslovakien.

1969: Gatustrider mellan uzbeker och poliser den 1 maj i Tasjkent i Uzbekistan.

1970: Uppror i de polska östersjöhamnarna.

1971: Uppror med en rad dödsoffer i Naltjik.

1972: Uppror i stora delar av Litauen.

1973: Krigstillstånd förklaras i Georgien, efter en folkresning i Tiflis.

1974: Hungerstrejkande lägerfänglar dör i läger WS 389/35 i Perm-distrikten.

1975: Myteri på rakettjagaren Storsjövoj i Rigas hamn, besättningen sätter kurs på Sverige, men nedkämpas till havs av u-båtar och helikoptrar.

1976: Strejker och oroligheter i Polen.

1977: Flera hundra tjecker och slovaker undertecknar protestdokumentet "Charta 77".

Christer Arkefors

Ytterligare en

Contra-bok i höst?

Utgivningen av "Uppror i Öst", liksom andra angelägna Contra-projekt möjliggörs uteslutande av ett generöst bistånd från Contras bidragsgivare och sympatisörer. Finansieringen av "Uppror i Öst" är nu säkrad, men nästa bokprojekt saknar ännu pengar. Boken skall förhoppningsvis kunna utges i december. Den är skriven av dansken Mogens Carlsson, som suttit i fängläger i Sibirien. Mogens Carlsson berättar på ett fängslande sätt hur han som ung trodde på kommunismen, och hur han handgripligen blev botad från sin tro i fänglägret. Boken är ungefärligt dubbelt så omfattande som "Uppror i Öst", och vi vill därför vädra till dem som har möjlighet att ge ekonomiskt stöd till projektet, som medför stora finansiella anspråk på Contra.

UPPROR I ÖST av Wolfgang Strauss

En pocketbok på 136 sidor. Boken kan köpas i bokhandeln från och med den 8 september. Priset i bokhandeln blir cirka 28:-. Boken kan också köpas direkt från Contra, Box 6082, 102 32 Stockholm. Priset vid direktbeställning är 20:-, dvs 28½% under bokhandelspriset. Beställning skall åtföljs av kontanter eller check, eller förskottsbetalning skall ske per postgiro 85 95 89 - 4 eller bankgiro 261-2638. I annat fall expedieras beställningen som postforskott, varvid ett tillägg på 5:- tillkommer. Vid direktbeställning levereras boken så snart den kommit från tryckeriet, vilket beräknas ske i vecka 35.

(Annons)

Du kan få "Uppror i Öst" ännu billigare! Genom att gå med i Bokklubben Frihetsforum. Se vidare det specialblad som bifogas detta nummer av Contra, eller skriv en rad till Bokklubben Frihetsforum, Box 15053, 104 65 Stockholm.

Milton Friedman på Sverige-besök:

En intellektuell Mogens Glistrup

På inbjudan av Industriförbundet höll nobelpristagaren Milton Friedman föredrag i Stockholm i början av sommaren. Ämnet var "Kapitalismens framtid".

Friedman är en lysande talare och har den lättamma tonen som gör även en akademisk föreläsning till ett njutbart nöje. Publikens uppskattning var märkbar.

Friedmans inlägg var provokativt och tog sannerligen inte hänsyn till några auktoriteter på något område. Han förklarade att det ju i själva verket var mycket få personer som hade en fullständig yttrandefrihet,

Utväcklingen måste vändas

Anställda vid universitet och forskningsinstitutioner som finansieras med statliga medel, måste exempelvis alltid snegla på möjligheten att ett alltför kritiskt uttalande om finansieringen ger till resultat problem att få anslag. Liknande gäller även andra kategorier, affärsmän måste ta hänsyn till uttalandena effekt på affärer osv. Det var egentligen, enligt Friedman, bara "professorer vid privata universitet, med egen förmögenhet, och kort tid till pensioneringen" som hade full yttrandefrihet. Eftersom Friedman själv hör till denna kategori utnyttjar han yttrandefriheten maximalt, även om exempelvis Chile-kommittén på känt 30-talsmanér gör sitt bästa för att beröva Friedman denna yttrandefrihet.

Kapitalismen har enligt Friedman klämt åt allt mer i det västerländska samhället. Detta genom den kraftiga expansionen av den offentliga sektorn. I USA har den offentliga sektorns andel av bruttonationalprodukten fyrdubblats på femtio år - från 10 till 40%. Denna utveckling kommer säkert att fortsätta men inte i samma takt. Det går, lyckligtvis, inte att ytterligare en gång fyrdubbla andelen, så många procent finns inte, för att läsa Astrid Lindgrens ord.

Samhällets fyra uppgifter

Friedmans föredrag blev i mycket en intellektuell version av Mogens

Glistrups politiska program i Danmark. Friedmans grundläggande filosofi innebär att staten endast har fyra uppgifter:

- . Att försvara medborgarna mot våld eller tvång från andra medborgare.
- . Att försvara nationen mot yttre fiender.
- . Att fastställa vissa normer - t ex definiera vilka rättigheter som medföljer åganderätten, hur stora mätsenheter är etc
- . Att tillhandahålla ett penningssystem med stabilt penningvärde.

Milton Friedman menade att regeringarna i huvudsak ägnade sig åt annat, dvs åt sådant med vilket de inte borde ha något att göra, samt att de misslyckades med flera av sina huvuduppgifter, exempelvis att upprätthålla lag och ordning och ett fast penningvärde.

USA är 48% socialistiskt

Men man kan ju inte vänta sig annat när t o m USA:s ekonomi är till "48% socialiseras" (vinstdelen är 48%). På det sättet är ju staten delägare i både vinster, förluster, investeringar, lönecostnader etc till 48% menadbruttonationalprodukten, så skulle det kunna innebära att den offentliga sektorn hade lagt beslag på 60% av makten i samhället. Men eftersom samhällets resurser används så ineffektivt är den verkliga maktpositionen betydligt svagare.

Enligt Friedmans uppfattning leder det mesta som samhället företar sig till önskade konsekvenser. Detta beror inte på att politikerna skulle ha någon ond avsikt, men är en följd

av att välvilliga människor med de bästa avsikter gör alldeles fel saker. Om ett problem dyker upp måste politikerna visa sig handlingskraftiga, och då stiftar man en lag. Det blir det bara efter värre av.

Skattepolitiken och samhällets omfördelningspolitik leder ofta till effekter rakt motsatta de önskvärda. Hur är det inte med den fria universitetsutbildningen exempelvis?

Relativt lågvänade människor tvingas betala skatt för att hålla igång en utbildningsapparat som mestadels utnyttjas av barn till högvänade, eller åminstone av personer som genom utbildningen själva blir högvänade. Samhället omfördelar härigenom inkomster från de fattiga till de rika. Och på samma sätt fungerar det på en rad områden.

Skattepengarna slösas bort

Lyckligtvis förhåller det sig så att samhället använder skattepengarna ineffektivt och slösaktigt. I Sverige finns det exempelvis en offentlig sektor som tar hand om eller fördelar 60% av makten i samhället, men eftersom samhällets resurser används så ineffektivt är den verkliga maktpositionen betydligt svagare.

"Om man ändå gör fel saker så är det lika bra att man gör dem ineffektivt. Hur många i det här rummet skulle exempelvis uppskatta att skattemyndigheterna arbetade lika effektivt som ett privat företag? Samhällets ineffektivitet är en välsignelse!"

Ineffektiviteten i samhällsmaskinriet var i själva verket ett gott tecken, enligt Friedman. Just ineffektiviteten och slöseriet kan leda till att det politiska trycket på en minskning av den offentliga sektorn kan öka. Det kan bli räddningen för utvecklingen av våra samhällen. Reduceras inte den offentliga sektorns storlek, riskerar alla västerländska ekonomier att följa England i spåren. Nedgång och framväxt av ett kollektivistiskt samhälle, som till slut leder till demokratins undergång.

GM kan inte ta en cent...

Många tyckte kanske att Friedman var väl kategorisk i sina uttalanden.



Att det rimligen inte kunde vara så att "allt samhället gör är ineffektivt, och allt vad de privata företagen gör är effektivt". Milton Friedman gav sådana invändningar helt rätt, men underströk den enligt honom avgörande skillnaden mellan de privata företagen och samhället:

"Samhället gör inte av med sina egna pengar, utan med pengar som man måste ta in från medborgarna med tvång, och ytterst med hot om våld. Samhället kan komma och ta pengarna ur min plånbok, utan att jag ger mitt medgivande. Det är det som gör samhällets makt så överväldigande och farlig. Även de mest jättelika företag måste spela efter andra regler. General Motors kan exempelvis inte ta en enda cent från mig, utan att jag ger mitt personliga medgivande och får något i utbyte".

Detta resonemang visade den ena av de två tankelinjer som ledde Milton Friedman till hans motstånd mot den offentliga sektorn - att man tar in pengarna med tvångsmetoder. Den andra invändningen har redan antyts ovan: Den som spenderar andras pengar är inte lika sparsam som den som gör av med egna pengar. Det är det som leder till det stora slöseriet inom den offentliga sektorn.

Tillbaka till 1800-talet?

Det var inte nog med dessa provokativa tankegångar. För att avrunda det hela gav Milton Friedman kritikerna rätt, när de anklagade honom för att vilja gå tillbaka till 1800-talets samhälle. Men han returnerade kritiken, genom att hävda att den nuvarande utvecklingen inte ledde tillbaka till 1800-talet, utan till 1600- och 1700-talen, dvs till de merkantilistiska samhällen, där staten hade den avgörande kontrollen över ekonomin. 1800-talet har sett de snabbaste och mest genomgripande förändringarna till det bättre i mänsklighetens historia. Och detta berodde på att samhället försökte minimera sitt inflytande på ekonomin. De missförhållanden som rådde på 1800-talet var i flertalet fall en mild västanfläkt, jämfört med hur förhållandena var tidigare.

Carl G. Holm

Den omdebatterade boken om Milton Friedman och ekonominpriset av Bo Svedberg och Birgitta Rydberg kan beställas direkt från Contra till det rabatterade priset 27:- (bokhandelspris 32:-). Boken är mycket avslöjande för massmedias osakliga kritik av Friedman.

Bokrecension

Ryssarna

En nyutkommen bok ger en avslöjande skildring av livet i Sovjet. Mygel och korruption. "Smygkapitalism". Pampvärde och otroliga förmåner för makteliten. Den som presenterar den initierade skildring är amerikanen Hedrick Smith, som tre år arbetade i Moskva, som chefskorrespondent för New York Times. Han nöjde sig inte, i motsats till många andra korrespondenter, med att följa med de guidade turer som ryssarna ordnar.

I det "klasslösa" Sovjetunionen har den härskande klassen, som omfattar ungefär en tusendel av befolkningen, en privilegierad situation, som är fullständigt väsensskild från den situation som arbetarna, för vilka systemet sägs vara tillkommet, lever under.

Det är en av den sovjetiska censuren och säkerhetstjänstens viktigaste uppgifter att se till att allmänheten får veta så lite som möjligt om de privilegierades liv. De privilegiade som hör till partitoppen, toppen inom de olika departementen och ämbetsverken och i viss utsträckning de litterära och konstnärliga kretsarna.

Den järnridå som på detta sätt uppriätts tvärsigenom det sovjetiska samhället gör det svårt att få en god och tillförlitlig bild av hela det sovjetiska samhället. En av de få som lyckats få fram en sådan bild är emellertid den amerikanske journalisten Hedrick Smith, som skrivit boken "Ryssarna".

I boken beskriver Smith bl a hur de privilegierade handlar i speciella butiker, som lags på undanskymda ställen, så att de i onöдан inte skall uppmärksamas av allmänheten. Det finns inte heller några skyltar som talar om var butikerna finns, och bara de som har passersedel kommer in. I de butikerna slipper man stå i kö, och där kan man finna varor, som över huvud taget inte går att få tag på för vanliga ryssar.

Men det är åtskillnad även i de privilegierades krets. Brezjnev och de andra politbyråmedlemmarna kan handla i speciellt välförsedda butiker i Kreml eller Centralkommitténs byggnad, medan privilegierade av lägre dignitet får nöja sig med något sämre utrustade butiker.

Enligt Smith finns det runtom Moskva kedjor av skräddare, frisörer, tvättinrättningar och andra serviceinrättningar, som bara står till de utvaldas tjänst.

Han hävdar också att en särskild avdelning inom Centralkommittén tillhandahåller lägenheter, fritidshus, bilar och (säkerhetskontrollerade) hembiträden till makteliten.

Politbyråmedlemmar och ytterligare några har tillgång till handbyggda Zil-bilar. Luftkonditionerade och utrustade med exklusiv inredning. Till ett uppskattat pris av 300.000 kronor styck. Nästa steg på skalan är ministrar, amiraler och marskalkar. De får nöja sig med en Chaika, som ser ut som en amerikansk 50-talsbil. Men de har naturligtvis privatchaufför.

Topparna i Sovjet lever ett liv helt avskilt från allmänheten. Det finns särskilda bostadsområden. Och delar av landsbygden utanför Moskva är reserverad för pamparnas sommarställen. För flygresor finns t o m en särskild flygplats för eliten (den något mindre privilegierade eliten har bara rätt att få före dem som bokat in sig på reguljära flygningar).

Samma klassuppdelning gäller sjukvården, där eliten har egna sjukhus med resurser som är helt otänkbara för den stora allmänheten.

Smith ger en intressant och grundlig inblick i det sovjetiska samhället (han behandlar också vardagsheter, de breda befolkningslagrens villkor, o s v). Han har under sina tre år som New York Times korrespondent i Moskva ansträngt sig att söka mer än det som serveras av de officiella talesmännen. Han har lyckats bra i detta avseende.

Vi kan rekommendera boken. I själva verket fann vi på Contra boken så bra att vi tre månader innan boken utkom på svenska tillskrev den amerikanske förläggaren i syfte att Contra skulle utge en svensk upplaga. Nu hittar Bonniers före, vilket dessvärre medför att läsarna av boken får betala det oförskämt höga priset 100:-. Men den finns säkert på många bibliotek också.

Oskar Bengtsson

Washington:

Carters dubbelmoral

Från Contras Washington-korrespondent Allan C. Brownfeld

När president Carter första gången kungjorde sin politik rörande de mänskliga rättigheterna blev många amerikaner, inklusive undertecknad, positivt inställda till den förändring som det innebar i förhållande till den politik utan moral som bedrevs under Nixon-Kissinger-Ford-eran.

President Fords vägran att ta emot författaren Alexander Solzjenitsyn uppfattades exempelvis som en skyndning mot alla amerikanska ideal. Den cyriska politiken som innebar att man bedrev affärer med tyranniska regeringar utan att bry sig om ländernas religiösa minoriteter, etniska minoriteter och oppositionella var ett förräderi mot amerikanska ideal. I den mån Carters nya politik skulle innehålla en återgång till en utrikespolitik byggd på moraliska principer var även de som inte stödde honom i valet beredda att uttrycka sitt gillande.

Men vad vi har sett under de få månader som den nya "moraliska" politiken har bedrivits är inget slut på cynismen, utan en ny typ av cynism. Mer och mer blir kravet på mänskliga rättigheter bara något som riktas till västvänliga regimer, som Argentina, Uruguay, Chile, Sydafrika, Brasilien, Sydkorea o.s.v. Knapast alla ställs några krav på komunist-Kina, Sovjet eller andra östeuropeiska stater.

Mondale tyst i Belgrad

När vicepresident Walter Mondale åkt Europa runt och kritiserat Sydafrika, fortsatte han direkt från sitt möte med sydafrikanske premiärministern Vorster i Wien till Belgrad i Jugoslavien. Där kritiserade han inte marskalk Titos förtryck och den totalitära regimen i landet. Nej han omfamnade Tito och uttryckte sitt gillande. Men det är bara ett av många åskådliga exempel på Carters nya dubbelmoral.

Samtidigt som den kommunistiska regimen i Vietnam fär löfte om att USA inte, trots brotten mot de mänskliga rättigheterna i landet, skall motstå sig landets medlemskap i FN

försäkrar man att USA inte kommer att använda sig av sitt veto, om man skulle besluta sig för att utesluta Sydafrika ur FN.

Visserligen har Castros roll i Afrika utsatts för kritik. Men inget har sagt om brotten mot de mänskliga rättigheterna på själva Kuba. Och trots talet om mänskliga rättigheter har USA skyndsamt strävat efter att normalisera förbindelserna med Kuba. Och Kambodja, där ett av de brutalaste folkmorden under detta sekel pågår, har inte föranlett några kritiska uttalanden från vare sig Carter eller utrikesminister Cyrus Vance.

Carter-administrationen strävar i riktning mot diplomatiska förbindelser med Kommunist-Kina (där det inte finns tillstygelse till mänskliga rättigheter), och det är säkert ett av skället till att man håller tyst om Kambodja. Lyckligtvis finns det andra i Washington som är beredda att tala ut. Efter ett utskottsförhör om massmorden i Kambodja sa representanthusledamoten och demokraten Stephen Solarz från New York följande: "Detta är ett av de mest barbariska brotten under detta sekel. Jag skulle vilja jämföra det med Hitler's mord på sex miljoner judar... skulle resten av världen hålla tyst? Jag har talat med många amerikanska UD-tjänstemän. En av dessa, som är stationerad i Bangkok, och har haft till uppgift att analysera och bedöma utvecklingen i Kambodja alltsedan kommunisternas maktövertagande säger att anklagelserna mot regimen är riktiga... Frågan är vad vi kan göra åt saken?"

Att importera rhodesiskt krom

Carter-regimens ansträngningar att få Byrd-lagen, som tillät import av rhodesiskt krom, upphövd pekar också på dubbelmoralen då det gäller mänskliga rättigheter i Afrika. Representanthusledamoten Robert W. Daniel (republikan från Virginia) menade att frågan om mänskliga rättigheter och majoritetssysteme inte alls hade spelat någon roll för

Carters politik. Huvudskälet bakom förslaget var att USA skulle skaffa sig en bättre position hos ledarna i det "svarta" Afrika.

Daniel fortsatte: "Låt oss se vilka politiska ledare det är vi ska göra oss vänner med genom denna åtgärd... För att ta en, president Macias i Ekvatorial-Guinea, så har det uppgetts att denne store ledare har dödat 50,000 av sina undersåtar... han har fått en fjärdedel av landets invånare att fly... och han har infört slaveriet... Sedan har vi Jean B. Bokassa, den självutnämnde kejsaren över det olyckliga land som han nu kallar Centralafrikanska Kejsardömet som har torterat hundratals personer från minoritetsfolk till döds, efter att ha rådfrågat stjärntecknen."

Listan fortsätter. Carter har inte sagt ett ord om sådana skändligheter i det svarta Afrika, utan han har sparat all indignation för Rhodesia och Sydafrika. Det råder inget tvivel om att Rhodesia och Sydafrika måste kritiseras, men varför bara dessa två? De är knappast de värsta brottslingarna mot de mänskliga rättigheterna på den olycksaliga afrikanska kontinenten.

Ett förräderi mot friheten

Den republikanske senatorn Carl Curtis från Nebraska har kommenterat Carters politik på följande sätt: "Om USA normaliseras förbindelserna med Kuba och Vietnam innebär det ett förräderi mot friheten. Regeringen har visat en tydlig ensidighet i sin inställning till mänskliga rättigheter... Samtidigt som stödet till regeringarna i länder som Chile och Sydkorea minskar med hävning till de mänskliga rättigheterna förbättras relationerna med Kuba och Vietnam. En sådan politik är inte konsekvent och saknar realistiska proportioner... det är oörligt att kritisera Chile och Sydkorea samtidigt som man håller tyst om fängelsehålor i Vietnam och koncentrationslägren på Kuba."

Innan regeringen diskuterar moral ute i världen, borde den två sina egna händer. Atminstone borde den tillämpa sina höga normer lika hårt gentemot våra fiender som gentemot våra vänner. Allan C. Brownfeld



Allan C. Brownfeld

KGB angriper frihets organisation

Från Contras London-korrespondent Harry Jones

Förra året bildades i London en ny frihetsinriktad organisation, som snabbt har växt i styrka, och som har uppmärksammats i en rad fall.

Det är The National Association for Freedom, NAFF. Flera kända namn ingår i ledningen för den nya organisationen, bl a Robert Moss, som tidigare varit korrespondent för den ansedda veckotidskriften The Economist i Chile, och som nu redigerar en särskild utrikespolitisk specialtidsskrift, Foreign Report, som utges av Economist. En annan känd person i den nya organisationens ledning är Norris McWhirter, en av tvillingarna bakom Guiness rekordbok (hans tvillingbror Ross mördades av IRA 1975). Organisationen har också på kort tid byggt upp lokala föreningar i ett 50-tal städer i England och Skottland.



NAFF:s emblem

I NAFF:s styrelse finns sju parlamentsledamöter (från det konsernativa partiet), med Winston Churchill (sonson till premiärministern) som det främsta namnet.

NAFF tar tjuren i hornen

NAFF och organisationens tidning "The Free Nation" tvekar inte att ta tjuren i hornen. Man har bl a fört en hård kamp mot vissa avarter av fackföreningsrörelsen, och särskilt då mot organisationsklauzuler, dvs avtalsbestämmelser som innebär att alla anställda måste vara medlemmar i en fackförening. Det har bl a gjort en del

statliga företag, som British Rail. I flera fall har såväl företagen som fackföreningarna tvingats till reträtt.

Stoppade postbojkott

Ett mycket uppmärksammat fall var tänkt NAFF genom rättsliga aktioner tvingade en fackförening inom postverket att upphöra med en bojkott mot ett företag som var utsatt för strejk av fackföreningsmedlemmar (trots att de 90% som inte var med i fackföreningen fortsatte att arbeta).

Men NAFF är inte enbart en organisation som kämpar mot de många avarterna inom brittisk fackföreningsrörelse - där det i jämförelse med Sverige verkligen finns många skrämmaende avarter. NAFF har ett brett program, och tillhandahåller bl a juridisk hjälp i fall där friheten står på spel. Den juridiska vägen har i många fall visat sig vara framgångsrik. En rad processer har förts mot lokala myndigheter och även mot en medlem i regeringen, flertalet med framgång, antingen i domstolen, eller i form av eftersigter under hand.

Organisationen har också gått till hårt angrepp mot en grupp parlamentsledamöter, som kallas Tribune Group. Den utgör den vänstra flygeln inom Labour-partiet. Eftersom det inte finns något nämnvärt kommunistparti i England har många med rent kommunistiska åsikter aktiverat sig inom Labour-partiet. En del av dessa har nu tagit plats under stol med sina kontakter med det lilla obetydliga kommunistparti som finns. Vid något tillfälle har tio parlamentsledamöter skrivit på uppdrag för den kommunistiska dagstidningen Morning Star. Tänk er själv om socialdemokratiska riksdaysmän var ute och samlade in pengar till Norrskensflamman...

Två kommunistiska labour-medlemmar dömdes till fängelse, sedan de

"fixat" valen i ett fackförbund till en kommunistisk falangs fördel. Det var tack vare NAFF som operationen avslöjades och fördes till rättegång. De två Dunn och McLeod hade vid röstsammanräkning helt enkelt bytt ut valsediarna. Och de upplyste alla icke pålitliga som kom för att rösta på fackföreningsexpeditionen att valet var förra veckan.

Attack mot Labours vänster

NAFF-medlemmen och parlamentsledamoten Iain Sprout gick i parlamentet till frontalangrepp mot de medlemmar i Labour som hyste totalitära åsikter, som bl a resulterat att den sovjetiske kommunisten Boris Ponomarjev, med speciellt ansvar för kontakterna mellan det sovjetiska kommunistpartiet och utländska kommunistpartier, varit på officiellt besök hos Labour-partiet. Iain Sprout hävdade i samband med Ponomarjevs besök att flera av Labours parlamentsledamöter var oöppnitliga i sin inställning till diktatoriska regimer, förutsatt att det rörde sig om kommunistiska regimer. Särskilt Sovjetunionens övergrepp mot de mänskliga rättigheterna sågs med milda ögon av dessa parlamentsledamöter.

Flera ledamöter i Labours partistyrelse anklagades för att hysa odemokratiska åsikter och fyra parlamentsledamöter kunde avslöjas som medarbetare i Morning Star, den kommunistiska dagstidningen.

Sprout menade att det pågick en välplanerad infiltrationspolitik i Labour, och att denna nu pågått så länge att de infiltrerade elementen fått en inflytelserik position inom många delar av partiet. An så länge finns ett visst medvetande på högsta nivå inom partiet, som bl a har resulterat i att ordföranden i Labours ungdomsförbund har uteslutits ur partiet som trotskist. Men Sprout, liksom NAFF, menar att allt flera lokala och distriktsorganisationer kommit under kommunistisk kontroll.

NAFF:s fräna angrepp mot vänstergruppen inom Labour-partiet och organisationens framgångar i processer mot statliga arbetsgivare, fackföreningsosv, har resulterat i en tydlig irritation från ryssarnas sida. Härömmännen avslöjades att NAFF satsar under specialbevakning av den ryska underrättelsetjänsten KGB, som också satt mot NAFF. KGB planterade ut falska påståenden om ledande NAFF-medlemmar för att undergräva dess förtroende hos allmänheten.

NAFF har uppenbarligen varit så framgångsrikt att Sovjet ser sina intressen hotade. NAFF är att gratulera.

Harry Jones

Befolkningsexplosionen kan stoppas

Befolkningsstillskiftet har faktiskt minskat under de senaste fem åren. Mycket talar för att det på lång sikt går att stoppa befolkningsexplosionen. Klas von Holst redogör för den senaste statistiken rörande befolkningsstillskiftet, och förklaringar bakom utvecklingen.

Jordens befolkning är idag ungefär 4 miljarder. Dubbelt så många som 1926 och fyra gånger så många som 1860. Och hälften så många, som något decennium in på nästa sekel. Men är befolkningsexplosionen ett för världen dominerande hot, så som ofta har gjorts gällande av domedagsprofeterna?

Många tecken tyder på att så inte är fallet, även om en förutsättning för att inte de pessimistiska farhågorna skall besannas är att fortsatta kraftansträngningar vidtas inom några särskilt utsatta områden.

Många utvecklade länder, däribland de skandinaviska länderna, Tyskland, Storbritannien, Belgien och Österrike har nått långsiktig balans i befolkningsstillskiftet. Tillsammans har de aktuella länderna 160 miljoner invånare, eller 4% av världsbefolkningen. Men ytterligare 360 miljoner mäniskor bor i länder som kan förväntas nå balans på bara något års sikt, och före 1985 borde därutöver både Japan och Östeuropa, med ytterligare ett par hundra miljoner mäniskor sälla sig till gruppen.

Utvecklingen de senaste fem åren pekar entydigt på en minskad takt i befolkningsökningen. Om världen indelats i tio regioner hade åtta en minskad ökningstakt mellan 1970 och 1975 (se tabellen). Det var bara i Afrika som man kunde hitta en nämnvärd ökning. Utvecklingen är annars densamma såväl i den utvecklade som den utvecklade delen av världen.

Den utvecklade världen

Bakgrunden till förändringarna är dock inte densamma i de utvecklade länderna och u-länderna. Förklaringen till de utvecklade ländernas minskning är att söka i:

- a) En önskan om att ha färre barn. I USA har det skett en dramatisk förändring i inställningen bland kvinnor i åldern 18-24 år, dvs de som kommer att väga tungt i statistiken under de närmaste åren. 1967 ville 55% av de gifta kvinnorna i åldersgruppen ha tre eller flera barn. 1975 var siffran nere i 26%.

b) Ökad användning av preventivmedelutvecklingen att gå över i befolkningsstillskiftet. I många utvecklade industriländer an-minskning. Och det är knappast ett värder en tredjedel eller mer av kvintilltalande perspektiv att allt färre nor i fruktbar ålder p-piller. Och i aktiv ålder skall tvingas försörja resten använder vanligen andra p-me-alltför pensionärer. Den produktiva arbetssyrkan kan inte förväntas öka del.

c) Fler aborter. Många länder, däri- som den gjort i stort sett varje år bland Sverige, har nyligen liberaliserat abortlagarna. Detta har inneburit en mycket kraftig ökning av antalet aborter.

d) Fler kvinnor i förvärvararbete. Förminskande folkökningen till stor värvararbete tycks erfarenhetsmässigt del annorlunda, leda till att kvinnor senarelägger och a)

Ökad dödlighet. Bl a p gr a livsmedelsbristen under vissa år har dödligheten ökat markant i vissa länder. I en del indiska delstater har ökningen varit av storleksordningen en tredjedel (från 1½ till 2 %). Livsmedelsbrist har dels

förrorsakats av utfiskning - fiskkonsumtionen har minskat med 11% per person mellan 1970 och 1974, dels av dåliga skördar i såväl u-länderna som i Sovjet. De dåliga skördarna i Sovjet har pressat upp livsmedelspriserna och försämrat livsmedelsförsörjningen i u-länderna. De höjda oljepriserna har för många av de fattigaste u-länderna lett till att de inte längre har råd att utnyttja tillräckligt med konsgödning.

b) Familjeplanering. Alltför länder satsar på familjeplanering. Det medverkar till kraftigt sänkta födelsetal. Mest dramatisk har förändringen varit i Kommunist-Kina. Födelsetalet har minskat från 3,2 till 1,9% mellan 1970 och 1975. I Kina har synnerligen drastiska metoder tillgripits. Det förefaller som om fler länder kommer att göra det i framtiden.

c) Aborter är inte vanliga i u-länderna, med ett par undantag av betydelse: Kina och Mexiko. (I det senare landet framst illegala aborter).

Tillsammans har dessa faktorer varit så starka att de helt uppvägt den ökning som väntades allmänt på grund av de stora barnkullarna i mitten och slutet av fyrtioalet. Minskningen av barnafödandet kommer att accelerera kraftigt när om några år de mest fertila åldrarna är de betydligt mindre årgångarna från femtioalets mitt. Många regeringar är bekymrade över utvecklingen. På längre sikt riskerar

Men det finns en rad andra faktorer som påverkar utvecklingen i motsatt riktning:

a) Åldersfördelningen i u-länderna. I Europa och Nordamerika är en fjärdedel av befolkningen under 15 år. I Afrika är siffran 45%. I Asien och Latinamerika 40%. Denna befolkning kommer inom överstående framtid att nä barnalstrande ålder. b) Tidiga Skvenskap betyder många

barn i det stora flertalet u-länder. c) Urbaniseringen fortsätter. I inlanderna har stadsbor i regel lägre nivåer än landsortshor, i u-länderna är det tvärtom i många fall. Och urbaniseringen fortsätter i snabb takt i många u-länder.

Vad kan göras?

Vad kan då göras för att få bunt med befolkningsexplosionen? Det finns ett universalsvar: Att göra de fattiga länderna rika! Det finns nämligen ett mycket klart samband mellan ett lands välfärd och befolknings-tillväxten. Länder med mer än 800 \$ i per capita-inkomst har mindre än hälften av det födelsetal som finns i länder med mindre än 600 \$ i per capita-inkomst. Undantag gäller i första hand för några nyrika oljeländer.

Födelsetalen minskar parallellt med en rad välfärdsmätare, som per capita-inkomsten, befolkningens läskunnighet, genomsnittslivslängd, jämnhet i inkomstfördelningen, men också i förhållande till folktätheten.

Det har exempelvis visat sig att ojämnheter i inkomstnivån mellan olika delar av landet har ett mycket stort förklaringsvärde då det gäller regionala skillnader i födelsetalen.

Latinamerikas stora inkomstskillnader skulle alltså till en del förklara de höga födelsetalen. Det har beräknats att en ökning av en procentenhets av bruttonationalprodukten till de fattigaste 40% av befolkningen innebär en minskning av födelsetalet med 2,9%. Och en höjning av genomsnittsåldern (förväntade livslängden) med ett år innebär en sänkning av födelsetalet med 1,9%. Man behöver ju då inte skaffa sig riktigt lika många barn som pensionsförsäkring.

Sådana förklaringar spelar stor roll i exempelvis Indien, Kerala hör till de fattigaste delstaterna. Men man har låg barnadödlighet, hög förväntad livslängd och ett gynnsamt förhållande då det gäller livsmedelsintaget per invånare. Det har medfört att födelsetalen har sjunkit från 37 till 27 o/oo på tio år. En hög läskunnighet i delstaten har säkerl också hjälpt till.

Klas von Holst

Inkomst per invånare, \$	Genomsnitts-inkomst, \$	Naturlig folkökning	Andel av världens befolkning
0-299	136	2,3	59
300-599	374	2,8	9
600-899	695	2,2	4
900-	2.561	0,8	28
Samtliga	873	1,9	100



-Det här är Svenssons första studieresa som riksman. Han undrar vad pressen kommer att fråga om detta treveckors solenergiseminarium på Bahamas.

AHOPPAD VIETNAMEISK KOMMUNIST BERÄTTAR OM POLITISKA FÅNGAR

Nguyen Cong Hoan deltog på den kommunistiska sidan i Vietnamkriget. Han såg positivt på det kommunistiska maktövertagandet i april 1975. Han "valdes" 1976 som riksman i det nya parlamentet för hela Vietnam. Hoan genomskräddade emellertid så smällning om den nya regimen, och han lyckades fly våren 1977. Han arbetar nu för att amerikanerna aktivt ska understödja den antikommunistiska guerillan i landet.

Hoan har genom sin position haft god insyn i det nya samhället. Han uppskattar antalet politiska fångar till cirka 200.000. Officiellt befinner sig dessa i "omskolningsläger", men i praktiken rör det sig om fänglager, menar Hoan.

Den rika floran av tidningar och tidskrifter i Sydvietnam, har helt försvunnit, och i de många katolska skolorna tvingas lärarna undervisa i "marxistisk-leninistisk anda". Den antireligiösa propagandan har bl a tagit uttryck i en spelfilm, där kvinnor som besöker kyrkan blir våldtagna av bestialiska präster!

Om en vietnames talar med en utländsk journalist (det finns inte längre några fasta västerländska korrespondenter, alla är utvisade) måste han använda sig av en officiell utsett tolk - oavsett sina egna språkkunskaper.

Bland fångarna i "omskolningslägren" finns bl a de flyktingar som i oktober 1975 bad att få bli återsända till Vietnam från Guam. Vidare finns ledande oppositionsmän mot Thieu-regeringen som Tran Van Tuyen och Vu Hong Khanh. General Duong Van ("Big") Minh sitter fortfarande under husarrest,

I landet råder en hård livsmedelsransonering. Enligt Hoan beror det bara delvis på livsmedelsbrist. I första hand är det ett sätt att kontrollera oppositionen.

Intagning till universitet och andra högre skolor sker uteslutande på politiska grunder. Den som har förfädrar som har haft positioner i den gamla administrationen har inga möjligheter att få högre utbildning.

Samma gäller sjukvården. Nordvietnamesiska militärer bestämmer enväldigt vilka som skall få sjukvård i Sydvietnam. Och det ges endast till dem som offentligt gör avbön från sina "brott" under den tidigare regimen.

Enligt Hoan har den anti-kommunistiska guerillan uppnått vissa framsteg. Bl a sprängdes en av södra Vietnams största ammunitionsdepåer i Long Binh-provinsen i luften den 19 mars i år.

(Zeitung, Bern)

75.000 flyktingar från Indokina tragiska offer för internationell feghet

Ungefär 75.000 flyktingar från Indokina lever under misérabla förhållanden i Thailand. De thailändska myndigheterna saknar resurser att ge flyktingarna en drälig tillvaro, och inga andra länder är beredda att ta emot dem. Även Thailand har vid några tillfällen skickat tillbaka kambodjanska flyktingar till hemlandet. Sedan det visat sig att kambodjaner avrättade sådana "landsföräldrar", något som rapporterats av senare samstämmiga flyktingar, läter man kambodjanerna stanna, under allt svårare förhållanden.

Två svenska missionärer, Per-Axel och Ing-Marie Hansson arbetar i flyktinglägret Songkhla, där det finns ungefär 700 flyktingar från Vietnam. De bor i de båtar de använde under flykten från Vietnam och i plåtskul. Flyktingarna får inte lämna lägerområdet. Under nuvarande förhållanden saknar dessa alla möjligheter att skapa en framtid. Per-Axel Hansson har vädjad till svenska ambassaden i Bangkok, liksom till ett stort antal svenska riksdagsmän om hjälp. Alla har endast visat sitt stora ointresse för saken. Den enda hjälp som kommer från Sverige har insamlats av en organisation som heter Farbror Eriks Barn och Hjälpsverksamhet i Falkenberg.

Makarna Hanssons verksamhet är dessvärre unik. Vi har sett den omnämnd i internationella tidsskrifter, som det i stort sett enda som görs för flyktingarna. Frånsett att ett litet fåtal har tillåtts resa till USA eller Australien. USA har emellertid numera ställt upp hårdare krav på vilka som skall släppas in. USA kräver att flyktingarna antingen skall ha nära släktningar, som redan är i USA eller att flyktingen var på en så hög position i Saigon-administrationen, innan Sydvietnams fall, att vederbörande skulle råka ut för betydligt värre represalier än ett vanligt omskolningsläger (=koncentrationsläger) i Vietnam.

FNs flyktingkommissarie Aga Khan har vädjad om internationell hjälp för flyktingarna i Thailand, men

hans vädjanden har dessvärre klingat alltför resultatlösa.

Till Contra har vädjanden kommit från vietnameser i exil i Paris. Vi har vidarebefordrat dessa och andra uppgifter till Invandrarverkets generaldirektör Kjell Öberg och till ett antal riksdagsmän. Kjell Öberg klarade snabbt av problemet. Han skrev ett svarsbrev som framhöll att invandrarverket inte självständigt kunde besluta att ta in någon viss flyktinggrupp till Sverige. Det var regeringens sak att bestämma. Och nog var det rimligt att i första hand ta hit chilenska flyktingar, som Sverige nu gör.

Detta allt-

så enligt Kjell Öberg. Det tragiska är att ingen vill ta emot flyktingarna, och att det verkar vara rent politiska skäl som ligger bakom. Man vill inte "störa" förbindelserna med kommunistdiktaturen i Vietnam. Man vill uppnå fördelar för det egna landets flygtrafik eller liknande.

Och den vietnamesiska regimen betraktar varje omhändertagande av flyktingar som en ovänlig handling.

Det har t.o.m. medfört att många länder i området vägrar att ens släppa iland vietnamesiska flyktingbåtar. För flykt över havet är nu den i stort sett enda vägen för den som vill slippa undan omskolningslägren för politiska motståndare till regimen, eller den som vill uppnå ett minimum av mänskliga rättigheter. Att segla 200 mil i föga sjövärda djonker och småbåtar, avsedda för färdfart är naturligtvis mycket riskabelt. Tusentals människor har säkerligen drunknat på vägen, men ingen får någonsin veta hur många. Ytterligare tusentals har säkerligen uppbringats av vietnamesiska strullbåtar.

Cirka 300 flyktingar från Vietnam finns i Japan. De får inte stanna i landet, eftersom japanerna är mäna om de japansk-vietnamesiska förbindelserna (både de politiska och ekonomiska). De 300 har inget annat land som tar emot dem. Japan vägrar nu t.o.m att ta emot flyktingar i sjönöd, om de inte har ett annat land som garanterar att ta emot dem.

Det beräknas nu finnas ungefär 5.000 flyktingar som har kommit



Flyktingfamilj, som skall köras iväg från Hongkong. Vart?

till Malaysia, Hongkong, Filippinerna, Singapore och Indonesien per båt. Dessa männskor lever i flyktingläger och har inga möjligheter att få börja ett "normalt liv" i dessa redan överbefolkade länder. Regimerna gör allt för att bli av med flyktingarna, utan att lyckas.

Numer vägrar dessutom alltför länder att över huvud taget acceptera att flyktingar kommer i land. Det har hänt att fartyg fått löpa "gatlopp" mellan dussintalet hamnar, utan att kunna bli av med de flyktingar som man tagit upp från smäfarkoster ute på öppna havet. Situationen är så besvärlig att många kaptener inte "ser" flyktingar när de passerar, trots att det är en månghundraårig tradition att sjöfarare hjälper andra sjöfarare i nöd.

En liten vattenfyld fiskebåt på sydkinesiska sjön med 66 vietnamesiska flyktingar ombord var utan såväl färskvatten som mat. Den kunde nära som helst gå under. Under en veckas tid hade ett flertal fartyg passerat, fartyg som inte brydde sig om fiskebåtens SOS-signaler.

Till slut togs flyktingarna ombord av indokinesiska fartyget Yuvali. Flera situation? Att ta emot flyktingar i av flyktingarna var i behov av omedelbar hjälp, och Yuvali gick in till närmaste icke-kommunistiska hamn, Hongkong. Hongkong vägrade att släppa isländens som behövde omedelbar sjukhusvård, eftersom "Hongkong inte låg på Yuvalis planerade resrutt". Fartyget fortsatte då till Taiwan (enligt den ursprungliga resplanen). På Taiwan vägrade man att släppa isländen vietnameserna. Polis utposterades runt fartyget, för att ingen skulle överskrida förbjudet. Nästa hamn var Yokohama i Japan. Japan har konsekvent vägrat att släppa in vietnamesiska flyktingar, om det inte varit klart att något tredje land lovat att ta emot dem. Det tycktes som om Yuvali skulle kunna segla följd (Varav flera hundratusen redan runt hela Ostasien utan att kunna placeras i olika länder, varav ett tjugotal i Sverige). Har Sverige mot bakgrund av den politik som förts av Israel, som till slut utslovade inresa tillstånd, och flyktingarna kunde flygas till Israel redan från Taiwan.

En annan rapport berättar om 74 män i en liten fiskebåt, som vägrats att gå i land i Malaysia, Singapore och Indonesien (i Malaysia fick man dock fylla på färskvatten och provianter). Båten hamnade slutligen i Australien, där myndigheterna lät flyktingarna stanna i avvakta på senare beslut.

P.S. Det meddelas från USA att man är beredd att ta emot flera tusen flyktingar som kommit sjövägen och som inte tas emot av något annat land, även om flyktingarna saknar släktningar i USA. Detta kan dock bara marginellt underlätta problemet.

Sven Enberg

Sex frågor till regeringen

Contra har tillställt regeringen - statsrådet Ola Ullsten följande frågor:

1. Ungefär 75 000 flyktingar från Indokina lever i misär i flyktingläger i Thailand. Ständigt kommer nya flyktingar. Då den thailändska regeringen inte anser sig ha möjlighet att ta hand om ytterligare flyktingar händes det att flyktingar återsänds till hemlandet, med läger- eller dödsstraff som följd. Ett flertal västerländska länder - Frankrike, Australien, USA m.fl har tagit emot kontingenter av indokinesiska flyktingar. Ar svenska regeringen beredd att vidta åtgärder för att underlätta de männskors svåra situation, eventuellt låta mindre grupper komma till Sverige?
2. Varje år återsänds ett par hundra flyktingar från Östeuropa, som kommit till Sverige till sina hemländer, eller till länder där de i sin tur riskerar att återsändas (exempelvis Finland). Den som inte har ägnat sig åt i hemlandet förbjuden politisk verksamhet har mycket begränsade möjligheter att få stanna i Sverige. Detta gäller även för personer som genom att lämna sitt hemland gjort sig skyldiga till straffbar "republikflykt". Finns det inom ramen för fastställda flyktingkvoter, eller utvidgade sådana, möjlighet att visa en generösare attityd gentemot flyktingar från de östeuropeiska diktaturena?
3. Sverige har ekonomiskt och moraliskt understött Hanoi-regimens expansionpolitik. Denna har lett till att Sydvietnam är en kommunistisk diktatur, med sammanlagt hundratusentals politiska flyktingar som flyttat från Vietnam? Om så är fallet, vad har regeringen vidtagit för åtgärder för att uppfylla detta ansvar? Om så ej är fallet, varför är regeringen ej beredd att underlätta följderna av den utrikespolitiken som landet fört, för de enskilda männskor som drabbas?
4. Ungefär hundra politiska flyktingar i månaden återsänds av de brittiska myndigheterna i Hongkong till det kommunistiska Kina. Myndigheterna anser sig ej ha möjlighet att ta emot fler flyktingar, eftersom Hongkong är kraftigt överbefolkat. Tusentals flyktingar lever dessutom illegalt i Hongkong under svåra förhållanden, eftersom de är rädda för att upptäckas och återförs till hemlandet. Är regeringen beredd att vidta åtgärder för att underlätta dessa männskors svåra situation, eventuellt låta mindre grupper komma till Sverige?
5. Varje år återsänds ett par hundra flyktingar från Östeuropa, som kommit till Sverige till sina hemländer, eller till länder där de i sin tur riskerar att återsändas (exempelvis Finland). Den som inte har ägnat sig åt i hemlandet förbjuden politisk verksamhet har mycket begränsade möjligheter att få stanna i Sverige. Detta gäller även för personer som genom att lämna sitt hemland gjort sig skyldiga till straffbar "republikflykt". Finns det inom ramen för fastställda flyktingkvoter, eller utvidgade sådana, möjlighet att visa en generösare attityd gentemot flyktingar från de östeuropeiska diktaturena?
6. Av olika skäl har Sverige infört en kvotering av antalet flyktingar som tas emot varje år i landet. Denna kvot uppgår i år till cirka 1 300. De senaste åren har kvoten till större delen upptagits av flyktingar från Latinamerika. Det har främst rört sig om kommunister som antingen kommit direkt från Latinamerika, eller från exempelvis Rumänien, när det visat sig att de inte kan uthärda ett kommunistiskt samhälle i praktiken. Antalet flyktingar som kan karaktäriseras som "kommunismens offer" har varit förhållandevis lågt, trots att dessa i ett globalt perspektiv utgör en mycket stor del av de senaste årens flyktingströmmar. Invandrarverkets generaldirektör har upplyst att fördelningen av den fastställda flyktingkvoten på olika grupper fastställs av regeringen. Vilka principer ligger bakom regeringens fördelning av flyktingkvoten, och varför behandlas inte de männskor som är direkta offer för den svenska utrikespolitiken mer generöst än de männskor som företräder en ideologi som med väld vill omstörra vårt samhällssystem och införa diktatur inte bara i sina egna hemländer (om det inte redan är gjort - med andra makthavare) utan även i Sverige?

Frågorna tillställdes statsrådet Ullsten den 7 juli. Vi har ännu ej fått något svar, men lovar att återkomma då ett sätt dyker upp.

Socialismen - en miljöfara

Den marxistiska ekonomiska teorin medför definitionsmässigt slöseri med naturresurserna. Därför blir socialismen en miljöfara. De socialistiska staternas oproportionellt stora satsning på en onödigt stor tung industri understryker problemen. Det menar Robert Gothius i denna artikel.

Från socialistiskt håll hävdas det, att det är på grund av det kapitalistiska systemet som miljöförstöringen har tagit sådana proportioner i den industriella världen. Det är jakten på vinst som gör företagaren hänsynslös vad beträffar vår naturnäring.

Dessutom leder själva kapitalismen till överproduktion, vilket bidrar till ett stort slöseri med jordens naturtillgångar. Socialisterna anser nu att miljöproblemerna är så stora att det enda som nu kan klara av dem är en planerad ekonomi.

Den snabba tillväxten i de kapitalistiska ekonomierna måste vidare brytas för att världen inte skall gå mot en katastrof.

Har marxisterna rätt - skulle en planerad ekonomi utan profithunger leda till en bättre miljö?

Nej så enkelt är det inte.

Mest miljökänslig industri

De kommunistiska staterna eftersträvar en snabb ekonomisk tillväxt också de. I den mån de lyckas med en sådan kommer miljöproblem att växa. En hög produktion innebär att man ställer stora anspråk på miljö och råvaror. Det gäller då att utnyttja tillgängliga resurser effektivt. Och det är knappast något som kännetecknar de kommunistiska systemen.

Den sovjetiska ekonomiska strategin har alltsedan statskuppen 1917 varit att satsa på en sköningslös industrialisering, med tyngdpunkten på just den miljökänsliga tunga industrien. Det var fallet särskilt från den förra femårsplanen 1928.

Den industriella utvecklingen har halkat efter i de kommunistiska staterna. Det innebär att man inte har lika stora miljöproblem. Men på grund av utvecklingsstrategin, och koncentrationen på den tunga industrien, är miljöförstöringen i förhållande till utvecklingsnivån betydligt större i komuniststaterna, än vad den var i Väst på motsvarande utvecklingsstadium. Dessutom har man inte på något sätt lärt sig av Västerlandets

erfarenheter. Man skulle ju rimligen ha en god chans att ta med miljöproblematiken i planeringen. Så är inte fallet.

I Väst har däremot miljöfrågorna kommit att uppmärksammas allt mer. Samhället har tagit på sitt ansvar att uppställa regler som tar tillvara miljöintressena. Detta kan mäthända tyckas vara en planushållning. Men den bakomliggande filosofin har snarast varit den motsatta. Utgångspunkten har varit att marknadsekonomien har de basta förutsättningarna att lösa alla ekonomiska problem. Men marknadsekonomi förutsätter ägare till produktionsfaktorerna. Nu är det så att luften (och i viss utsträckning även vattnet) saknar ägare. Det har därför varit omöjligt att på rätt sätt beakta effekterna på luft och vatten i produktionsprocessen. Samhället har därför fått inträda i rollen av "ägare" till luft och vatten, och se till att de som förbrukar dessa tillgångar genom nedsmutsning betalar för sig. Exempelvis genom att bygga reningsanläggningar.

Det visar återigen att det marknadsekonomiska systemet har bestört förutsättningar att lösa uppkommende problem.

Det kan naturligtvis inte heller bortses från att ren okunnighet, hos alla berörda, har varit en stor del i dramat. Det gäller såväl företag som myndigheter. Sannolikt har kommunala myndigheter, genom orenade avloppsutsläpp, stött för de största skadorna på miljön i vårt land.

Slöseri med naturresurser

Då det gäller råvaruförbrukningen och slöseriet med naturresurserna blir bildens ännu tydligare. Det kapitalistiska systemet är till alla delar överläget det kommunistiska då det gäller att utveckla sparsamhet med råvarutillgångar och naturresurser.

Och orsaken till detta står direkt att finna i den marxistiska teorin. Enligt Marx är källan till allt värde arbete. Det innebär att råvaror be-

traktas som fria nyttigheter i de socialistiska länderna. Kostnader för råvaror består i socialistiska kalkyler enbart av utvinningskostnaden. Ett guldberg är i sig helt värdeförlöst. Resultatet av detta synsätt är helt naturligt en slösaktig råvaruförbrukning. Det är inte ovanligt att bara 50% av mineralen i en malmfyndighet tas tillvara. Så snart malmhalten börjar minskas flyttar man till ett nytt ställe, vilket inte bara leder till slöseri med utvunna mineraler, utan också till onödiga skador på naturen. Det leder också till miljöförstöring i fler vattendrag m.m., när rester av utvinningsprodukterna lämnas kvar efter brytningen.

Men även om socialisterna modifierade sina kalkyler, med en prissättning på råvarorna, i strid mot Marx teorier, så skulle inte problemet avhjälpas.

All prissättning i de socialistiska samhällena är nämligen godtycklig. Den har inget samband med utbud och efterfrågan. Många priser är tio till femton år gamla på grund av att förändringar är besvärliga att genomföra för byråkratin. Prisrelationerna mellan en produkt och de delar och råvaror som ingår i den blir därför helt konstgjord. Den ger på inget sätt besked om konsumenten är beredd att betala vad det kostar för att få fram produkten. Den ger inte den information, som är det centrala för priserna i ett marknadssystem.

Marknadsekonomi klarar problemen

I en marknadsekonomi stiger som bekant priserna på en råvara som börjar bli knapp. Sparsamhet och effektivare resursutnyttjande blir de naturliga konsekvenserna av prisstegningen. Men sådana signaler existerar inte i ett socialistiskt samhälle. Där sätts priserna utan något hänsynstagande till vad råvarutillgången borde bjuda.

Sammanfattningsvis kan konstateras att mycket talas för att ett socialistiskt system skulle innehålla att förutsättningarna för ett hänsynslöst utnyttjande av naturnäringen blev större. Trots vänsterns påståenden om motsatsen.

Robert Gothius

Dansk tidningsarkiv hotas av Anker

Sommaren sätter livligaste politiska debatt i Danmark i rörelse. Minuts arkiv för att få tillgång till ett "älsktsregister". Regeringen hotar nu att förbjuda Minut att lägga upp ett vänligt klipparkiv. Ett sätt att hämnas för att tidningens chefredaktör Hans Hetler för två år sedan fick statsminister Anker Jørgensen fällid för förtal vid domstol?

I Danmark utges veckotidningen Minut tvt. Minut är berett att bistå myndigheten i deras aktiviteter för att försvara det demokratiska samhället mot kommunistiska undermålingsförsök.

Det danska etablissemansen är uppenbarligen irriterat på Minut, och tidskriften förtalas regelbundet av massmedia och ledande politiker. Statsminister Anker Jørgensen kallade tidningen en gång för "fascistisk", vilket dock resulterade i att Jørgensen fälldes vid domstol för förtal. Politikerna väljer nu sina ord med omsorg när de vill tala illa om Minut.

De senaste månaderna har kampanjen mot Minut intensifierats. I bråsch en för kampanjen går tidningen Extrabladet, som är Danmarks motsvarighet till Expressen och Aftonbladet (där man lyckats ta det sämsta från värderas tidningen). Extrabladet har "avslöjat" att Minut har "hemliga" register över 60 000 politiska meningsmotståndare.

Vad som särskilt irriterat Extrabladet är att danska försvarets underhållsetjänst, som enligt lag inte själv får föra "älsktsregister", har anlitat Minut och dess chefredaktör Hans Hetler som källa för information i underhållseärenden.

Protester från vänsterorganisationer har varit kraftiga. Likt även från försvarsminister Orla Møller vilket är förvånande, eftersom det ju är han som är ytterst ansvarig för att registret i fråga utnyttjats. Regeringen har lagt fram en lag som skulle förbjuda Minuts register.

Minuts register är emellertid i huvudsak ett klipparkiv, där man samlat klipp ur tidningar och tidskrifter. Och systematiserat materialet på olika personer. Det rör sig således endast om redan offentligt material, som ordnats på ett sätt som gör det möjligt att utnyttja materialet i tidskriftens journalistiska verksamhet. Att det sedan som en biprodukt gätt att utnyttja materialet för försvarets syften uppfattar Hans Hetler som mycket posi-

tervju hävdade Hans Hetler att flera medlemmar i den danska regeringen var betalda av Moskva. Regeringens ingripande är anmärkningsvärt, om man betänker hur enkelt det var att sluta anlita Minut som underleverantör av information till Försvarets underhållsetjänst, om det nu bara var särre informationsunderlag för denna verksamhet som var målet med regeringens ingripande.

I ett av Minuts nummer under sommaren heter det att om regeringen lyckas genomdriva sitt förslag kan Minut tvingas bli en underjordisk tidning, något som det fanns i Danmark under den tyska ockupationen under andra världskriget.

Perspektivet är onekligen skrämmande.

Enligt vad Contra erfärdar torde behovet av liknande underleveranser av informationer till den svenska underhållsetjänsten vara minimalt. Frågan är, trots lagstiftningen i ärendet, "löst på ett tillfredsställande sätt".

Oskar Bengtsson



Tjeckisk schackmästare om kommunismen:

Man får inte ge efter!

Den norska tidningen Morgenbladet har intervjuat stormästaren i schack Ludek Pachman. Pachman, som är tjeck, lever i Väst-Berlin sedan 1972. Han är aktiv i kristligt-demokratiska partiet CDU. Contra återger här några utdrag ur intervjun.

Har vi uppfattat situationen riktigt när vi menar att motiven som drev Alexander Dubcek var att förverkliga visca demokratiska friheter inom ramen för ett kommunistiskt samhällssystem?

-Jag hörde till dem som var av uppfattningen att en full politisk pluralism var den enda garantin för demokratin och mot maktmissbruk. Dubcek såg annorlunda på sakon. Han ville upprätthålla det kommunistiska partiets ledande roll, men ville också att detta eliparti skulle liberaliseras och att dess brutala väldemetoder skulle avskaffas.

Är det möjligt att liberalisera kommunismen?

Det påstås ofta att Prag-våren är ett bevis för att kommunismen kan vara liberal, eller som det formulerats; att det är möjligt att etablera en kommunism med mänskligt ansikte. Jag tror att en grundlig och objektiv analys av det som skedde är 1968 snarare bevisar det motsatta. Prag-våren är ett bevis för att antingen måste man lämna den marxistiska grund som den kommunistiska rörelsen bygger på eller också måste man ge avkall på det som betecknas som liberalism, mänskans personliga frihet.

Också de framstegsvänliga kommunistiska funktionsärerna 1968, jag tänker på namn som Alexander Dubcek, Josef Sarkovsky och min näre vän dr. Franz Kriegel, alla dessa som betraktades som Prag-vårens förgrundsförare, hade uppfattningen att det kommunistiska partiet måste förblif den ledande kraften, ha den verkställande och lagstiftande makt. Andra direktion, bland dem också jag, kände en politisk pluralism, dvs ett system med olika politiska synpunkter. Vi ansåg att en politisk

pluralism var en naturlig och nödvändig förutsättning för ett likberalt samhälle. Vi som bekände oss till detta hade i själva verket lämnat vår marxistiska grundsyn. För marxismen är en elitteori. Den politiska doktrin som marxismen grundar sig på, är den så kallade teorin om arbetarklassen som avantgarde, som den historiska och ledande kraften i det socialistiska samhället. I detta tankesystem är varje form av liberalism utesluten. där ges ingen unan möjlighet än åtstramning av regimen. Någon liberalisering låter sig inte genomföras. Dessa två begrepp står i kriss motsatte till varandra och kan inte förenas. Jag är av uppfattningen att de i den västliga världen, ja också de i Öst, som t.ex. professor Havemann, som anser att dessa två grundsynar kan förevas lever på en illusion. De önskar att det skulle vara så, men så är det inte.

Vad lärde Du själv under 1968?

-Att inte ta något för givet och att inte lita på någon annan än sig själv. Det var en bitter lärdom, som även den politiska ledningen gjorde. Från den 29 juli till den 1 augusti 1968 sammantrodde den sovjetiska politbyråns sekretariat i förtrörliga samtal med ordföranden i det tjeckiska kommunistpartiets centralkommité. Samtalen ägde rum i Cierna vid den sovjetisk-tjeckiska gränsen. Enligt kommuniken var det 'ett omfattande, kamratligt åsiktutbyte ... i en atmosfär av fullständig upprightighet och ömsesidig förståelse.' Vid det första mötet omfannade Leonid Brezjnev Alexander Dubcek och viskade i hans öra - jag citerar orden som Dubcek själv återgav dem för mig - 'Sasja, i Väst berättar man otroliga saker om oss. Man påstår t.o.m. att vi vill överfalla er militärt. Sasja, du tror väl inte på det?

Vi är ju vänner och bröder. Något sådant kan aldrig komma i fråga.' Det var Brezjnevs ord den 31 juli 1968. Då förelag redan noggranna planer för en invasion av Tjeckoslovakien. De sovjetiska styrkorna stod beredda vid våra gränser. Redan den 14 eller 15 juli fick den tjeckoslovakiska armén en hemlig order från Warszawa-pakten. Överkommando. I den ordern hette det att vår republik stod i omedelbar fara. Den hotades av västtyska armén och av NATO-trupper i Västtyskland, under stödning av förberedande manövrar i Bayern. Ordern kravde att 'gränserna mot Förbundsrepubliken Tyskland skall besättas för att säkra förvarvet av Tjeckoslovakien och hela det socialistiska lägret.' När den tjeckiska ledningen samlades till rådolag hävdade några, bl a Josef Sarkovsky att Öst planerade en intervention. De varnade för att fulja Warszawapakten ordern. Alexander Dubcek hade en helt annan uppfattning. Han utbrast högtidligt: 'Kamrater, partifranter, hur kan ni säga så? Det skulle aldrig komma ifråga att vi skulle överfallas av ett socialistiskt broderfolk'. Under tiden 15 juli till 15 augusti blev hela den tjeckiska armén flyttad till västgränsen. 11 divisioner stod vid den bayerska gränsen. Den 12:e fanns mitt i landet och hela det gränsen var bevakad.

Hur kan man besegra kommunismen?

-Det enda alternativet till varje diktatur är en aktiv kämpande demokrati. Demokratin skall inte byggas på lidelse eller starka hänsyn. Den skall byggas på det som kan fastslås, på kunskap och erfarenhet. Jag tror att det starkaste vapnet mot marxismen, mot de radikala ideologierna, är Sanningen. Sanningen måste spridas. Det måste ske konsekvent och ibland hårt. Man får inte ge efter.

Jugoslavien efter Tito

Sedan november 1975 har det s.k. "Samchin-dokumentet" diskuterats i en rad europeiska huvudstäder. Dokumentet är förmodligen upprättat av trotskister eller kineser, men det påstås vara Sovjetens plan i anslutning till Titos död.

Sovjetiskt angräpp

Enligt planen skulle Sovjet iscensätta ett noga planerat anfall mot tre "revisionistiska" stater: Rumänien, Jugoslavien och Albanien. Sovjet skulle snartidigt Uppna "en andra front": genom påtryckningar hindra att de finlandisera staterna (Finland och Transförrälit Österrike) användas av Väst i ett eventuellt motanfall.

Kina

Beskyllningar mot Kina för att stöja de kaukasiska staternas självständighetsstrivande skulle användas av Sovjet som motivering för att kärnvapenangrepp mot Kina, varefter Sovjet skulle kunna koncentrera sig på att erövra ytterligare en bit av Balkan.

Vadjan om hjälp

Enligt höga franska militära experter kommer de sovjet-vänliga komunisterna i Jugoslavien efter Titos död att vädra till sina "socialistiska bröder" om hjälp. Warszawa-paktens styrkor kommer då till "underrättning" och marscherar in i Jugoslavien. Men skulle då kunna hjälpa Jugoslavien? François Caviglioli menar att man mycket väl kan tänka sig att det skulle bli Arabförbundet:

Egypten skulle gennast hotas om landet motsatte sig sovjetiska militärtransporter genom Suezkanalen.

Tillgång till havet

Även om Samchin-dokumentet är en kinesisk eller albansk förfalskning, så står det helt klart att Sovjet är intresserat av att få tillgång till Adriatiska Havet. Direftet kommer Sovjet utan tvivel att återupprätta det gamla "Stor-Bulgarien", vilket skulle medföra att Grekland måste uppge delen av Trakien, mellan den turkiska gränsen och Salontiki, varigenom Stor-Bulgarien (och därmed också Sovjet) skulle få tillgång också till Egeiska Havet. Sovjet skulle säkerligen också överlämna den

sydligaste delen av Jugoslavien, Makedonien, till Bulgarien.

Polarika

Men det finns också en annan plan för Europa efter Titos död, en plan som verkar mer trovärdig. Det är Polarika-planen, som avslöjades av den tjeckiske avhoppade generälen Jan Sejna. Sejna flydde 1968. Han hävdade att ryssarna hade förberett Polarika-planen under den senare delen av 1960-talet. Huvuddraget i Polarika-planen avviker inte från Samchin-planen.

Enligt Polarika-planen skulle den östra delen av Österrike besättas av tjeckiske trupper. Därefter skulle Brejnev-doktrinen tillämpas på det "avvikande" Jugoslavien.

Uppmärksamhet i Jugoslavien

Många av den senaste tidens händelser visar att Jugoslavien tar dessa planer på allvar. Tito förföljer den lilla grupp Moskva-trogsna komister, som trots sin litthet är långtfrån betydelselös i landet. Han behandlar också kroater och andra oliktänkande hårt,

eftersom han misstänker att de underrättas av KGB. Jugoslaviska skolbarn utbildas i gerillakrigföring, och tillsammans med Rumänen håller Jugoslavien på att utveckla ett nytt stridsflygplan. Rumänen har som bekant samma misstro mot Sovjet som Tito.

Grekland och Turkiet

Om Västs överenskommel möjliggör för Sovjet att sätta igång sin plan, skulle NATO:s styrka minskas drastiskt. Grekland och Turkiet skulle bli isolerade och neutraliseras. Finlandisering skulle hota Italien, där kommittéerna kanske t.o.m. skulle våga sig på en kupp. Den senaste tidens storpolitiska utveckling kan dessutom bara ha styrkt ryssarna i deras förhoppningar om en svag reaktion. När man kunde helt klara sig från västerländska reaktioner i Angola, så ligger det nära till hands att pröva lyckan också i Jugoslavien. Inte minst som den amerikanske presidenten Jimmy Carter i ett omöneligt uttalande under valkampanjen försäkrade att USA inte skulle ingripa om sovjetiska trupper marscherade in i Jugoslavien.

Nils-Eric Brodin

DAGHEMMET



notiser Sverige

DEPARTEMENTEN ANNONSERAR I STRID MOT GRUNDLAGEN

Enligt grundlagen skall endast sakliga skäl som förtjänst och skicklighet vara avgörande vid tillsättningen av statliga tjänster. Det är alltså enligt grundlagen förbjudet att ta ovidkommande hänsyn som till exempelvis kön. Detta hindrar inte att flertalet departement i sina platsannonseringar tagit in en passus av ungefärlig följdande lydelse (varierar mellan olika departement, citatet är taget ur en annons från Industridepartementet): "Flertalet av departementets handläggare och expeditionsvakter är män och flertalet av skriv- och sekreterarpersonalen är kvinnor. Departementet eftersträvar en jämnare könsfördelning." Om departementen visar sådana strävanden beträffande de nyanställda, samtidigt som man bland de redan anställda har en sned könsfördelning (vad som nu kan menas med detta) så måste det rimligen innebära att man bland de nyanställda kommer att låta sig påverkas av sökandes kön, i strid mot grundlagens bestämmelser. Detta kommer att vara till nackdel för såväl män som kvinnor, beroende på vilka tjänster det är fråga om. Det kommer också att vara till nackdel för skattebetalarna, eftersom man kan vänta sig att den genomsnittliga "kvalitet" på de nyanställda kommer att sjunka, eftersom man tar hänsyn till så ovidkommande faktorer som den sökandes kön. Vi har noterat annonser av nämnda typ från förutom Industridepartementet även Handelsdepartementet och Justitiedepartementet. I Ekonomidepartementet (under Gösta Bohman) saknas dock den grundlagsstridiga passusen.

Oskar Bengtsson

KOMMUNISTPROPAGANDA FÖR SKATTEBETALARNAS PENGAR

Trots regeringsskifte har det statliga Kulturrådet en solid socialistisk majoritet. Nyligen delade man ut stora anslag till s.k. fria teatergrupper. De fick sammanlagt 5,1 miljoner kronor. Därtill kommer 0,5 miljoner till amatörteater i mer traditionell bemärkelse. Flertalet fria teatergrupper framför vänsterextremistiska budskap. Särskilt kan nämnas att det s.k. Tältprojektet fick 100.000 kronor. Tältprojektet är en tältturné som i revyform framför ett rent komunistiskt budskap. Angreppen riktar sig mot alla borgerliga grupper, till vilka Tältprojektet räknar även socialdemokraterna och LO.

STATENS PLANVERK VILL FÖRBJUDA BYGGANDET AV ETTOR

Pensionärer och ungdomar får ökade bostadsproblem i framtiden om Statens Planverk kan driva igenom sitt förslag till "tillämpningsanvisningar till byggnadsstatgan avseende smålägenheter". Byggandet av ettor skall nämligen förbjudas. Även den som nämligen behöver mer, eller inte har råd med mer, skulle tvingas hyra en tvåa. Ja inte tvåa med bostadsbyråkraternas språk. Där talar man istället om 1½-rumslägenheter. Det är nämligen så att det bara är vissa rum som räknas som rum i en lägenhet. Det största rummet måste vara minst 20 kvadratmeter, det näst största minst 12, det tredje största minst 10 och övriga minst 8 kvadratmeter. En lägenhet med ett rum på 20 och ett rum på 11 kvadratmeter är alltså ingen tvåa, utan en etta med ett litet extrautrymme, som i nyare terminologi generöst har kallats 1½-rum. Tilläggas kan att LO i sitt remissvar föreslagit att minimigransen höjs från 1½ rum till 2.

Chefen för Statens Planverk, Lennart Holm, är känd för sina radikala socialistiska sympatier. Trots att åsikterna är snarlika bostadsminister Elvy Olssons (c), tycks de två inte gå bra ihop. Det är det enda hoppet för dem som vill bo i små och billiga lägenheter.

KAMMARÅKLÄGARE KRÄVER MINSKAD RÄTTSSÄKERHET!

I LO-tidningen läser vi en intervju med kammaråklagare Lennart Angelin i Göteborg. Angelin menar att den åtalade måste ta på sig en del av bevisbörden i vissa skattemål. Grundprincipen för all rättskipning i civiliserade samhällen är att det är åklagaren som skall bevisa att den åtalade är skyldig. Angelin vill göra ett kraftigt ingrepp i denna princip enligt LO-tidningen. En person som har pengar utomlands skall betraktas som brottsling, om han inte inför domstol kan bevisa att det rör sig om "rena" pengar.

Angelin är specialist på skatteärenden.

MÄN ÄR FÖR KÄRNKRAFT

En opinionsundersökning rörande allmänhetens inställning till kärnkraften, som utförts av Institutet för marknadsundersökningar, visar att fler män är för än emot kärnkraft, men att den förkrossande majoriteten av kvinnor som är emot kärnkraften gör att motståndarna har en klar övervikt i det samlade materialet. Fördelningen på olika partier ger också intressanta upplysningar.

	För	Emot	Osäker
Totalt	27	46	27
Män	40	38	22
Kvinnor	14	54	31
(s)	49	25	26
(s)+(vpk)	47	28	25
(c)	7	83	11
(fp)+(m)	38	36	27
(C)+(fp)+(m)	20	62	18

DÄLIGT I SvD

CENTERN SLÄNGER BORT SKATTEBETALARNAS PENGAR EFTER PÄTRYCKNINGAR FRÅN FACKET

Kommunalarbetarförbundet har hävdat sin rösträtt mot entreprenadarkten enligt medbestämmelagen gentemot Stockholms läns landsting. Från fackets sida här man krävt att städningen vid Danderyds sjukhus skall skötas av landstingsanställda (organisera i "Kommunal") i stället för av anställda i entreprenadföretaget ASAB (organisera i "Fastighets"). Medbestämmelagen ger inga som helst sådana befogenheter gentemot arbetsgivaren, landstinget. Trots detta har landstinget gått med på att säga upp avtalet med ASAB, och överlämnningen i egen regi. Det beräknas kosta landstinget flera miljoner kr. om året. Det var centern i landstingen som krävde att man skulle ge efter för fackets olagliga krav. Folkpartiet och moderaterna var beredda att föra saken till Arbetsdomstolen, där det inte hade varit någon som helst tvukan om att "Kommunal" hade förlorat.

(Arbetsgivaren)

Svenska Dagbladets kultursidor läses säkert av många som letar efter intressanta "högerorienterade" böcker. De letar dock förgäves. Under det senaste året har säkert ett dusin böcker av intresse utgetts, exempelvis Barrons bok om KGB, "Vittnen i GULag", sista delen av Solzjenitsyns GULag-arkipelagen, Smiths "Rysarna", Sven Rydenfelts "Det sjuka 70-talet", Tage Lindboms "Myt i verkligheten", Melker Johnssons "Yrkesrevolutionären" m.fl. Inte en enda av de nämnda har omnämnts i SvD. Så vitt vi kunnat observera är Solzjenitsyns "Kapitalisters förräderi" den enda "högerbok" som omnämns inom rimlig tid från utgivandet. Dessutom recensnerades Lennart Hanes bok "Högspöket", som snarast kan uppfattas som en valbroschyrs 1976, och av betydligt mindre bestående värde än ovan nämnda böcker, i juli 1977. Däligt av den tidning som anser sig vara landets ledande borgerliga. Göteborgs-Posten och Sydsvenska Dagbladet har variera behandlat över hälften av de uppräknade böckerna.

REVOLUTIONÄR FILMSERIE PÅ LIDINGÖ

På Lidingö, en av Sveriges mest borgerligt inriktade kommuner, anordnade Kulturnämnden i samarbete med Studiefrämjandet en latinamerikansk filmserie. De filmer som visades var: 1) Långfilm om Castros besök i Chile (under Allendes tid) 2) "Bojkott" - om svenska företags roll i Chile 3) Venceremos (vi skall segra) om repressionen i Chile 4) Smältugnarnas timme - en film med fakta och analys om imperialismen 5) Uruguay och 6) När folket vaknar, en film av MIR, det revolutionära kommunistpartiet i Chile, som tyckte att Allende var allt för moderat.

VAD AVGJORDE VALET?

Contras uppgift är att publicera fakta. Att se till att sanningen kommer fram. Vid studiet av olika valanalys har vi kommit fram till att den mest trovärdiga har gjorts av "Forskningsgruppen för Samhälls- och informationsstudier i samarbete med Sveriges Radio. Så här sammanfattas studien i en socialdemokratisk bok "Vi kommer tillbaka" av Berit Rollén (Palme's f.d. pressekreterare):

Den helt övervägande delen, 80 procent, av väljarkären rösta de likadant 1976 som 1973. Dessa kallas fasta sympatisörer. Av de fasta socialdemokraterna motiverade det övervägande flertalet sitt val med trygghetsfrågorna, partiets allmänna politik, och inflytandet på arbetsplatsen. Motsvarande motivering för de borgerliga fasta väljarna var miljöförstöringen, statlig maktkoncentration och pampvälde.

I undersökningen ställdes också frågan om det var någon fråga som varit helt avgörande för hur man röstat. I stort finner man där ingen påtaglig tendens. En sådan finner man emellertid hos den grupp - 4 procent - som röstade på socialdemokratin 1973, men borgerligt 1976. Av dem har drygt var tredje nämnt kärnkraften som helt avgörande för sin röstning.

Det ligger nära till hands att tolka kärnkraftsfrågan som väsentlig för valutgången, säger utredarna Torsten Österman och Roger Bernow. Ett annat exempel styrker detta: Valutgången gav ett något bättre resultat för centern än vad man kunde vänta sig av opinionsmätningarna före valet. En tänkbar förklaring till detta är att 4 procent av väljarna tog ställning på valdagen och 9 procent under de övriga dagarna i veckan före valet. 13 procent hade alltså inte bestämt sig en vecka före valet. I denna grupp har 40 procent uppgett att kärnkraftsfrågan varit av mycket stor betydelse för deras röstande, och endast 10 procent av dem säger att den helt saknade betydelse för deras ställningstagande. Av dem som bestämt sig under hösten/försommaren (19 procent av väljarkären) var motsvarande siffror 30 resp 14 procent och av dem som hade bestämt sig ännu tidigare (64 procent) var motsvarande siffror 23 resp 24 procent. Detta antyder att kärnkraftsfrågan spelade en viss roll för dem som var obeslutsamma. Ytterligare svar på andra frågor pekar i samma riktning liksom det förhållandet att en del som bestämde sig i sista stund och uppgraderade kärnkraftsfrågan som viktigaste orsak också uppger att de gjorde detta i strid med sina egentliga partisympater.

Undersökningens urval består av ca 700 personer. Bortfallen är knappt 10 procent.

MER SOCIALISM ÄN BAKOM JÄRNRIDAN...

Sverige har snart mer socialism än många länder bakom järnridan. Kommunala s.k. allmännyttiga bostadsföretag svarar för snart 90% av all nyproduktion av flerfamiljshus. Genom att denna produktion har sjunkit i förhållande till enfamiljshusen är vi sammanlagt uppe på ungefärligt 35%. Obetydligt lägre än Rumänien (45%) och Ungern (38%). I Storbritannien var siffran uppe på 52%, i Sovjet är den, som väntat, över 90%.

(The Free Nation, London)

TERRORISTER

I samband med terroristaffären har det talats om en 31-årig kvinna anställd vid ett massmediaföretag i Stockholm som en av de huvudinblandade. Många tror väl av naturliga skäl att massmediaföretaget i fråga är Sveriges Radio. Eftersom vi på Contra inte tycker att orättvisa skuggor skall falla på Sveriges Radio (det finns alltför mycket som är kompromitterande för företaget) tycker vi att det bör sägas klart ifrån att "massmediaföretaget" i fråga är Dagens Nyheter.

RIKSDAGSMAN TORE NILSSON

Riksdagsman Tore Nilsson (m) från Ägnäs i Västerbotten har i en riks- dagsmotion yrkat avslag på höjning- en av Sveriges anslag till Kyrkornas Världsråd, från 165.000 till 215.000 kronor. Nilsson ifrågasätter Sveriges medlemskap och kräver en utredning i frågan. Bakgrund är Världskyrkorådets politiska sned- vridning, för vilket vi tidigare har redogjort i Contra.

FRANSK SLOGAN

En fransk studentgrupp, UNI, som motarbetar vänsterns starka ställning på de franska universiteterna har som rubrik på ett av sina flygblad:

"Aldrig Moskva, aldrig Prag, aldrig Stockholm! Ungdomen vill leva, inte bara finnas!"

SOCIALDEMOKRAT OCH FASCIST

I Nysvenska Rörelsens tidskrift "Vägen Framåt" läser vi att ordföranden i rörelsens Malmöavdelning Nils Gabrielsson av socialdemokraterna "ombets att bärda broderskaparnas fana som förr om åren" den första maj. Nysvenska rörelsen är en relik från 30- och 40-talen och företräder en korporativistisk/fascistisk ideologi.

KFML(r) BLIR FASTIGHETSÄGARE

KFML(r)-KOmmunistiska Förbundet Marxist-Leninisterna (revolutionärerna), det mest revolutionära som finns i Sverige har nyligen blivit fastighetsägare i Göteborg. För 875.000 kronor har partiet köpt det hus som man tidigare hyrt stora delar av för kontorslokaler m.m. (r):arna kommer i framtiden att sugga ut tre icke (r)-anknutna hyresgäster, bl a ett glasmästeri, KFML(r) som kallar huset för "Marx-Engels-huset" hade inga svårigheter att komma fram med pengarna. (GT, Göteborg)

SIDA-ANNONS

Vi citerar ur en platsannonser från SIDA: "Efter mer än 500 års förtryck och 10 års krig mot den portugisiska kolonialmakten blev Guinea-Bissau självständig republik 1974..." På SIDA tror tydligen någon att förtrycket har upphört efter kommunistiska PAIGC:s maktövertagande.

SOVIETMETODER PÅ DN

En rad amerikanska storföretag har beslutat sig för att gå till aktion mot våldet i TV, genom att inte köpa reklamtid i anslutning till våldsprogram i TV. När nyheten nådde DN diskuterades på ett rådsmöte om nyheten kunde tryckas eller ej. Svaret blev nej. Rådsmötet fann att nyheten ställde "privatkapsitalismen i en alltför positiv dager" för att den skulle kunna vidarebefordras till DN-läsarna.

(Den svenska marknaden)

notiser

utlandet

SOVIETISKT SPIONERI I NORGE

Ett sovjetiskt företag i Drømmen, Koncisto, gav det norska försvarset en offert på installation av hissar i Akershus fästning. Priset var synnerligen fördelaktigt, av experter bedömda som "lämpligt låga". Syftet var helt klart, hissinstallationen skulle vara en företräde för att närmare studera fästningen. Norrmannen föredrog dock att anta ett dyrare anbud.

(Minut, Köpenhamn)

SOVIETISK TRÄLARE FÖRSÖKTE KIDNAPPA NORSKA OFFICERARE

Det norska patrullfartyget Nornen bordade en sovjetisk fabriksträlare i Norra Ishavet, på norskt vatten. Man skulle bli undersöka näten. En av matroserna på den sovjetiska trälaren kastade sig över bord och simmade till den norska båten, där han begärde politisk asyl. Den ryske trälarkaptenen begärde att matrosen skulle utlämnas till ryssarna. När norrmannen vägrade så beslöt sig ryssarna för att inte släppa iväg de två norska officerare som inspekterade de ryska fiskefartygen. Först sedan Nornen hade laddat och riktat in kanonerna mot det ryska fartyget, samt skjutit två varningsskott (signalraketer, som bågge landade på det sovjetiska fartygets däck) gav ryssarna efter.

(The Economist, London)

SEVÄRT

Just nu visas på biograferna filmen "Härden/The Enforcer" med Clint Eastwood i huvudrollen. Filmen har fått förödande recensioner i pressen, inte minst i Svenska Dagbladet. Detta hindrar inte att det känns som en befrielse att se filmen för alla som är vana vid TV:s eller svensk films vänstervridna drivel. Filmen innehåller visserligen en hel del våldsinslag, men har framförallt ett politiskt budskap att bjuda på. Ett budskap som tydligt inte faller vänsterinriktade kulturskribenter i smaken.

"HÖGER" I FINLAND

Finska Samlingspartiets Ungdomsförbund har, efter hårt interna strider, antagit ett internationellt programmittalande, som lika gärna skulle kunna vara gjort av någon vänsterradikal sammanslutning i det övriga Europa (Samlingspartiet är det "traditionella högerpartiet" i Finland). Ungdomsförbundet tar avstånd från konservatismen och "det som kallas höger". Man stödjer förbundsledet "nationella befolkningar". Och säger sig bekämpa "rasism och imperialism" (man avser dock inte sovjetisk imperialism). På förtunets verksamhetsplan står deltagande i det kommunistiska propagandajippet "Världungdomsfestivalen" i Havanna på Kuba.

(Express, Helsingfors)



Kubanska barn lär sig att sätta ihop sovjetiska vapen med förbundna ögon. I Sverige vill det socialistiskt kontrollerade (men statligt finansierade) "Lekmiljörådet" förbjuda t. o. m. leksaksvapen. Det är väl bara i socialistiska länder man ska kunna hantera vapen...

NORSK BOKNYHET

Den norske studenten Bernt Eidsvig, som förra året fängslades för att han delat ut flygblad i Moskva har nu gett ut en skildring av sin tid i sovjetiskt fängelse. Boken heter "101 dager hos KGB" och har utkommit på Gyldendals Forlag. Cirka-priset i Norge är 65 norska kronor.

SEX ATOMUBÅTAR TILL ÖSTERSJÖN

Danska försvarets underrättelsetjänst har meddelat att Sovjet förflyttat sex atomubåtar från Murmansk-basen till Östersjön. Saken har rapporterats i flertalet danska tidningar.

GULDUR MED KIM IL-SUNG-BILD

Nordkoreas partiledare Kim Il-sung har nyligen lätit tillverka 40.000 guldringar i Schweiz. Gulduren har Kim Il-sungs och hans sons porträtt, och skall distribueras i samband med Kims 65-årsdag. För att få uren måste man betala kontant, eftersom Nordkorea har obetalda förfallna utlandskulder på flera miljarder kronor (varav cirka en halv miljard till svenska företag).

(Oesterreich Konservativ, Wien)

SPANSKA SOCIALISTPARTIET

När spanska socialistpartiet PSOE höll kongress i Madrid i våras deltog bl a Olof Palme som gäst. Sedan det visat sig vilka som blivit inbjudna var det många ledande socialdemokrater från Västeuropa som hoppade av, nämligen Bruno Kreisky från Österrike, Anker Jørgensen från Danmark och Mario Soares från Portugal. Palme reste dock och hade sällskap med bl a italienska kommunistpartiets Piero Pirandoli, rumänska kommunistpartiets Gheorghiu Mihnea, kubanska kommunistpartiets José Felipe Cárdenas Rodríguez och representanter för kommunistpartiern a i Jugoslavien och Panama. Kubanska ambassaden ställde upp livvakter till chilenske socialistledaren Carlos Altamirano.

CHARTA 77

Jiri Hajek, officiell talesman för den tjeckoslovakiska oppositionsgruppen bakom Charta 77, har utsatts för följande: Till västerländska tidningar kommer brev i anslutning till Charta 77, brev som undertecknats av Jiri Hajek och som ber tidningen att skicka honoraret för artikeln till ett angivet schweiziskt bankkonto. Men breven är förfalskningar, sannolikt sammanställda av tjeckiska säkerhetstjänsten.

(Intern Informationen, Interlaken)

MORDET PÅ STANISLAW PYJAS

Stanislaw Pyjas var student i Krakow. Han hittades död nedanför en trappa den 7 maj 1977. Myndigheterna hävdade genast att han trillat ner för trappan berusad. Men ingen tror på det. Ingen i huset kände Pyjas, ingen hade hört något oväsen eller någon som föll utför trappan. Stanislaw Pyjas var aktiv i Arbetarnas Försvars kommitté, som bildades efter oroligheterna i Polen i juni 1976. Han hade flera gånger hotats till livet, och t.o.m. skriftligen framfört klagomål på detta och på polisens trakasserier mot honom, i en skriftlig inlägg till åklagarmyndigheten.

5.000 personer slöt upp vid Stanislaw Pyjas begravning, i en tydlig protest mot regimen.

FRANSKE KOMMUNISTLEDAREN FRIVILLIG I NAZI-TYSKLAND

Den franska veckotidningen Minute, med en upplaga på nära 300.000 exemplar har avslöjat att den franske kommunistledaren Georges Marchais var frivillig vid rustningsindustrierna i Tyskland under andra världskriget. Marchais har själv hävdat att han var tvängsarbete vid Messerschmidt-verken i Leipheim. Minute har emellertid visat att Marchais reste till Leipheim den 17 december 1942, trots att inga utlänningsar uttegs till tvängsarbete i rustningsindustrin förrän 1943. Minute har vidare visat att Marchais fick 1000 francs i ersättning innan han reste. De tvängskommenderade fick ingen ersättning. Marchais har nu stämmt Minute och kräver att tidningen inte skall få skriva att han var frivillig i Nazi-Tyskland. Resultatet av en domstolsprocess bör rimligtvis utfalla till Marchais' nackdel. (Minute, Paris)

MASSMORDEN I KAMBODJA

Khieu Samphans kommunistiska regim i Kambodja har nu dödat mer än en miljon kambodjaner. Man uppskattar att 17% av landets befolkning avrättats eller dödats sedan det kommunistiska maktövertaget. Med justering för folkmängden är antalet offer i Kambodja dubbelt så stort som antalet offer för Hitlers jude-utrotning under andra världskriget. Vare sig FN eller Karin Söder (för att inte tala om Olof Palme) har dock så vitt bekant yttrat ett ord av kritik.

SOLZJENITSYN FÖRTALAS

En ny metod att förtala den ryske författaren Alexander Solzjenitsyn har avslöjats av denne själv i en artikel i Neue Zürcher Zeitung. I tidskrifter som "Deutsche National-Zeitung" och "Cultura di Destra" har intervjuer med Solzjenitsyn publicerats, trots att han själv aldrig gett några intervjuer till dessa två tidskrifter, som anses vara mer eller mindre fascistiska. I Le Monde har en grovt missvisande kommuniqué, som sades härstamma från Solzjenitsyn publicerats. Följden av denna publicitet har blivit att Solzjenitsyn anklagas för samarbete med nyfascister. Det finns en mycket nära till hands liggande källa för de uppdiktade arbetarna och intervjuerna menar Solzjenitsyn i sitt inlägg i Neue Zürcher Zeitung.

ENVER HOXHA ILLA UTE

I Albaniens kommunistparti råder för närvarande svåra inre motsättningar. Den falang som vill styra in på konfrontationskurs med Kina (efter utrensningen av de "fyra gäng") har majoritet i politbyrån. Partichefen Enver Hoxha är motståndare till denna politik. Han har inte setts i offentligheten under två månader, och det hävdas att han skulle befina sig under husarrest.

(Intern Informationen, Interlaken)

SOVIET UNDER BEKVÄMLIGHETSFLAGG

Lloyd's Register i London, meddelar att Sovjet och Kina är bland de länder som flitigast utnyttjar panamansk bekvämlighetsflagg. Sovjet har cirka 100 fartyg registrerade i Panama. Kommunist-Kina hade till helt nyligen 80 fartyg registrerade i Somalia, men man har överfört alla dessa till Panama, p.g.a försämrade politiska relationer med Somalia. Anledningen till bekvämlighetsflaggen är dels att man vill komma ifrån vissa säkerhetsbestämmelser, dels att man vill betala låga löner.

(Zeit Bild, Bern)

SVART PANTER TALAR UT

Förre ledaren för det militanta Svarta Panter-partiet i USA har talat ut i New York Times Magazine. Eldridge Cleaver har fullständigt tänkt om. Han uttalar sin tro på "de obegränsade möjligheterna i det amerikanska samhället". Han kräver ett starkare CIA, för att hålla Sovjet stängen. Han uttalar sitt starka gillande av den amerikanska krigsmakten, Kissingers politik i södra Afrika, Israel och t.o.m. ex-president Nixon.

KINA OCH CHILE

Diktatorer tycks trivas bra ihop. Det gäller inte minst Kina och Chile. Efter militärkuppen 1973 har kommunist-Kina vidareutvecklat sina förbindelser med Chile. Det började med att Kina vägrade att ta emot politiska motståndare till den nya regimen på sin ambassad (så som skedde på en rad andra ambassader - bl.a Sveriges). Handelsförbindelserna har vidareutvecklats, som vi tidigare rapporterat i Conta. Och Chile visar sin uppskattning genom att i samband med Mao Tse-tungs död hala flaggorna på officiella byggnader i Chile på halv stäng.

(Aktuellt Argument, Oslo)

CONTRA

FÖR FRIHET - MOT SOCIALISM
oberoende borgerlig tidskrift
ISSN 0347-6472

Utgivning:
Contra utkommer med sex nummer per år. Nästa nummer utkommer i oktober.

Ansvarig utgivare:

Christer Arkefors

Adresser:

Box 6082, 102 52 STOCKHOLM 6
Box 2035, 403 11 GÖTEBORG 2
Box 426, 701 06 ÖREBRO 1

Prenumeration:

22 kronor per år.
Postgiro 85 95 89 - 4.
Bankgiro 261-2638.

Redaktion:

Christer Arkefors, Géza Mónáry, Carl G. Holm, Sven Engberg och Oskar Bengtsson.

Korrespondenter:

Malmö: Nils-Eric Brodin, Washington: Allan C. Brownfeld, London: Harry Jones, Rom: Sven-Erik Lindström, Toronto: Vincent H. Miller.

Presslagd 1977-08-08