

# CONTRA

granskar det politiskt korrekta

**Gotlands återmilitarisering**  
**Artrikedomen**  
**Vindkraft**

nr 5 2016 årgång 42 Pris 25:--



9 770347 647008

# CONTRA

granskar det politiskt korrekta  
partipolitiskt obunden  
utges sex gånger årligen  
Nummer 5 2016  
Nummer 249 från starten  
ISSN 0347-6472  
Copyright Stiftelsen Contra  
Eftertryck endast efter överenskommelse

## Ansvarig utgivare

Géza Molnár

## Kontakt

Box 8052, 104 20 STOCKHOLM  
redax@contra.nu 08-720 01 45

## www.contra.nu

Nyheter – Debattforum – Produkter  
För prenumeranter även:

[http://www.contra.nu/prenumerant/  
oversikt.html](http://www.contra.nu/prenumerant/oversikt.html)

Användarnamn och lösenord finns endast i  
den tryckta versionen av Contra

## Nätbutik

Nätbutik: <http://contra.tictail.com>

## Facebook

[facebook.com/pages/  
Contra/128635870583878](https://www.facebook.com/pages/Contra/128635870583878)

## Twitter

<https://www.twitter.com/contranu>

## Veckans Contra

Elektroniskt veckobrev (gratis)  
Beställning: [prenumerera@contra.nu](mailto:prenumerera@contra.nu)  
Avbeställning: [avboka@contra.nu](mailto:avboka@contra.nu)

## Prenumeration

Minst 175, men gärna 250 kronor, per år.  
Plusgiro 85 95 89-4, Bankgiro 5682-0392.  
Student 95 kronor, ange skola/universitet.  
Finland: Minst 20 euro per år.  
Bankgiro Danske Bank Finland  
FI9680001870846087.

[www.paypal.com](http://www.paypal.com) – sök [redax@contra.nu](mailto:redax@contra.nu)

## Medarbetare

Styrelseordförande: Géza Molnár.  
Redaktion: Géza Molnár, C G Holm och  
Fredrik Runebert.  
Bibliotekarie: Filip Björner.  
Övriga medarbetare: Karl-Göran Bottwyk,  
Tommy Hansson, Bertil Häggman, Bertil  
Lindblom och David Stavenheim samt  
Christer Arkefors i Italien, Bertil Wedin i  
Mellersta Östern och Allan C. Brownfeld  
i USA.

Presslagd 2016-10-03  
Carlshamns Tryck & Media AB,  
Karlskrona 2016

## Ledare

## Vinst i vård och skola

Om en privat skola (som får lika mycket betalt per elev som de kommunala skolorna) kan göra vinst på verksamheten är det en effektivitetsvinst för samhället. Vinsten är ett kvitto på att skolan lyckats med bättre användning av resurserna än de kommunala skolorna. Med tiden tvingar det fram en effektivisering också i de kommunala skolorna och lägre kostnader för alla. Om kvalitetskontrollen från den som betalar (kommunen) fungerar sker det utan sämre resultat på utbildningen. De kommunala skolorna har oftast sämre resultat än de privata. Och de privata skolornas främsta konkurrensmedel är bra utbildningsresultat.

När det gäller kvalitetskontroll är den offentliga sektorn tyvärr mycket bristfällig, här finns mycket att göra. Liksom när det handlar om offentlig upphandling. Staten och kommunerna förmår ofta bara gradera offerterna efter priset. Och låter man andra kriterier vara avgörande är det ofta ändå priset som vinner i en fyrkantig domstolsprocess initierad av den som förlorade upphandlingen.

Samma gäller vårdcentraler. Många vårdcentraler har privatiserats och övertagits av personalen. Utan landstingets stora och kostsamma överrock har de flesta kunnat göra bra vinster. Vilket i längden leder till lägre kostnader för en väl fungerande sjukvård.

Att inte använda sig av vinster i välfärdsföretag som styrmedel är ett slöseri med skattebetalarnas pengar. Tröga kommunala eller landstingsstyrda organisationer kan fortsätta att vara slappa och slösaktiga, så länge det inte finns jämförelser som visar att det går att driva verksamheten bättre. Och de alternativen får vi bara om det är möjligt att tjäna pengar tillräckligt för att det ska vara meningsfullt att investera. Ett av de få stora företagen inom vården, Humana, menar att de bedriver äldreomsorg 10-20 procent billigare än kommunerna, med samma eller bättre kvalitet.

Efter påtryckningar från Vänsterpartiet har regeringen uppdragit åt Ilmar Reepalu, ökad vänstersosse från Malmö, att göra en utredning som syftar till att begränsa vinstutdelning i offentligt finansierade vård- och skolföretag. Reepalu lever i myten att skattebetalarnas pengar försvinner i privata fickor. Kommunisterna anser också att det är fel att skattebetalarna ska stå för vinster i privata företag.

Tvärtom är det ett slöseri med skattebetalarnas pengar att inte använda det mått på effektivitet och samhällsnytta som vinster är.

## CONTRA-NYTT

### Rättelse

Tyvärr blev det fel förnamn på en av författarna till den recenserade boken *Nötskalet* i förra numret av Contra. Författarna heter Karl-Olov Arnstberg och Gunnar Sandelin. Inget annat.

### Prenumerationer på Contra

Prenumerationer på Contra fungerar så att en årsprenumeration är på sex nummer, oavsett när på året prenumerationen börjar. När prenumerationen upphör får du ett meddelande från tidningen. Skulle du av misstag betala en gång för mycket förlängs prenumerationen med ytterligare ett år. Vi bifogar alltid ett inbetalningskort till tidningen för den som vill beställa varor eller ge ett bidrag.

Omslagsbilden. Genomgång inför en övning med 32 hemvärnsbataljonen på Gotland. Under en lång tid den enda militära styrkan. Men nu är ändring på gång. Foto Kristina Swaan, Forsvarsmakten.

# Artrikedomen på jorden är inte på väg att försvinna

I förra numret av *Contra* tittade vi på genmodifierade grödor som en väg – kanske den enda vägen – att försörja den växande världsbefolkningen och se till att jorden klarar av de 9 miljarder människor som beräknas bo på jorden när befolkningstalen når sitt maximum om trettiofem år. Naturligtvis fördöms den enda realistiska metoden att försörja världens befolkning av dem som tillhör dagens politiskt korrekta elit. Samma grupp talar hotfullt om den katastrof det innebär att artrikedomen på jorden reduceras och när alltför arter dör ut. Men är det sant? Och vad innebär utvecklingen egentligen?

Charles Darwin publicerade sin berömda bok *Om arternas uppkomst* 1859. Dagens domedagsprofeter talar mer om arternas undergång. Det ingår som en integrerad del i FN:s klimatpanels (IPCC) dystra framtidsutsikter. Människan förväntas medverka till utrotandet av hundratusentals arter under 2000-talet. Biologen Stuart Pimm skriver i den välrenommerade tidskriften *Science* att jorden förlorar arter i en takt som är 1000 till 10 000 gånger så stor som den naturliga takten. Varje dag försvinner tiotals arter. En annan biolog, E. O. Wilson, skriver att vi förintar livet under ett sekel. Att hälften av alla arter (både växter och djur) kommer att försvinna under 2000-talet. Anthony Baranosky talar om den sjätte massutrotningen, denna gång skapad av människan. Av de tidigare fem massutrotningarna är den mest kända (och senaste) meteornedslaget som ledde till dinosauriernas undergång för 65 miljoner år sedan. Ungefär hälften av jordens arter utplånades i samband med meteornedslaget.

Tidigare massutrotningar inträffade för 444 miljoner år sedan, 360 miljoner år sedan, 251 miljoner år sedan och 200 miljoner år sedan. För 444 miljoner år sedan handlade det om en gigantisk nedisning på jordens då enda kontinent. För 360 miljoner år sedan försvann 70 procent av alla arter. För 251 miljoner år sedan var det också cirka 70 procent av arterna som dog ut. Massutdöendena har alltid lämnat utrymme för nya arter att ta hand om det ekologiska utrymme som de utdöda arterna lämnat efter sig. När dinosaurierna dog ut fanns det bara små däggdjur (i rättstorlek), men efter dinosauriernas försvinnande kunde däggdjuren lägga

beslag på de ekologiska nischer som dinosaurierna tidigare haft monopol på.

## Den sjätte massutrotningen

Och nu skulle det alltså vara dags igen, en sjätte massutrotning. Och det är varken nedisning eller meteorer som leder till katastrofen, utan människan. Och människan bidrar till utrotningen dels genom att släppa ut koldioxid och andra växthusgaser, dels genom att hugga ner regnskog för att ersätta den med jordbruksmark.

Vad som är fakta är att ett flertal stora däggdjur försvann i samband med den senaste istiden – man uppskattar att 178 arter av större djur (minst 50 kg) försvann. En del av dem sannolikt i samband med



cg.holm  
@contra.nu

framgångsrik jakt från stenåldersmänniskor, detta sedan klimatförändringarna redan gjort de stora djurens situation ansträngd. Mammutar och mastodonter är två av de försvunna arterna.

I Sydamerika var följderna ännu värre än i våra trakter. Alla djur som vägde mer än ett ton försvann. Räknat över hela världen minskade däggdjurens biomassa<sup>1</sup> drastiskt. Men nya djur tog de gamlas plats och biomassan från istiden

<sup>1</sup>Biomassan är den sammanlagda vikten av alla individer av en viss art. Myror anses ha jordens största biomassa, med människan på god andraplats.

var återvunnen i slutet av 1700-talet. För att återgå till exemplet Sydamerika följde en rad djurarter med människans invandring till kontinenten för 10 000 år sedan. Biomassans ökning bestod till en stor del av människan och hennes hudsjur, inte minst boskap.

Det är inte bara den moderna västerländska människan och den amerikanska urbefolkningen som har gått hårt åt vissa djurarter. När polynesierna koloniserade allt fler öar i Söderhavet beräknar man att ungefär 1300 fågelarter försvann. När européerna kom försvann ytterligare 40 arter.

## Prognoser som inte blev verklighet

Prognoser om stora förändringar i beståndet av arter har gjorts sedan länge och det är därför möjligt att se hur prognoserna har stämt i verkligheten. S. Dillon Ripley vid Smithsonian Institution hävdade 1970 att mellan 75 och 80 procent av alla djurarter skulle vara utdöda till 1995. Så blev långtifrån fallet. Paul Ehrlich, ökad domedagsprofet från den så kallade Romklubben, förutsåg 1975 att hälften av alla tropiska arter skulle vara utdöda redan år 2000. Han grundade sin prognos på att nio tiondelar av planetens regnskog skulle huggas ner på trettio år och att hälften av jordens arter fanns i regnskogen. Visserligen har en del regnskog huggits ned, men inga nio tiondelar. Snarare handlar det om en tiondel. Men det växer också ny skog i de tropiska områdena, till en del på övergiven jordbruksmark. Katastrofen har under alla omständigheter låtit vänta på sig.



En del menar att vi står inför den sjätte "massutrotningen" på jorden. Igångsatt av människan och en motsvarighet till vad som drabbade dinosaurierna efter ett meteornedslag för 65 miljoner år sedan. De har fel.

Center for Biological Diversity upprättar en lista över hotade arter och uppskattade 2004 att 108 arter försvunnit efter att den amerikanska Kongressen 1973 antog *Endangered Species Act*. Huvudsakligen handlade det om så kallade endemiska arter, sådana som lever exempelvis på isolerade öar i havet. Det var alltså fråga om arter med en ganska begränsad geografisk utbredning som kunde drabbas av att ett rovdjur tog sig till en viss ö, eller att exempelvis råttor kom till ön med människan. Av de vattenlevande djuren handlade det mest om mollusker, till vilka räknas bland annat snäckor, musslor och bläckfiskar. Flertalet försvunna arter hade funnits på Hawaii, Guam och Puerto Rico.

### 300 utdöda ryggradsdjur på 500 år

Av landlevande ryggradsdjur räknar tidsskriften *Science* (juli 2014) med att 322 arter har försvunnit sedan år 1500. Det kan jämföras med antalet arter som uppskattas till drygt 33 000. På 500 år har alltså cirka 1 procent av de landlevande ryggradsdjuren försvunnit, helt andra siffror än de som lanserats av domedagsprofeterna.

Uppskattningarna om vad som händer är ytterst varierande. Om vi utgår från att det finns 5 miljoner arter på jordklotet skulle det enligt E O Wilsons teori innebära att 71 000 arter försvann varje år. Pimm räknar med en naturlig död på 0,1 arter per miljon artår. Det vill säga en art borde klara sig i tio miljoner år, människan har hittills funnits i någonstans mellan 100 000 och 200 000 år. Senare har

takten på utdöendet ökats med en faktor på 1000, vilket skulle innebära att 500 arter skulle dö ut varje år (att jämföra med Wilsons 71 000). Oxford-biologen Norman Myers förutspådde 1979 att jorden förlorade 40 000 arter varje år och att världen därmed skulle förlora en fjärdedel av alla sina arter före år 2000. Så blev det ju inte alls. Thomas Lovejoy vid Brigham Young-universitetet gjorde också prognoser 1979. Enligt honom skulle mellan 15 och 20 procent av alla arter försvinna till år 2000. Så blev inte heller fallet.

År 2013 presenterade International Union for the Conservation of Nature en lista på de 709 kända arter som dött ut sedan år 1500. Nu var det förvisso så att mänskligheten år 1500 saknade kännedom om existensen för miljoner arter och om dem som dött ut vet vi egentligen inte särskilt mycket om idag heller.

Som vi noterat ovan dog alltså mindre än en procent av ryggradsdjuren ut under de senast femhundra åren. Säkert har vi ganska god koll över vilka ryggradsdjur som finns och mörkertal både för existerande och utdöda arter är därför mycket mindre än för den helt dominerande insektsfaunan. Sammanlagt känner vetenskapen till 1,9 miljoner arter. Men det totala antalet förväntas vara minst det dubbla, kanske det fyrdubbla.

### Städerna skyddar artrikedomen...

Det är lätt att tro att urbaniseringen påskyndar artdöden. Men så är inte alls fallet. Arkitekten Peter Calthorpe kon-

staterade redan 1985 att staden är den mest miljövänliga formen för mänsklig bosättning. Varje stadsinvånare förbrukar mindre landyta, mindre energi och mindre vatten i förhållande till landsbygdsbon.

Dessutom är produktionen av föroreningar i städerna lägre än på landet – räknat per invånare. Idag bor hälften av jordens 7,2 miljarder invånare i städerna. Den andra hälften på landet. Befolkningsprognoserna talar om en ökning av befolkningen fram till 2050 till 9 miljarder, då bara 20 procent skulle bo på landet. Trycket på landsbygden skulle minska från 3,6 till 1,8 miljarder människor. Städerna tar idag upp 2 procent av jordens landareal. Även om de till 2050 ökar till 3 procent återstår 97 procent av jordens landareal för att bevara mångfalden i naturen.

Och av de 97 procenten ökar ytan för naturreservat och nationalparker som avsätts just i syfte att skydda naturen. Världsbanken uppskattar att redan idag är 14 procent av jordens landareal skyddad på något sätt. Ytterligare en tredjedel av landarealen består av skog, en areal som visserligen inte är formellt skyddad, men som ändå måste anses vara ett utrymme som lämnar fritt fram för artrikedom och diversifiering.

### Och skogsarealen ökar

Koncentrationen av människan till städerna ökar den yta där naturen kan härska. Och det gäller inte minst skogen. Trots det myckna talet om angreppen på regnskogen och sjunkande skogsarealer så är faktum att om vi räknar bort Brasilien och Indonesien så ökar skogsarealen.

Ökningen i övriga världen motsvarar ungefär minskningen i Brasilien och Indonesien. I Brasilien handlar det om uppodling av delar av Amazonas, i Indonesien om oljepalmsodlingar som ersätter regnskogen i många områden. Men inte i ett enda land (av cirka 50) med en BNP överskridande 4.600 dollar per capita minskade skogsarealerna. Tvärtom växte de. I Sverige är det ett välkänt faktum och den folkliga reaktionen har varit protester mot att de öppna (människoskapade) landskapen försvinner och ersätts av en mer ursprunglig och naturlig skogsmiljö i takt med att småjordbruken läggs ner och odlingsytan minskar (utan motsvarande minskning av livsmedelsproduktionen).

Regnskogen är för övrigt inte något som förstörs för att inte kunna återskapas. Det finns ett praktiskt exempel från ön Ascension i Atlanten. När engelsmännen gjorde anspråk på den obebodda kala klippön i början av 1800-talet var det inte många som kunde ana vilken utveckling som skulle ta sin början 1846 när botanikern Joseph Hooker kom till Ascension och beslöt sig för att experimentera med odling av en rad växter från andra tropiska områden. Den torra ön blev en grön oas med flera naturliga vattendrag. Den biologiska mångfalden ökade drastiskt, särskilt genom Hookers insatser. På den ensligt belägna ön i Atlanten må förändringen ha spelat föga roll globalt. Men också i andra delar av världen har den lokala mångfalden ökat när människan medvetet eller omedvetet fört med sig växter och djur från en del av världen till en annan.

### Ingen kapitalism i haven

När det gäller haven har vi sämre kontroll över vad som händer. Räkna man antalet arter som försvunnit så är de mycket färre än antalet arter på land. Men vi vet att fisket har problem på många håll. Fisket har länge legat utanför det kapitalistiska ekonomiska systemet, vilket stimulerat till överfiskning. Eftersom ingen äger fisken, som är en fri tillgång för fiskarna, tjänar var och en på att överutnyttja beståndet, eftersom det egna överutnyttjandet sker på det allmänna beståndets bekostnad och om fiskaren inte själv tar hand om fångstmöjligheterna kommer någon annan att göra det. På jordbruksmark och i privatägd skog har varje markägare ett intresse av att skydda markens produktivitet. I de fria haven finns inte detta konstruktiva egenintresse, eftersom det inte är någon som äger fisken. Det brukar kallas "allmänningens förbannelse" och har bland annat behandlats av Nobelpristagaren i ekonomi Elinor Ostrom.

Omvandlingen av fisket till en kapitalistiskt baserad näring sker längs två linjer. Den ena är den kommersiella fiskodlingen, där någon faktiskt äger fisken och får ekonomiskt intresse av att den utvecklas och har goda levnadsbetingelser. Den andra är att staten eller det internationella samfundet simulerar en äganderätt till det fria havets bestånd och reglerar fångsterna.

Hittillsvarande problem för fiskerinäringen, där vissa fångster har gått ner med

90 procent, har inte haft med utrotning av arter att göra. Inte heller med att fiskens naturliga områden har blivit förstörda. Nästan uteslutande handlar det om att fiskebestånden beskattats för hårt, det som vi alltså kallar allmänningens förbannelse. Här är det en rejäl dos med kapitalism som är lösningen på problemet.

Ekologen Douglas McCauley konstaterar i en artikel från tidskriften *Science* 2015 att färre arter påverkats till havs än på land och att det "vilda" bevarats bättre till havs än på land. I större delen av världen är marken påverkad av människan, men till havs är det bara mindre områden som påverkats av människan. Utsikterna att få ordning på de havslevande djurens framtid borde alltså vara bättre än utsikterna för de landlevande djuren, och för de landlevande djuren ser det ju på det hela taget ganska bra ut.


### Men vissa arter vill vi utrota...

Just nu pågår olika forskningsprojekt för att om möjligt utrota två arter som ställer till stor skada för mänskligheten. Nämligen myggarterna *aedes aegypti* och *anopheles gambiae* som sprider sika-virus respektive malaria.

Tidigare försök att komma åt malaria-myggan genom DDT var ju inte lyckade, DDT ackumulerades i naturens kretslopp och ställde till skada. Dessutom blev de malariabärande myggorna resistent mot DDT. Det var då inte heller fråga om någon total utrotning av malariamyggan.

I många delar av världen finns malaria-myggor utan att sprida den dödliga farso ten och där gjordes inga ansträngningar för att utrota myggan.

När det gäller dagens utrotningsprogram är det inte fråga om att använda kemikalier utan om att påverka myggornas fortplantning genom att sprida ut sterila hanmyggor som ska medverka till att få stopp på myggornas förökning. Vi känner förvisso inte till tillräckligt för att vara säkra på att det inte inträffar andra obalanser i det ekologiska systemet. Försöken att förhindra spridningen av de farliga myggorna kombineras med att man behåller stora populationer under kontroll för att om det skulle visa sig att utrotningen av insekterna får negativa följdverkningar kunna släppa ut myggorna igen – med de negativa konsekvenser detta får för sjukdomsspridningen.

Bill och Melinda Gates Foundation har nyligen bidragit med 75 miljoner dollar till ett program för att med genmanipulering påverka förekomsten av sterila hanmyggor. Vart det leder och om det fungerar återstår att se. Människofientliga grupper som kallar sig naturvänner motsätter sig naturligtvis raskt användande av genteknik, trots att det är den för närvarande kanske mest hoppfulla metoden för att få bukt med ett av mänsklighetens värsta gissel, malaria, och dessutom förhoppningsvis medverka till att få stopp mot ett framväxande och kanske ännu inte så känt hot, sika-viruset. 



*Må vara att det kan vara bra med artrikedom. Men somliga arter skulle mänskligheten klara sig bättre utan, som *anopheles gambiae*, malariamyggan. Foto: James Gathany.*

# Girighet och själviskhet visar att kapitalismen inte är ett självändamål

Även om kapitalismen är ett överlägset ekonomiskt system finns det kapitalister som försöker sko sig på systemet med oetiska metoder.

Girighet och själviskhet mår bra och har hälsan i vissa delar av näringslivet. I ett färskt kongressförhör attackerade lagstiftare från bägge partierna läkemedelsbolaget Mylans chef Heather Bresch och attackerade henne för att hon hade en lön på 18 miljoner dollar, samtidigt som hon undvek att svara på hur mycket bolaget tjänade på allergibehandlingar. Den republikanske representanthusledamoten Jason Chaffetz från Utah, ordförande i Representanhusets utskott för Kontroll och Reformen inom administrationen, visade upp en ”EpiPen” och framhöll att vätskan i Mylans penna, epeinephrine, kostade ungefär 1 dollar per dos. Listpriset på pennan ökade nyligen till 608 dollar för en förpackning med två pennor, en prisökning på cirka 500 procent under en tioårsperiod.

Förhöret genomfördes några månader efter att Martin Shkreli ökat priset på den tio år gamla medicinen Darparin från 13:50 dollar till 750 dollar per tablett. ”Nu är vi här igen,” sa Chaffetz, ”och min gissning är att om det här har hänt i två fall, så har det troligen hänt också fler gånger”.

Det var andra gången samma vecka i september som lagstiftarna kallade in en VD för att stå till svars för sitt handlande. Chefen för Wells Fargo Bank, USAs största konsumentbank, John Stumpf försökte svara på frågor om varför banken skapat miljoner bluffkonton för att öka försäljningen. Den demokratiska senatoren John Tester från Montana sa att bankens metod att öppna bluffkonton åt sina kunder och ta betalt för det hade enat Republikaner och Demokrater i Senatens bankutskott för första gången på tio år. ”Och det var inte en särskilt angenäm frågeställning”.

Den sammanlagda kostnaden för Wells Fargos kunder var ungefär 2,4 miljoner dollar i obefogade avgifter mellan maj 2011 och juli 2015. Nu tvingas Wells Fargo betala 185 miljoner dollar i böter och dessutom återställa de felaktigt betalade avgifterna till kunderna. Ändå sitter VDN

John Stumpf kvar på sin post.

Den demokratiska senatoren Elizabeth Warren från Massachusetts hävdade att den direkt ansvariga direktören för konsumenttjänster själv borde ha återställt åtminstone en del av de tiotals miljoner dollar hon fick i ersättning då hon pensionerades från banken. Att det skulle bli så förefaller dock inte särskilt sannolikt.

När det gäller läkemedelsbolagen verkar det ha varit girighet som var drivkraften. Mylans prislurendrejeri är bara det senaste exemplet på en växande trend.



**allan.c.  
brownfeld  
@contra.nu**

Priserna på receptbelagda märkesläkemedel ökade med 164 procent mellan 2008 och 2015 enligt ExpressScripts. 2013 spenderade amerikanen i genomsnitt 858 dollar på receptbelagda läkemedel, vilket kan jämföras i genomsnitt 400 dollar i 19 andra industriländer, enligt en studie som publicerats i *The Journal of the American Medical Association* i augusti. De flesta utvecklade länderna genomför prispförhandlingar med läkemedelsbolagen för att pressa priserna. Den amerikanska kongressen har förbjudit Medicare, som svarar för sjukvården åt 55 miljoner äldre i USA, att göra det. Om Medicare fick prispförhandla skulle det bli ett rättesnöre för hela hälsovården.<sup>1</sup>

Det är dags för oss att förstå att kapitalismen inte är ett självändamål. Genom att fastslå att fri företagsamhet är den mest effektiva formen för att driva en ekonomi och genom att hålla fast vid principen att den fria marknaden är det enda ekonomiska system som är förenligt med andra friheter, har en del övervärderat kapitalismens roll när det gäller dess ställning hos

<sup>1</sup>Många amerikaner i gränstrakterna åker till Kanada för att handla medicin till en bråkdel av priserna i USA

mänskligheten och nationerna. Många av dem som mest högljutt förespråkar kapitalismen – som Wall Street och de stora bankerna – handlar mer som socialister när de kräver att skattebetalarna ska stå för kostnaderna för deras institutionella misslyckanden. ”Vänenskapkapitalism” som är det system som är förhärskande idag är knappast det som förespråkades av Adam Smith, Milton Friedman, Friedrich Hayek och andra filosofer som talat för fri företagsamhet.

I vår judisk-kristna tradition är livets mening inte att samla på sig så mycket materiella tillgångar som möjligt, och samhällets uppgift är inte att ge utrymme för en miljö där girigheten har fritt spelutrymme. Vårt samhälle har skapat den högsta levnadsstandarden i världen, men ändå, vårt utbildningssystem ligger i en enda röra, familjelivet är alltmer skört, användandet av droger sprider sig, ras-motsättningarna ökar och de flesta amerikanerna menar att vi går åt fel håll.

Konservativa har ofta förrätt sina högre ideal genom att omfatta en krass materialism, som i slutänden inte är annorlunda från den som företräds av marxisterna. När vi tror att människan bara är en materiell skapelse och att människans uppgift i världen är att öka de materiella tillgångarna, så är inställningen inte långt från den marxistiska.

När liknande frågor diskuterades i England under Margaret Thatchers tid noterade *Sunday Telegraphs* redaktör Peregrine Worsthorpe att ”ett friskt samhälle behöver både väktare och innovatörer. Det behöver väktare, för att utan människor som känner kravet att förmedla saker till kommande generationer, så kommer samhället att falla samman, samhället förlorar all sin sälta, all sin skönhet, all sin charm och all sin dygd.”

Bara för att vi är övertygade om att ekonomisk frihet är den bästa metoden för att organisera vår ekonomi, betyder inte det att ansamlade av egendeom är det rätta målet för det mänskliga livet. *Den eviga människan* av G. K. Chesterton beskri-



USAs största konsumentbank, Wells Fargo, öppnade konton åt 2 miljoner kunder som inte beställt dem, men väl fick betala för dem. Skadeståndet blev 185 miljoner dollar... Banken grundades 1852 och var stor i Västern. Här ett 1800-talskontor från Arizona som idag är museum. Foto: Wikipedia.

ver den materialistiska uppfattningen om historien: ”Den materialistiska teorin om historien, att all politik och etik är ett uttryck av ekonomin är helt enkelt fel. Det innebär en sammanblandning av de nödvändiga förutsättningarna för livet med livets normala gång, som är en helt annan sak. Det är som att säga att för att en människa kan gå på två ben, så går han aldrig för något annat ändamål än att köpa skor och strumpor.”

Chesterton framhåller: ”Kor må vara väldigt ekonomiska, i den meningen att vi inte kan se att de gör mycket annat än att beta och leta efter nya betesmarker; och det är därför som ett verk om kons historia i tolv band inte kommer att vara särskilt spännande. Får och getter må vara ekonomer i sitt yttre beteende, men det är knappast så att ett får varit en hjälte i berättelser om krig och imperier som varit förtjänta av en ingående berättelse. Och de har inte varit föremål för berättelser i *Den gyllene historien om getternas hjältedåd* eller något liknande. Men när vi kommer så långt från tanken på människans ekonomiska sinnelag, kan vi säga att historien börjar när korna eller fåren går sin egen väg. Det blir svårt att hävda

att Arktis utforskare gick mot norr med samma materiella motivering som svälorna flyger mot söder. Och om du utesluter religionskrigen och äventyrsresorna från mänsklighetens historia slutar den inte bara att vara mänsklighetens historia utan historia över huvud taget. Historien bygger på människans vilja. Och utan den skulle ekonomisk historia inte ens vara historia.”

För att tro på att samhällets viktigaste uppgift är att tillgodose människans materiella behov – snarare än komplicerade andliga behov – så är det en missförståelse av människans natur. Dante beskrev under 1300-talet i *De Vulgari Eloquentia*, människan som följer: ”Eftersom människan skapats med ett tredimensionellt liv, växtens, djurets och den rationella varelsens liv, så rör sig människan längs en tredelad väg. Så länge hon är växten letar hon efter det som är växtens nytta, så länge hon är djuret letar hon efter det njutbara och djurens brutala verklighet, när hon är rationell så söker hon efter det rätta – och i och med detta står hon i en roll för sig själv, som ängelns förverkligande”.

Själviskheten som vi sett i läkemedels-

bolagens och bankerens värld är knappast något nytt. Vi har en historia som omfattar tobaksbolag, som gömmer undan viktiga bevis. Bilföretag som döljer dödliga risker med sina bilar och ett otal liknande exempel. Vårt problem är knappast längre att män och kvinnor är omoraliska utan att många inte längre inser moralens betydelse.

Människan har alltid ljugit och dödat. Det går tillbaka till Edens lustgård, Kain och Abel. Men de hävdade aldrig att det var moraliskt eller rätt handlat. Poängen skrevs av teologen Will Herberg i sin bok *Protesant, katolik, jude*. Han sammanfattade: ”...det verkliga hotet mot moralen i vår tid består inte i mång-

faldigandet av brotten mot den accepterade moralen utan i att själva begreppen moral och moralkod verkar förlora sin mening. Det är här vi finner moralens sammanbrott i en radikal mening. Nästan utan tidigare paralleller i mänsklighetens historia.”

Vårt samhälle måste förstå den miljö som har skapats och som accepteras av själviskheten och girigheten. Den förståelsen kommer att utvecklas av insikten att kapitalismen i sig inte är ett självändamål. När vi ser oss i spegeln bör vi inte skämmas för vad vi ser. Vi brukade anse att en individs moral bedömdes efter vad som hände när ingen såg på vad hon gjorde. När det gäller Mylan och Wells Fargo vet vi svaret. Vad gäller för oss andra? Sedan artikeln skrevs har Wells Fargo vidtagit åtgärder för att bättra på sitt rykte. VD John Stumpf sitter visserligen kvar, men tvingas avstå från 41 miljoner dollar i bonus. Och han får ingen lön under den vidare utredningens gång när det gäller korrupsionsanklagelser. Chefen för konsumenttjänster Carrie Tollstedt blir utan avgångsvederlag och 19 miljoner dollar i bonus.

# Gotlands återmilitarisering

**Jag är personligen övertygad om att det kommer att komma mer. Nuvarande truppförsvaret omöjliggör i alla fall en rysk Krim-operation på Gotland.**

**Det sade överste Mattias Ardin, ansvarig för den av regeringen beslutade permanenta återmilitariseringen av Gotland, då han som inbjuden talare på Nylands brigads<sup>1</sup> gilles höstmöte redogjorde för den militära situationen på den svenska östersjöön. Contras utsände fanns på plats.**

I propositionen *Försvarspolitisk inriktning – Sveriges försvar 2016-2020* av den 23 april 2015 underströk regeringen Löfven vikten av att återetablera ett permanent militärt försvar på Gotland.<sup>2</sup>

Överbefälhavare (ÖB) Micael Bydén tillkännagav den 14 september att ett förband omfattande 150 man, som inledningsvis utgjordes av ett mekaniserat skyttekompani från Skaraborgs regemente P4 i Skövde, skall finnas på Gotland på permanent basis. Hela stridsgruppen beräknas finnas på plats under 2017 och 2018. Stridsvagnar och andra militära fordon ingår. Ett problem är att det ännu inte löst sig med den befintliga truppens förläggning när detta skrivs.<sup>3</sup>

Chef för denna enhet är överstelöjtnant Stefan Pettersson under det att Mattias Ardin är ansvarig på plats för den militära ledningsenhet som handhar återmilitariseringen. Ardin har tidigare bland annat varit stabschef för den svenska styrkan i Afghanistan.<sup>4</sup>

## Rysk ockupation 1808

–Jag är personligen övertygad om att det

<sup>1</sup>Nylands brigad i Ekenäs samlar svenskspråkiga soldater i Finland

<sup>2</sup><http://www.regeringen.se/contentassets/266e64ec3a254a6087ebe9e413806819/proposition-201415109-forsvarspolitisk-inriktning--sveriges-forsvar-2016-2020>

<sup>3</sup> <http://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/nu-maste-forbandet-hitta-nagonstans-att-bo>

<sup>4</sup> <http://www.hd.se/2016-09-14/han-ska-leda-forsvaret-pa-gotland>

kommer att komma mer, menade överste Mattias Ardin när han talade på temat Säkerheten kring Östersjön – försvarsmaktens återetablering på Gotland inför Nylands brigads gilles höstmöte som hölls i filmsalen på Karlbergs slott i Stockholm. Nuvarande truppförsvaret omöjliggör i alla fall en rysk Krim-operation på Gotland. På sikt skulle jag önska mig artilleri och luftvärn med lång räckvidd.

Överste Ardin, som uppgav att han ser försvaret av Gotland inklusive Fårö, Karlsöarna, Gotska Sandön, Östergarns-



tommy.hansson@contra.nu

holm och några mindre öar ur ett östersjöperspektiv, inledde med en historisk orientering om något av det som förevarit på Gotland. Således ockuperades ön av rysk trupp i samband med Finsk-ryska kriget 1808–1809, då nio ryska fartyg



Överste Mattias Ardin har som ledare för den militära återetableringen på Gotland den kanske allra viktigaste uppgiften inom det svenska försvaret.

från lettiska Libau (Liepaja) med 1800 man och sex artilleripjäser ombord lade till i Slesviken i Grötlingbo på södra Gotland den 22 april 1808 med amiral Nikolaj Bodisko som befälhavare.<sup>5</sup>

Någon svensk militär närvaro på Gotland fanns i detta läge inte, utan landshövding Erik af Klint tvingades i all hast trumma ihop ett bondeuppbåd som gick den ryska styrkan till mötes. Övermakten bedömdes emellertid som alltför stor, och svenskarna kapitulerade utan strid den 25 april. Amiral Bodisko utropade sig till guvernör i Visby.

Den ryska närvaron på Gotland skulle dock visa sig bli kortvarig. Den 12 maj 1808 blockerades hamnen i Slite av de båda svenska fartygen Manligheten och Tapperheten, vilka seglat in från Karlskrona. Bodisko fann sig i detta läge förlåten att kapitulera, vilket skedde den 17 maj. Dagen därpå lämnade de avväpnade ryska trupperna Gotland med destination Ryssland.

## Gradvis nedmontering av Gotlands försvar

Efter den ryska ockupationen insåg ansvariga svenska myndigheter att det behövdes en ständig militär närvaro på Gotland, och den så kallade Nationalbeväringen sattes upp 1811 efter beslut av konung Carl XIII. Regementet utgjorde Sveriges första värnpliktsförsvar och rekryterades från Gotland. Det omfattade 6781 man och indelades i tre artillerikompanier samt 43 kompanier infanteri och jägare. Nationalbeväringen delades 1887 upp i två separata enheter.<sup>6</sup>

Småningom växte den militära närvaron på ön ut och omfattade som mest omkring 25 000 man – det vill säga nära hälften av den nuvarande befolkningen på 57 381 invånare per den 31/12 2015 – Gotlands artilleriregemente (A7), Gotlands luftvärnskår (Lv2), Gotlands kustartilleriregemente (KA3) samt Gotlands regemente (P18). Lägg därtill hemvärnsstyrkan Gotlandsbataljonen, som är traditionsbärare för det nedlagda pansarregementet P18. Den ingår i Amfibi-

<sup>5</sup>[https://sv.wikipedia.org/wiki/Ryska\\_ockupationen\\_av\\_Gotland\\_1808](https://sv.wikipedia.org/wiki/Ryska_ockupationen_av_Gotland_1808)

<sup>6</sup><http://www.tjelvar.se/gnb/gnb.htm>





*P18 samlad i Visby garnison på regementets dag år 2000. P18 utbildade årligen 600 soldater. Foto: C G Holm*

eregementet Amfl.<sup>7</sup>

Från 1980, då det gotländska försvaret bestod av tre stridsgrupper och en mekaniserad brigad, har den permanenta militära närvaron på Sveriges största ö gradvis monterats ner. 2005 var förstörelseverket fullbordat – då fanns bara Hemvärnet kvar. Avmilitariseringen av Gotland var helt i linje med förre ÖB Sverker Göransons åsikt att det inte behövdes något fast försvar på Gotland. ”Man ska plocka dit resurser... med hänsyn till hur saker och ting utvecklar sig”, citerades sålunda Göranson i en intervju i Dagens Nyheter 2014.<sup>8</sup>

Hur väl påläst general Göranson är om Rysslands invasion 1808, då det alltså saknades svensk trupp på ön, undandrar sig mitt bedömande. Före försvarsminister Anders Björck (M) tillhör dem som upprörts över Gotlands avrustning och har i sociala medier menat att de ansvariga för denna borde ”ställas inför krigsrätt”.

### **Avgörande att hålla Östersjön öppet**

De 150 till större delen anställda soldater från Skaraborgs regemente i Skövde, som i initialskedet befinner sig på Gotland, utgör tillsammans med Hemvärnets Gotlandsbataljon och F17g – flygflottiljen F17s gotlandsbaserings med vissa flygrelaterade uppgifter – förvisso en mycket begränsad militär närvaro.

Åsikten är enligt överste Mattias Ardin emellertid att detta endast skall vara

<sup>7</sup><http://krigochhistoria.blogspot.se/2015/01/forsvaret-av-gotland.html>

<sup>8</sup><http://www.dn.se/nyheter/sverige/ob-inget-fast-forsvar-pa-gotland>

begynnelsen på en utökad militär närvaro på Gotland. Ardin informerade vidare om att ett nytt regementsområde skall byggas på Tofta skjutfälts norra del söder om Visby.

–Det kommer i ett första steg att bli moderna byggnader ”i tiden”, inte den gamla sortens kasernbyggnader, sade Ardin. Det kommer också att finnas möjligheter till expansion. Hösten 2017 planeras vidare en stor samövning med Finland, och vi kan också emotse att allt fler finska förband besöker Gotland.

Mattias Ardin klargjorde i sitt anförande att det gotländska försvaret bör ses i ett större östersjöperspektiv relaterat till såväl Finland som de baltiska staterna Estland, Lettland och Litauen.

En avgörande uppgift blir att hålla Östersjön öppen.

–Ett mycket viktigt år var 2004, då de baltiska staterna gick med i såväl NATO som EU, fastslog överste Ardin. Det innebar att det militärstrategiska förhållandet mellan Ryssland och väst vändes upp och ner. Om inte Östersjön kan hållas öppen kan Finland inte överleva, och det är givet att Östersjöns öppenhet är av väsentlig betydelse även för Baltikum och Sverige.

### **Det nya Kalla kriget**

Inte bara Gotland utan också andra större öar och ögrupper såsom Bornholm och Åland är betydelsefulla i sammanhanget. Icke minst ligger dessa inom räckvidd för långtskjutande ryska missiler. Ardin framhöll vidare att ryssarna brukar göra litet som de behagar. På Åland är det exempelvis enligt internationella regler förbjudet med militära aktiviteter, men det respekteras inte av Ryssland och

dess diplomatiska representation i Mariehamn. Det är nog dessvärre inte utan skäl som Finlands regering fruktar en rysk ockupation av ögruppen.<sup>9</sup>

När den före detta KGB-officeren Vladimir Putin tillträdde som Rysslands president efter Boris Jeltsin år 2000 så inleddes i realiteten ett nytt kallt krig. Sovjetnostalgikern Putin har uttryckt att han ser avvecklandet av Sovjetunionen som en stor katastrof. Han har tillsammans med den övriga ryska ledningen i Kreml metodiskt byggt upp landets krigsmakt och anpassat den enligt de nya stormaktsambitionerna. Jag har tidigare skrivit om det nya Kalla kriget på min blogg.<sup>10</sup>

Utrikespolitiska/militära äventyrligheter i Georgien, Ukraina och Syrien i kombination med ökat spionage och ökade provokationer mot omvärlden, icke minst Sverige, understryker behovet att vara på sin vakt mot Putins expansiva Ryssland. I detta perspektiv är det glädjande att Sverige bestämt sig för att permanenta den militära närvaron på Gotland, icke minst då med tanke på gasledningen Nordstream 1 mellan Ryssland och Tyskland som passerar strax öster om Gotland. Nu planeras även Nordstream 2.

Det bör understrykas att överste Mattias Ardin som chef för ledningsenheten för återmilitariseringen av Gotland har en extremt viktig uppgift, kanske den allra viktigaste uppgiften av alla inom dagens svenska försvar. Det finns all anledning att önska honom ”lycka till” i detta värv! 📧

<sup>9</sup><http://www.dn.se/nyheter/varlden/finland-forbereder-sig-pa-rysk-ockupation-av-aland>

<sup>10</sup><https://tommyhansson.wordpress.com/2013/09/25/det-nya-kalla-kriget>

---

---

# Sverige klarar inte av att själv hävda sin suveränitet

I början av september lade ambassadören Krister Bringéus fram en utredning ”Säkerhet i en ny tid” (SOU 2016:57), som bland annat tar upp för- och nackdelar med ett svenskt NATO-medlemskap. Regeringen gav motvilligt med sig att ge utredningsuppdraget i samband med försvarsöverläggningarna med Alliansen (exklusive Liberalerna som avstod från att delta). För att understryka sin skepsis publicerades på morgonen samma dag som rapporten skulle överlämnas officiellt till Regeringen en debattartikel i Dagens Nyheter, där utrikesminister Margot Wallström och försvarsminister Peter Hultqvist tog avstånd från alla tankar på ett svenskt NATO-medlemskap.

Vi ska i detta nummer av *Contra* inte diskutera medlemskapet i NATO, men i sin helhet återge det avsnitt i utredningen som redovisar utvecklingen av det svenska försvaret under de senaste decennierna. ”Sverige är beroende av stöd från andra stater och organisationer för att i ett krisfall kunna hävda sin suveränitet”.

Utredningen konstaterar för sin del att försvarsbesluten från 1990-talet fram till 2009 fick stora konsekvenser. I likhet med de flesta europeiska länder valde Sverige att utnyttja ”fredsvinsten” efter kalla krigets slut. Den svenska försvarsmaktens volym reducerades drastiskt.

De mer kvalificerade förbanden inom armén minskade med över 90 procent och territorialförsvarsförbanden avvecklades helt. Antalet stridsfartyg och stridsflygplan minskade med omkring 70 procent. Hemvärnet reducerades med cirka

75 procent. Den mycket snabba och konsekventa nedmontering av försvaret som gjordes får betecknas som en revolution i det tysta.

Försvarsanslagen reducerades vid tre tillfällen mellan 1995 och 2005 med ungefärligen tio procent i årlig anslagsnivå. Uttryckt som andel av BNP minskade Sveriges försvarsutgifter från 2,4 procent 1990 via två procent kring sekelskiftet till dagens 1,1 procent.

Skälet till minskningarna var inte enbart det nya och förbättrade omvärldsläget. Det fanns också inbyggda brister i det militära systemet – omodern förrådsställd materiel, eftersatt underhåll och övningsverksamhet – som motiverade långtgående åtgärder. Minskad ekonomi och militär teknologiutveckling talade i sig för ett omtänkande vad gällde försvarsstrukturerna. Den sovjetiska kollapsen kom ”läggligt” i så måtto att Sveriges minskade militära resurser likväl kunde sägas stå i proportion till den nya hotbilden.

Samtidigt som nedskärningarna gjordes bibehölls en kvalificerad teknisk och taktisk förmåga inom några förbandstyper så som stridsflygplan och ubåtar. En bit in på 2020-talet har Sverige med cirka 60 stycken nya Gripen E-plan ett flygvapen av modern internationell standard.

De fyra ubåtar som Sverige kommer att hålla inom de närmaste decennierna är av



*Flygvapnet och ubåtsvapnet är de enda vapenslagen som kommer att ha rimlig kapacitet 2020. Foto Louise Levin/Försvarsmakten.*

hög klass. Sju korvetter innebär vidare en inte obetydlig marin kapacitet. Satsningar görs också på en ökad ubåtsjaktförmåga.

Försvarsbeslutet 2015 utgjorde ett trendbrott. Försvaret går från ett internationellt insatsförsvaret till ett försvar som har tydlig nationell inriktning. Det enskilt viktigaste är att öka den operativa förmågan.

Med det nya försvarsbeslutet är avsikten att upprätta arméförband vilka skall kunna verka som två brigader med sammanlagt 120 moderna stridsvagnar i, som det heter, ”hög konfliktnivå mot en kvalificerad motståndare”. Krigsförbanden organiseras i första hand för att kunna möta ett väpnat angrepp.

Gotland tillförs en särskild stridsgrupp, dock utan långräckviddiga vapensystem vilka är avgörande för att bekämpa ett luftlandssättnings- eller landstigningsföretag.

Utredningen har svårt att avgöra i vilken grad Sveriges nationella förmåga – när den väl etablerats – kommer att vara dimensionerad för en bedömd hotbild.

Det förefaller dock vara en allmän uppfattning att den svenska försvarsmakten i dag uppvisar inte oväsentliga brister. Det är oklart i vilken utsträckning den kan uppträda samlat över ett större område. Ett särskilt problem gäller förbandens uthållighet. Tydliga luckor finns bland annat i fråga om artilleri och luftvärn, liksom logistik och krigssjukvård.

Det problem som tillkommer efter 2020 är att flera nyckelsystem – inom samtliga vapenslag – successivt behöver bytas ut eller moderniseras.

Det skall påminnas om att försvarsmaktens möjligheter att verka i händelse av kris eller höjd beredskap är beroende av stöd från civila aktörer. Ingen planering eller förberedelse för detta har gjorts under de senaste 15 åren. Med det nya försvarsbeslutet kommer dock sådana att inledas.

Det är i denna del svårt för utredningen att dra någon annan slutsats än att Sverige – liksom övriga europeiska länder – är beroende av stöd från andra stater och organisationer för att i ett krisfall kunna hävda sin suveränitet.

# SVERIGE-NYTT

Contras notisavdelning har i detta nummer sammanställts av C.G. Holm. De källor som refereras är inte direkt citerade, utan texten är Contras sammanfattning av originalkällan om inte annat markeras med citationstecken.

## Försvaret av Gotland

Gotland har fått 150 fast stationerade soldater från ett mekaniserat skyttekompani. De ska försvara en yta på 3000 kvadratkilometer och en kustlinje på 800 km. 2018 ska de få sällskap av ytterligare drygt 100 soldater. Dessutom finns det några hundra hemvärnsmän i tjänst på Gotland.

250 soldater med förhållandevis lätt beväpning för att försvara en strategiskt belägen ö som militärt kontrollerar Östersjön. Det verkar ärligt talat inte mycket. Det står visserligen 14 stridsvagnar av typen Leopard II i förråd på Gotland, men det finns inget artilleri och inget luftvärn.

1995 hade Gotland 5 000 soldater, 60 stridsvagnar, 110 pansarbandvagnar, 30 artilleripjäser samt luftvärn och kustartilleri. Efter mobilisering skulle styrkan nå 25 000 man. Inte ens efter leverans av beställda artilleripjäser kommer hela Sverige att ha fler än 24 stycken, alltså färre än vad som fanns på Gotland 1995. Ingen enda av de nya pjäserna kommer

att placeras på Gotland.

Byggnaderna vid garnisonen i Visby har byggts om för offentlig administration, småföretag och bostäder och kan inte längre användas av försvaret. Nya anläggningar kommer att byggas vid Tofta skjutfält söder om Visby för 780 miljoner kronor. Försvaret fick 40 miljoner kronor när man sålde den gamla garnisonen till Peab fastighetsutveckling.

## Prognos

”Om jag var Fredrik Reinfeldt skulle jag vara vettskrämd; Juholt är den förste partiledaren på tjugo år som kommer att presidera ett 45-procentsparti”. Så skrev vänsterextremisten Åsa Linderborg i *Aftonbladet* den 26 mars 2011.

## Strandskydd

I förra numret av Contra hade vi en artikel om hur små – under stora delar av året torrlagda – bäckar kan medföra byggförbud enligt strandskyddslagen på stora marker. Men det är inte bara bäckar som är problematiska – Ola Hjelm i Norrtälje köpte en tomt som hade dispens från strandskyddet. Men Länsstyrelsen upphävde 2012 dispensen och Ola kunde inte bygga det hus som han planerat och fått bygglov för. Han hade betalat 700.000 kronor för tomten, som med ens blev i

## Berätta om Contra

för dina vänner. Vi skickar gärna provnummer och annat informationsmaterial om du vill sprida det i bekantskapskretsen. Skicka ett mejl till [bestallning@contra.nu](mailto:bestallning@contra.nu)

praktiken värdelös. Efter fyra års processande har han vunnit i Europadomstolen i Strasbourg och kan nu fyra år försenat sätta igång att bygga sitt hus.

Ola har 160 meter till vattnet (området har utvidgat strandskydd, i vanliga fall gäller 100 meter). Först är det trettio meter till en asfalterad väg med bland annat linjebussar. Sedan är det ytterligare 130 meter till sjön och den sista biten är så tätbevuxen att det nästan är omöjligt att komma fram till strandkanten. Själva sjön är sedan en vassbevuxen vik. Ärendet har varit nere i Strasbourg och vänt. Sedan det stått klart att Sverige skulle förlora ännu ett mål togs processen om i Sverige och resultatet blev ett annat. Det är en prestigeförlust för svenska staten att förlora i Strasbourg och man försöker ofta undvika detta. Mark- och miljödomstolen gör nu en samlad avvägning: ”att det vore oproportionerligt att inte bevilja dispens från strandskyddet i detta fall. I bedömningen beaktar domstolen särskilt att dispensen tidigare har beviljats och varit en förutsättning för avstyckningen, att det saknas möjlighet att bygga på någon annan del av fastigheten, att den aktuella platsen saknar särskilda naturvärden enligt aktuell värdebeskrivning samt att det är möjligt att ta sig från området ovanför fastigheten ner till vägen och strandområdet på den grusväg som löper längs med fastigheten”. Ola Hjelm har haft stöd av Centrum för Rättvisa för att driva processen.

## Kemikalieskatt

Sverige är på gång att som ensamt land införa en ”kemikalieskatt”. Gissa vilket regeringsparti som ligger bakom och får härja fritt i strid mot det dominerande regeringspartiets intressen! Bakom intresset att införa en kemikalieskatt ligger önskemål att tillverkare ska byta till flamskyddsmedel som inte beskattas. Ett sådant är antimontrioxid, som dock är cancerframkallande, men ändå skattefritt.



Eftersom de flesta flamskyddsmedlen finns i produkter som tillverkas i stora volymer för den internationella marknaden är det knappast aktuellt för tillverkare i exempelvis Kina att anpassa sig till den svenska skatten. En möjlig effekt är att en del produkter som är stora internationellt försvinner från den svenska marknaden.

Skatten beräknas inbringa 2,4 miljarder kronor per år.

Skatten ska utgå 8 kronor per kilo för vitvaror och 120 kronor per kilo för övrig elektronik. Konsekvenserna för konsumenterna blir enligt beräkningar från Svensk Handel att en tvättmaskin blir 400 kronor dyrare, en dator med skärm blir 800 kronor dyrare och ett hemmabiosystem 1.200 kronor dyrare. En spelkonsol stiger med 400 kronor i pris. De kemikalier det handlar om används i första hand vid tillverkningen av kretskort. En svensk skatt påverkar den internationella handeln med 0,4 promille.

Eftersom det råder frihandel inom EU är det fritt fram att köpa de högbeskattade svenska varorna utan skatt i exempelvis Danmark, Finland eller Tyskland. Eller per postorder från valfritt EU-land.

Eftersom skatten är en budgetfråga kan vi förvänta oss att Alliansen enligt den inte längre gällande Decemberöverenskommelsen kommer att lägga sig platt och därmed spelar det ingen roll hur Sverigedemokraterna bestämmer sig för att rösta.

Du som vill slippa skatten bör handla dina varor före den 1 juli 2017.

## Skurk utlämnas inte

### – fängelse är lika med tortyr

Rumänien har begärt att en 29-årig rumänsk medborgare ska utlämnas för att avtjäna ett femårigt straff för narkotikabrott. Mannen har sökt – men nekats – politisk asyl i Sverige. Han slipper dock utlämning eftersom Solna tingsrätt och senare även Svea hovrätt har accepterat hans invändning att fängelse i Rumänien är att likställas med tortyr. Det är förbjudet att utlämna personer som riskerar tortyr. Tortyren består i att de överbelagda rumänska cellerna har för liten yta (3 kvadratmeter per fånge). Domstolarna sätter ingen tilltro till Rumäniens garantier att fången ska behandlas i överensstämmelse med Europakonventionens bestämmelser mot tortyr. Det handlar bland annat om god ventilation, dagsljus och tillgång till

## Brutalismen



För några år sedan ”vann” Sankt Görans gymnasium tidningen *Vårt Kungsholmens* omröstning om vilken som var Kungsholmens fulaste byggnad. Det är en byggnad i ”brutalistisk” stil i glas och betong. Byggnaden har tjänat ut som skola och byggs nu om till studentbostäder. Det ska ett kommunalt bostadsföretag

gemensamma utrymmen, som garanteras av rumänerna.

Sverige har vid ett flertal tillfällen kritiserats för att de svenska häktningsreglerna – och särskilt då restriktioner i anslutning till häktning – är att likställas med tortyr.

Mannen har nu släppts i Sverige och verkar inte ens behöva avtjäna fängelsestraffet här *(Dagens Juridik)*

## Ryskt spionage

SvT Norrbotten berättar om en NATO-officer som vid deltagande på flygövningen Ace gjorde ett krogbesök. Han blev på krogen hotad av ryssar som visade bilder på officerens familj och krävde uppgifter om övningen. Ryssarna har också använt sociala medier för att kontakta personer inblandade i övningen och för att den vgen få fram information.

## Budget 2017

Regeringen har lagt fram sitt förslag till statsbudget för 2017. Vederböriligen processad av Vänsterpartiet som lagt till en rad små men onödiga kostnadsposter. Budgeten uppdelas i räkenskaperna i 26 olika delar. De allra flesta ökar. Men sex

(Svenska Bostäder) till för att slå vakt om det fulaste i stadsdelen. Enligt affischer på byggplanket arbetar Svenska Bostäder för att bevara allt det fula in i minsta detalj. Det kostar säkert extra, vilket Svenska Bostäders hyresgäster i nedsitna miljonprogramsområden får stå för.

av de 26 områdena minskar. Det säger en del om profilen på budgeten var minskningarna sker. Mest minskar ”arbetsmarknad och arbetsliv” (-4,0 miljarder) vilket kan förklaras av en gynnsam konjunktur. Därefter kommer ”ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning” (-2,8 miljarder), landsbygd med mera (-1,7 miljarder), ekonomisk trygghet vid ålderdom (-1,4 miljarder), EU-avgiften (-1,4 miljarder) och hälsovård, sjukvård och social omsorg (-0,7 miljarder). Hade Alliansen haft en sådan profil på en budget hade reaktionen varit ”social nedrustning” och ”katatstrof för de svaga grupperna.” Största ökningen avser ”allmänna bidrag till kommunerna” (+12,2 miljarder) och ”Jämställdhet och nyanlända invandrades etablering” (+10,5 miljarder).

## Ännu fler vänsterblaskor

Den helt av presstöd beroende vänsterblaskan Etc har ett utstuderat system som bygger på att man gör olika versioner för olika städer. Det hela är optimerat för att få ut så mycket pengar som möjligt från presstödsystemet. I år har man lyckats öka antalet utgåvor från sex till nio, allt på skattebetalarnas bekostnad.

---

---

# UTLANDS-NYTT

---

## Pedofilvarning

Den engelske taxichauffören förlorade rätten att köra skolskjutsar sedan han blivit rapporterad för att ha pussat och kramat två flickor utanför en skola. Flickorna var hans döttrar. *(Reason Magazine)*

## Förhandsanmälan

En britt i York blev frikänd från en påstådd våldtäkt, men har förelagts att 24 timmar i förväg rapportera till polisen om han avser att ha samlag. Anmälan ska innehålla kvinnans namn, adress och födelseuppgifter. *(Reason Magazine)*

## Julpjas utan jultext

I USA är man ännu mer känslig för religiösa inslag i offentliga skolor än vad fallet är i Sverige. Vid W. R. Elementary School i Kentucky tog rektorn bort ett par rader ur Bibeln som Linus citerade i en Snobben-text, *Charlie Brown's Christmas*. När det censurerade avsnittet skulle ha varit var det flera i publiken (det vill säga föräldrar) som sköt in de förgripiga raderna till rektor Jeff Cochrans stora missnöje. *(Reason Magazine)*

## I Nordirland

har pastorn James McConnell åtalats för att han i en predikan i sin kyrka fördömt islam. Han blev dock frikänd. Han risikerade upp till sex månaders fängelse. McConnell förklarade att han älskade muslimer, men att han är emot deras religion. *(The Belfast Times)*

## Hästbyråkrati

I USA har hästslakt förbjudits. Konsekvenserna är att hästar tvingas till långa transporter till Kanada eller Mexiko. Eller att de släpps ut i vildmarken. För att hålla koll på vildhästar har det inrättats ett särskilt program för åsnor och vildhästar inom ramen för Bureau of Land Management, som sköter om 245 miljoner hektar federalt ägd mark. Det finns uppskattningsvis 67 000 vildhästar på den statliga marken och populationen ökar snabbt. Hästarna är för många och får ont om mat. I liten skala beskjuvs fertila ston med p-piller-pilar. Det kostar 150 dollar

per styck. Idag kostar hästprogrammet 700 miljoner kronor om året, dubbelt så mycket som för sju år sedan. Om inget görs tar det fyra år att fördubbla hästuppopulationen. Och kostnaderna fortsätter att öka med antalet hästar. *(The Economist)*

## På förekommen anledning

Hemsidan för American Psychiatric Association varnar sina medlemmar för att kommentera den mentala hälsan hos Hillary Clinton eller Donald Trump. Det är oetiskt att analysera offentliga personer som man aldrig träffat. Och hade man träffat någon av dem för en konsultation skulle det naturligtvis vara lika oetiskt att bryta tystnadsplikten. Föreningen antar att media kommer att vända sig till psykiatriker för att få ”diagnoser” på kandidaterna (och särskilt då Trump, för Hillary Clinton kan intresset i högre utsträckning gälla fysiska åkommor). Men om någon skulle drista sig till sådana kommentarer bryter de alltså mot de etiska reglerna.

## Eurons svagheter

Nobelpristagaren i ekonomi Joseph Stiglitz (som också har varit chefsekonom för Världsbanken) har kommit ut med en ny bok med titeln *The Euro: How a Common Currency Threatens the Future of Europe*. Stiglitz menar att euro-projektet var feltänkt från början. De fasta växelkurserna som förvandlades till euron innebar att medlemsländerna tvingades avstå från devalveringen som en lösning på en misslyckad ekonomisk politik. Och några alternativa lösningar i form av problemlösande institutioner inom euro-zonen infördes aldrig. Stiglitz nämner som tänkbara sådana institutioner en gemensam arbetslöshetsförsäkring, gemensamt utgivna euro-obligationer och en solidarisk fond för att garantera allmänhetens banksättningar. Inga sådana institutioner har införts (bankgarantierna är till exempel nationella och skulle ett enskilt land ”haverera” kommer den nationella garantin knappast att räcka). Stiglitz går till attack både mot överskottsländernas (Tyskland) och underskottsländernas (Spanien, Portugal, Grekland) politik,

som har lett till att krisen fördjupats.

## Uber räddar liv

Den ofta i media och av politiker fördömda taxitjänsten Uber räddar liv, enligt en studie vid Temple University i USA. Traditionella taxiföretag kämpar med näbbar och klor för att stoppa sådana moderniteter som appar och bilar utan taxametrar (avgiften fastställs istället med hjälp av ett dataprogram med GPS). Uber har stått emot. Följden är i USA att kartellen mellan traditionella taxibilar har utsatts för konkurrens och priserna har sänkts. Den livräddande insatsen består i att betydligt fler personer beställer en Uber-bil istället för att köra berusade. Enligt studien ska antalet dödsfall kopplade till trafiken ha minskat mellan 3,6 och 5,6 procent. Bara i Kalifornien omkommer ungefär 1 000 personer om året på grund av alkohol i trafiken. *(Reason Magazine)*

## Stäms för diskriminering

Ett i Silicon Valley omtalat start-up-företag, Palantir, stäms för etnisk diskriminering. När företaget nyligen anställde nya mjukvaruingenjörer var visserligen 44 procent (11 av 25) asiater, men tydligen var 85 procent av över 1000 sökande asiater, vilket gör att myndigheterna anser sig kunna stämna bolaget för etnisk diskriminering. Förutom att bolaget kan drabbas av skadestånd hotas det även av att många stora myndigheter kan säga upp kontrakten (en av kunderna är FBI). *(USA Today)*

## Inte bara Pippi

Det är inte bara Pippi Långstrump som förvanskas i den politiska korrektheternas namn. I en av Enid Blytons populära ”Fem”-böcker, *Fem på mystiska heden*, har några mystiska zigenare på heden bytts ut mot tyska camping-turister. I originalet hade en av zigenarna traditionella kunskaper om naturen som hjälpte dem att klara sig. I den tvättade versionen har en blond tysk pojke förvärvat sina vildmarkskunskaper genom att vara med i scouterna...

## Akademiker i arabvärlden

I många av de arabländer där ”den arabiska våren” störtade regimerna under 2011 (i alla länder utom Tunisien är den gamla skolan tillbaka vid makten) var det arbetslösa ungdomar med akademisk utbildning som var tongivande i revolten.

Många känner hopplöshet inför framtiden. Utsikterna att få användning av sin utbildning är små. Och de kan enkelt via sociala medier se vilka möjligheter deras jämnåriga har i andra delar av världen (inte bara i Europa och USA utan även i Kina, Indien och stora delar av Ostasien). Det låsta samhället och inte minst islams förlamande inflytande gör att framtidsutsikterna ser dystra ut. Tidigare har många länder klarat sig genom att slösa bort oljeinkomsterna, men när oljepriset på några år har halverats är utsikterna inte lika stora att försörja dem som inte finner arbete längre. I Egypten är budgetunderskottet idag 12 procent och ungdomsarbetslösheten 40 procent (i resten av världen är genomsnittet 14 procent). Den offentliga sektorn är överbelamrad med lågproduktiva statstjänstemän, som oftast tillsatts genom familjekontakter i administrationen. Den privata sektorn sysselsätter mycket få akademiskt kvalificerade, eftersom det knappast finns några avancerade företag. I Egypten är arbetslösheten högre hos akademiker än hos helt utbildade.

Turistnäringen, som länge varit mycket viktig i Egypten, har så gott som krossats av islamisterna som genom terrorattentat mot turistnäringen fått turisterna att stanna hemma. Den gamla arabiska socialismen har satt en tvångströja på den ekonomiska utvecklingen och arméns kontroll över en stor del av näringslivet gör inte saken bättre.

Dennyligen utvidgade Suez-kanalen har



lägre intäkter än innan utbyggnaden! Och de rika "kusinerna" från Gulfen har tröttnat på alla förlamande regleringar och är inte beredda på att ställa upp med de pengar som skulle få fart på landets ekonomi.

För övrigt börjar det bli tveksamt med pengarna även vid Gulfen. Där har staten sedan länge erbjudit ländernas medborgare mer eller mindre garanterad sysselsättning inom den statliga administrationen, medan den privata sektorn bemannats av utlänningar, fattiga gästarbetare från Indien, Pakistan, Bangladesh med flera

länder, men också välavlönade specialister från Väst. Med lägre oljepriser är det en politik som inte håller i längden.

Den politiska vägen till en lösning är inte gångbar i arabvärlden. I Afrika söder om Sahara har alltför många länder blivit flerpartistater med någorlunda demokratiska val. Sedan 1991 har 36 regeringar i Afrika söder om Sahara röstats bort från makten. I arabvärlden har inte ett enda regeringsskifte skett på fredlig väg.

### Den nya Västern

Många amerikaner tröttnar på livet i de byråkratiskt och av Demokraterna kontrollerade delstaterna i öst och väst. Det har uppstått en rörelse att flytta ut på "de fria vidderna", till stater som Idaho, Montana och Wyoming. Långt från de stora städernas problem.

Och med potential också för "preppers", personer som vill vara redo för att överleva i vildmarken efter det stora kärnvapenkriget.

Vapenlagarna är mer liberala, skatterna lägre och regleringarna av hur man bygger och odlar mildare. James Wesley Rawles har skrivit en bok om området som han kallar "American Redoubt" (den amerikanska fästningen). Förutom libertarianskt orienterade försöker en del hippieinriktade anhängare av fri narkotika och "gröna odlingar" flytta, men de är inte särskilt välkomnade av lokalinvånarna.



*Regeringen ska låta undersöka svenska folkets sexvanor*

# Svenska kyrkans märkliga politik

Svenska kyrkan är unik genom sin ständiga kritik mot den enda fungerande demokratiska nationen i Mellanöstern. Så länge som kyrkan gör tveksamma politiska utspel men drar sig från att tala om kristen tro – har den misslyckats med uppdraget.

Svenska kyrkan är Sveriges största kristna trossamfund. I kraft av sin storlek och historia en viktig kraft i samhället. Därför är det befogat att granska vad Svenska kyrkan gör och inte gör.

Men både uppdrag och den självvalda rollen väcker stundom en intensiv debatt.

Kritiker har bara under det senaste året haft skäl att återkomma i besvikelse över att det största kristna trossamfundet i Sverige har så svårt att endrättigt stå upp för förföljda kristna. Och de kritiska rösterna har inte stannat vid kyrkliga aktivister.

## Ifrågasätter övertäckt kors

Ledarsidor på några av Sveriges största tidningar har under denna tid skrivit om Svenska kyrkan. Stockholmsbiskopen Eva Brunne kritiserades i *Svenska Dagbladet* för sin uttalade vilja att täcka för kristna symboler som krucifix i Sjömanskyrkan i Stockholm, samt att rita ut riktningen mot Mekka i samma kyrkas golv.

Maria Ludvigsson skrev: "Borde man inte vilja sprida sin övertygelse och tro till fler, om man nu tror på den? För att man önskar andra ska få det man själv fått genom sin tro. Inte hänga över de egna symbolerna!"

Eric Erfors skrev på *Expressens* ledarsida: "Miljoner av Svenska kyrkans medlemmar förstår inte varför en präst – tillika en av kyrkans högsta tjänstemän – tycker att det är fel att kristna bär ett kors."

## Struntar i det unika

När Svenska kyrkan med egna ord beskriver sitt uppdrag görs det utan att på något sätt nämna det unika eller om man så vill, avgörande bidraget som religiös verksamhet kan förmedla: behovet av människans frälsning, ett evigt liv i an-

tingen himmel eller helvete.

I stället förklaras att kyrkan har ett gudagivet uppdrag att "finnas med och arbeta för ett värdigt liv och en bättre värld för alla." Det är en bra målsättning, men på intet sätt unik för Svenska kyrkan. Flera andra organisationer utan religiös bäring ägnar sig åt detta.

Ändå är Svenska kyrkan unik. Inte enbart på grund av ovan nämnda exempel, utan även genom sin återkommande kritik mot den enda fungerande demokratiska nationen i Mellanöstern.

## Anmärkningsvärd svartmålning

Svenska kyrkan förklarar med stolthet sin utveckling och kamp för homosexuellas rättigheter liksom att motstånd mot kvinnors prästvigning ses som ett arbetsmiljöproblem och behandlas enligt gällande lagstiftning.

Givet detta är Svenska kyrkans svartmålning av staten Israel både förvånande och anmärkningsvärd. Israel är det enda landet i Mellanöstern som aktivt eftersträvar ett samhälle präglad av jämlikhet mellan könen, minoritetsrätt samt lika rättigheter för HBTQ-personer.

När två viktiga stift inom Svenska kyrkan, Lund och Uppsala, i somras ar-

rangerade ett sommarläger med fokus på Israel-Palestinakonflikten diskuterades mänskliga rättigheter. Men bara ur perspektivet att Israel kränkte palestiniernas.

## Vilka värden?

Inte ett kritiskt ord riktades mot de palestinska makthavarna i Ramallah och Gaza. Trots att Hamas såväl som Fatah är dokumenterat odemokratiska krafter. Hamas är därtill en terroriststämplad organisation, av såväl Egypten som USA.

Prästen Anna-Karin Hammar som deltog på detta läger säger till *Kyrkans tidning*: "Israel vill vara en demokratisk stat. Då kan landet inte samtidigt förvägra ett helt folk mänskliga rättigheter. Men bojkotter, desinvesteringar och sanktioner kan återföra Israel till de demokratiska värdena."

Hur definierar Hammar demokratiska värden? Om det är möjligheten att få välja sitt styre är jämförelsen enkel. Palestinierna har inte fått delta i några allmänna val sedan år 2006 och har en president som är inne på sitt tolfte år, trots att han valdes för en fyraårig mandatperiod. Under samma tid har Israel haft fyra parlamentsval.

## Misslyckas med uppdraget

Transparens i samhället, press-, mötes- och föreningsfrihet samt bekämpning av korruption är andra parametrar som används i bedömningen av en stats demokratiska tillstånd.

Även utifrån dessa värden är Israel långt bättre än det palestinska styret. Hammars inställning är obegriplig.

Så länge Svenska kyrkan drar sig för att tala om den kristna tron och samtidigt gör tveksamma politiska utspel har den misslyckats med sitt uppdrag som kyrka, men befast sin roll som politisk aktör. Det är skamligt för kyrkan. Och sorgligt för folket. ✍️

*Artikeln är med vederbörligt tillstånd återgiven ur den kristdemokratiska tidningen Poetik ([www.poetik.net](http://www.poetik.net))*



*Miljoner av Svenska kyrkans medlemmar förstår inte varför en biskop tycker att det är fel att kristna bär ett kors.*

# Integrationen förutsätter en svensk kultur

**Integration av dem som kommer till Sverige förutsätter att det finns något svenskt att integreras med. Visst finns det en svenska kultur, i motsats till vad en del anhängare av mångkultur istället för integration hävdar.**

Det tillhör vanlig sed bland människor som önskar framstå som toleranta, fördomsfria och motståndare till främlingsfientlighet att förneka att det finns en särpräglad svensk kultur. Förnekandet av svenskheten blir närmast till en trosartikel inom det politiskt korrekta ramverket.

Denna svenskfientliga inställning ifrågasätts av Dan Korn i rapporten *Svensk kultur; en förutsättning för integration* (Timbro 2016, 41 sidor). Erkännandet av att det finns en svensk kultur är tvärtom avgörande för en lyckad integration, hävdar Korn, som är folklivsforskare, journalist, författare och fotograf samt även verksam som rabbin i Manchester i England.<sup>1</sup>

## ”Batikhäxan” Katarina Mazetti

Det finns nära nog hur många exempel som helst på att mer eller mindre framträdande personer i det svenska samhället förnekar förekomsten av en specifik svensk kultur. Låt mig börja med en krönika av Katarina Mazetti, en halvkänd författarinna (*Grabben i graven bredvid*, 1999, som blev en lyckad film 2002) vilken för något år sedan vann SvT-tävlingen ”På spåret” tillsammans med höjdhopparen Stefan Holm.

Katarina Mazetti, ett typiskt exempel på vad som brukar kallas ”batikhäxa”, skrev 2013 en krönika i *ICA-Kuriren* med rubriken Svårt att finna en riktig ”svensk”. Enligt Mazetti finns det nästan ingenting som är svenskt, utom möjligen näverlurar, kohorn och att ropa hem korna till fåboden. Om man, som till exempel medlemmar i Sverigedemokraterna (SD), tror så är man enligt Mazetti troligen förståndshandikappad.<sup>2</sup>

Dan Korn återger i sin rapport följande

passus ur Mazettis aktstycke:

”En statistiker i bekantskapskretsen säger att det är mycket svårt att finna en ’svensk’ som i tre generationer inte har en enda utlänning. Som att hitta en vit älg i skogen ungefär. De finns, men få har sett en. Kanske borde någon grävande journalist snoka lite i Sverigedemokraternas stamtavlor, de har ju själva begärt en sorts etnisk rensning i riksdagen. (Allra renast är förstas de folkslag som isolerat sej i generationer och bara gifter sej med varann. De sitter där gravt inavlade med hängande hakor, svåra genetiska sjukdomar och en IQ på 70).

Korn frågar sig med rätta:



tommy.  
hansson  
@contra.nu

”Hur Mazetti kunde få med det där stycket om de inavlade med en IQ på 70 utan att själv ställa sig frågan vilken människosyn hon har, upphör inte att förvåna mig. /.../ Trots att jag inte har tillgång till statistik om hur vanliga vita älgar är i våra skogar, vågar jag ändå påstå att Mazetti inte vet vad hon talar om. Hon tror att förnekandet av svenskheten är ett medel mot främlingsfientlighet. Jag anser att hon har fel. Invandringen kommer i stället att tydliggöra den svenskhet vi tidigare haft svårt att se.”

Artikelförfattaren har formulerat följande omdöme om Katarina Mazettis omtalade krönika<sup>3</sup>.

## ”Barbari” och ”töntiga saker”

Ett annat exempel på förringandet av

svensk kultur, vilken enligt den politiska korrektheten egentligen inte finns, är förra socialdemokratiska partiledaren Mona Sahlins utlåtande i en intervju som våren 2002 publicerades på Turkiska ungdomsförbundets blogg i tidningen *Euroturk*:

”Jag tror att det är lite det som gör många svenskar så avundsjuka på invandrargrupper. Ni har en kultur, en identitet, en historia, någonting som binder ihop er. Och vad har vi? Vi har midsommarafton och sådana ’töntiga’ saker.<sup>4</sup>”

Det är det gamla vanliga mantrat: invandrarkulturen är fin och högtstående, den svenska kulturen, om den nu alls finns, värdelös. Syftet med Sahlins utjutelse är blott alltför genomskinligt. Hon ville framstå som tolerant, fördomsfri och icke främlingsfientlig. Samma år som Mona Sahlin gav intervjun nådde Sverigedemokraterna för första gången 1 procent i ett riksdagsval, och det är inte alls otroligt att Sahlins uttalande gav SD extra vind i seglen inför valet senare samma år.

Tendensen att nedvärdera svensk kultur är emellertid inte förbehållet socialdemokrater eller andra aktörer på vänsterkanten. Ett av Fredrik Reinfeldts mer beryktade yttranden fälldes, då han som nybliven statsminister besökte den invandratäta stadsdelen Ronna i Södertälje i november 2006. Han citerades då av Dagens Nyheter på följande sätt:

”Ursvenskt är bara barbariet. Resten av utvecklingen har kommit utifrån.”<sup>5</sup>

## Reinfeldt missförstod Tegnér

Således återigen en svensk ledare som vill skylta med hur invandravänlig han är och därför rackar ned på svensk kultur. Fallet Reinfeldt är dessutom särpräglad.

<sup>1</sup><https://dankorn.wordpress.com/about/>

<sup>2</sup><http://www.hemtrevligt.se/icakuriren/artiklar/diskutera-fraga/20130102/svart-att-finna-en-riktig-svensk>

<sup>3</sup><https://tommyhansson.wordpress.com/2013/01/12/katarina-mazetti-en-batikhaxa-presenterar-sig>

<sup>4</sup><http://turkiskaungdomsforbundet.blogspot.se/2010/11/euroturk-pa-natet.html>

<sup>5</sup><http://www.dn.se/nyheter/politik/reinfeldt-det-ursvenska-ar-blott-barbari>



Den före statsministern kommer från en släkt som på fädernet har gott om invandrarinslag med en farfars farfar vid namn John Hood som var färgad cirkusdirektör från USA och som gjorde en lettisk piga med barn. Detta kan förklara en god del av Reinfeldts invandringpolitik och personliga hat mot SD.

Vad som inte är särskilt omtalat är att Reinfeldts ord om det ursvenska barbariet hämtats från en dikt av nationalskalden Esaias Tegnér (1782–1836) med rubriceringen Vid svenska akademiens femtiåra minneshögtid den 5 april 1836.<sup>6</sup>

Tegnér avsåg dock inte alls att förringa svensk bildning och kultur, tvärtom. Han ville endast förklara dess särart. Diktens näst sista vers lyder så:

Der låg ett skimmer öfver Gustafs dagar,  
fantastiskt, utländskt, flärdfullt om du vill,  
men det var sol deri, och, hur du klagar,  
hvar stodo vi, om de ej varit till?  
All bildning står på ofri grund till slutet,  
blott barbariet var en gång fosterländskt.  
Men vett blef plantadt, jernhårdt språk  
blef brutet,  
och sången stämd och lifvet menskligt  
njutet,  
och vad Gustavianskt var blef därför äf-  
ven svenskt.

Det är alldeles uppenbart att Fredrik Reinfeldt missförstått Tegnér's budskap. Som Dan Korn framhåller i sin rapport (sidan 11):

”När man studerar kultur måste man hålla två tankar i huvudet samtidigt. Dels kan man smula sönder kulturen i dess beståndsdelar och då upptäcka att olika detaljer kan komma från andra kulturer, men samtidigt kan man se kulturen i dess helhet och då se helheten som typiskt svensk. Det ena står inte i motsatsförhållande till det andra.”

Det där med att hålla två saker i huvudet samtidigt är dock inte något som vanligen utmärker svensk debatt, där det skall vara antingen eller. Antingen vill man värna svensk kultur, och då avfärdas man ofta som främlingsfientlig rasist, eller också påstår man att det inte finns någon svensk kultur, vilket gör att man tenderar att betraktas som god och medmänsklig.

<sup>6</sup>[http://minata.tripod.com/bps\\_4\\_dec.html](http://minata.tripod.com/bps_4_dec.html)

## Dagens invandringsnivåer unika

Dan Korn menar att förnekandet av kulturen har ett speciellt syfte. Han exemplifierar med ett möte som hölls i Stockholm den 12 oktober 2015 samlande en stor del av Sveriges beslutsfattare. Statsminister Stefan Löfven hade bjudit in till mötet ”för att samla alla krafter som kan och vill bidra till att förbättra nyanländas etablering”. Inledningstalare var Ingrid Lomfors, överintendent vid myndigheten Forum för levande historia. På väggen bakom Lomfors hade följande text projicerats:

1. Invandring är inget nytt.
2. Vi är alla en konsekvens av invandring.
3. Det finns ingen inhemsk svensk kultur.

Ingrid Lomfors valde för säkerhets skull att förtydliga den tredje punkten på följande sätt: ”Föreställningen om att det skulle finnas en enhetlig, inhemsk kultur, som går tillbaka till urminnes tider, den bygger inte på fakta.”<sup>7</sup>

Rubriken för Lomfors appell var ”Vi har gjort det förr”, alltså tagit emot invandrare. I sammanhanget anses det ävenledes viktigt att föra fram tanken att det inte finns någon urtida, enhetlig svensk kultur. Det viktiga är att lämpa den hittillsvarande kulturen överbord och öppna dörrarna på vid gavel för den saliggörande mångkulturen.

Dan Korn kommenterar (sidan 7): ”Man vill så väl, men resonemang som bygger på lögn och undertryckande av obehagliga fakta har aldrig i historien varit förnuftiga. Man sprider dimridåer där klarhet hade kunnat göra nytta. För vi har aldrig gjort det förut. Att hävda att Sverige alltid har haft invandring blir ett nonsensargument. Självklart har landet aldrig varit slutet, men att påstå att vi har gjort det förr blir ändå en lögn, eftersom dagens invandringsnivåer är unika ur ett historiskt perspektiv.”

För att få ett begrepp om dagens voluminösa invandring kan vi jämföra antalet asylsökande i Sverige rekordåret 2015 med hur många valloner som invandrade till vårt land under hela 1600-talet. Under ett århundrade anlände således till

<sup>7</sup><https://tommyhansson.wordpress.com/2015/10/13/efter-klavertrampet-om-svensk-kultur-lomfors-ar-forbrukad-som-forskare>

Sverige från det franskatalande Belgien omkring 2500 personer, varav omkring 20 procent återvände till Vallonien. Det var dessutom en renodlad arbetskraftsinvandring orkestrerad av den svenska regeringen för att få fart på bergsbruk och järnhantering. Under 2015 sökte enligt officiella siffror 162 877 personer asyl i Sverige.<sup>8</sup>

## Mångkulturen officiell politik 1975

Som påpekats av Dan Korn ovan har Sverige aldrig varit ett slutet land. Influenser utifrån har alltid funnits. När kristendomen infördes under vikingatiden kunde så ske tack vare avgörande insatser av missionärer från exempelvis engelska och tyska områden. Ansgar, som anlände till Birka under 800-talet, är endast den förste i en räkka av utländska missionärer, vilka reste till svenskt område med livet som insats.

Under medeltiden utgjorde tyskar och då framförallt handelsmän ett betydande inslag i svenskt stadsliv. Sverige var därtill fram till reformationen på 1500-talet en del i den internationella katolska gemenskapen, vilket definitionsmässigt innebar ymniga internationella kontakter. När Sverige fick en organiserad krigsmakt var vi vidare tvungna att importera såväl officerare som manskap från en rad olika länder och områden: ester, letter, skottar, engelsmän, kroater, serber, holländare etcetera. Finnar från den så kallade östra rikshalvan var ett viktigt inslag i den svenska hären. Sedan kom valloner, kulturturimport från Frankrike under Gustaf III:s tid och tre århundraden senare, efter Andra världskrigets slut, arbetskraftsinvandrare till de svenska industrierna från Sydeuropa och de nordiska länderna med Finland i spetsen.

Dessa invandringsvågor utgjorde dock på intet sätt någon okontrollerad immigrantström som i våra dagar, utan tjänade vissa bestämda syften. Några av dem som kom hit rotade sig förvisso i det nya landet, men det stora flertalet valde att återvända till sina hemländer efter avslutad tjänstgöring. Självfallet kom de inkommande individerna och grupperna att på skilda sätt påverka svenskt samhälls- och kulturliv liksom svenska språket. På så sätt kan det naturligtvis hävdas, att mång-

<sup>8</sup><http://www.migrationsinfo.se/migration/sverige>

kulturen är en gammal svensk företeelse.

Officiell regeringspolitik blev emellertid mångkulturen först 1975 under Olof Palmes regeringstid. I proposition 1975:26, som enhälligt klubbades igenom i riksdagen, fastslogs det att invandrare grupper inte behövde assimilera sig i enlighet med svenska samhällsnormer. I stället fick de, om de så önskade, fortsätta att på svensk mark utveckla sina inhemska kulturer. Ökad internationalisering var en målsättning i den svenska samhällsplaneringen.

1997 förstärktes det mångkulturalistiska greppet om samhället med propositionen *Sverige, framtiden och mångfalden* som undertecknades av invandringsminister Leif Blomberg (S). Hela samhället – dess arbetsmarknads-, social-, skol- och kulturpolitik – skulle baseras på den så kallade mångfalden. En massiv propagandainsats skulle säkra åttlydnaden av regeringsdirektiven.<sup>9</sup>



Rökstenen i Ödeshög, ett av landets äldsta skriftliga minnen, i Östergötland är ett exempel på genuin svensk kultur. Foto Bengt Olof Åradsson.

## Integrationen dömd att misslyckas

Man torde inte med bästa vilja i världen kunna påstå, att Sveriges mångkulturalistiska politik varit lyckosam. Det pris vi fått betala för att känna oss riktigt goda, fina, toleranta och fördomsfria är högt: minst ett 50-tal utanförskapsområden där kriminella gäng styr med våld och anarki och dit polisen inte vågar sig; så kallat hedersvåld och ibland -mord; en alltmer utsatt situation för kvinnorna yttrande sig bland annat i en ökning av sexuella

<sup>9</sup><https://aktualia.wordpress.com/2011/07/10/mangkulturens-historia-i-sverige>

trakasserier, inklusive massvåldtäkter; drastiskt ökade krav på myndigheterna att tillfredsställa olika kulturella särkrav; ett kraftigt inflöde av ”ensamkommande barn”, vilka ibland kan vara ända upp till 40 år gamla; ett ökat tryck på samtliga samhällsinstitutioner och -funktioner; samt icke minst en omfattande islamisering inklusive moskéer, böneutrop och en ständig anpassning till islam från Svenska kyrkans sida.

Allt detta bottenar i den falska föreställningen att det inte existerar någon inhemska kultur och att ett obegränsat antal skilda kulturer skulle kunna leva paral-

lellt med varandra i bästa samja och endräkt. Sådant kan, åtminstone till en del, kanske fungera i ett land som USA, där det finns en levande föreställning om en särskild amerikansk identitet. Inte heller USA har dock kunnat undgå att påverkas negativt av mångkulturalistiska strömningar, vilka med socialisten Barack Obama dessutom fått fotfäste i Vita huset.

I ett land som Sverige, där svenskhet och svensk kultur av ledande samhällsgrupperingar ses med misstro på (om dessa företeelser ens anses existera) och bes om ursäkt för är integrationen emellertid dömd att misslyckas. Militanta inkommande muslimer från Mellanöstern och Nordafrika, varav ett okänt antal ISIS-soldater, föraktar den svenska svagheten, som de utnyttjar för att i tidernas fullbordan söka införa kalifat och sharialagstiftning.

Dan Korn hävdar i sin intresseväckande rapport att det visst går att tala om en specifik svensk kultur, som fått sin särart just genom sin unikt svenska blandning av inhemska och sådant

som hämtats utifrån. Att erkänna att det finns en sådan svensk kultur, menar Korn, är en förutsättning för att vi skall få till stånd en lyckad samhällsintegration (sidan 8):

”Den svenska kulturen har genom historien tjänat som ett sammanhållande kitt. Den rollen borde kulturen även i framtiden kunna ha. Ur det perspektivet är det helt ointressant om man kan konstatera att kulturen inte alls är så ursprunglig, urgammal och ’äkta’ som folk i allmänhet tror.”

# Kjell Albin Abrahamson död

Contra-medarbetaren Kjell Albin Abrahamson har avlidit vid ett besök i Gdynia i Polen. Han blev 71 år. Kjell Albin Abrahamson var mångårig korrespondent för Sveriges Radio i Moskva och Warszawa. Han var också författare till en rad böcker, den senaste *Låt mig få städa klart. Om kommunister, kryptokommunister och antikommunister* handlade om kommunismen och svenska politikere och journalisters oförmåga att göra upp med kommunismen på samma sätt som man gjort upp med nationalsocialismen. Boken recenserades i *Contra* nummer 2 2014.

Kjell Albin Abrahamson var son till en underofficer och växte upp i Jämtland. En traumatisk upplevelse för den unge Kjell Albin var när hans pappa nekades att tävla i ryttartävlingarna vid OS i Helsingfors 1952. Pappan var visserligen bäst i Sverige på att hantera hästar, men han var inte officer utan bara underofficer.

Under senare år har han bott omväxlande i Alsen i Jämtland och Timmendorfer Strand utanför Lübeck i Tyskland.

I somras avslutade han manuskriptet på en ny bok *Stor var Lenin... En massmördare och hans statskupp*. Vi får hoppas att utgivningen inte påverkas av Kjell Albin Abrahamsons frånfalle. Manuskriptet är på 267 sidor och Kjell Albin Abrahamsons omsorg om korrekthet i minsta detalj belyses av att jag i somras hade en omfattande mejlkorrespondens med honom om vad som skulle bli två meningar i boken.



Texten skulle till sista tecknet vara korrekt och glasklar.

Kjell Albin Abrahamson läste under många år *Contra*, men sedan han slutat vid radion utvecklades det till att han också blev en mycket uppskattad medarbetare i tidskriften. Sedan nummer 6 2014 har han haft en krönika i varje utgåva av *Contra*. Han hade utlovat ett nytt manus till den 24 september, men drabbades av en stroke några dagar dessförinnan. Häl-san var redan dessförinnan inte den bästa med två genomlidna hjärtinfarkter. Det blev därför ingen artikel av honom i detta nummer av *Contra*.

När han 2014 levererat sitt första manuskript, som handlade om socialismens fiasko i Venezuela, framförde jag till honom att det kändes som om han skrev från hjärtat och att det var mer rakt på, att han tagit ut svängar som inte hade passat sig på Radion. Han svarade att min känsla var korrekt och att han nu äntligen

kände sig fri att skriva raka artiklar utan kompromisser. Det blev sammanlagt elva sådana artiklar i *Contra*.

Kjell Albin Abrahamson var ytterst älskvärd i sina kontakter med *Contra* och gav oss många goda råd. Hans omdömen om personer som han uppfattade som mjuka mot kommunismen vart dock allt annat än älskvärda.

Vi verkade vara överens om det mesta när det gällde politikens grunder. En gång hamnade vi dock i skilda positioner. Han intervjuades av Anna Hedenmo i programmet *Min Sanning* på SVT1 i våras. Efter inspelningen var han missnöjd och sa att han inte ens tänkte titta på programmet, på grund av programledarens otrevliga frågor. När jag talade med honom efter programmet höll jag visserligen med om att Anna Hedenmo framfört alla de synpunkter om kommunismen som man kan förvänta sig från de ”politiskt korrekta”, som inte förställt sig på (eller velat förstå) kommunismens sanna innebörd. Det var just när hon ställde de frågorna – ofta insinuanta – som Kjell Albin Abrahamson verkligen fick vissa sin briljans och klartänkthet. På varenda punkt kom han med ett klarläggande och tydligt svar som borde ha övertygat alla utom de mest inskränkta.

Få visste som han vad kommunismen innebar efter så många år i Sovjetunionen och Polen. I det senare landet rapporterade han om Solidaritetets framväxt och seger. *C G Holm*

dena i väster och Sovjetunionen till områdena i öster. Polen angreps av Tyskland den 1 september 1939 och av Sovjetunionen den 17 september samma år. Dessutom kan noteras att Hitler-Stalin-pakten aldrig nämndes av Nürnberg-domstolen, som inrättas för att döma tyska krigsförbrytare. Ryssarna må tänka vad de vill, men det blir svårare och svårare – och farligare och farligare – att komma fram för kritiska röster, där hälften av befolkningen inte ser det som meningsfullt att delta i valen! *Nils Tore Gjerde*

Not: Bandera var med och utropade ett självständigt Ukraina den 30 juni 1940, självständigt från både Sovjetunionen och Tyskland. Han satt i det tyska koncentrationslägret Sachsenhausen från januari 1942.

## BREV TILL CONTRA

### Dömd för sanningen om Sovjetunionen

Vladimir Luzgin dömdes i slutet av juni för ”rehabilitering av nazismen” till böter på 200.000 rubel, cirka 25.000 kronor. En betydande summa i Ryssland av idag. Hans ”brott” var att han i december 2014 hade skrivit på V-kontakt, en rysk motsvarighet till Facebook, att Ryssland 1939 invaderat Polen. Han överklagade till Högsta Domstolen, som nyligen avvisade överklagandet. Luzgins artikel hade rubriken ”15 fakta om Bandera-anhängarna, eller vad Kreml tiger om dem”. Han skrev bland annat:

”Kommunisterna och Tyskland angrep

gemensamt Polen, något som utlöste Andra världskriget. Alltså samarbetade kommunisterna och nazisterna nära, men av en eller annan orsak anklagade de Stepan Bandera, som sattes i nazistiskt koncentrationsläger, för att ha förklarat Ukraina självständigt.” Detta ska enligt Rysslands Högsta domstol vara i strid med fakta, sådana de fastställts av Nürnberg-domstolen efter Andra världskriget.

Hitler-Stalin-pakten ingicks den 23 augusti 1939, nio dagar före krigsutbrottet. Den innehöll ett hemligt tilläggsprotokoll som delade Östeuropa mellan Tyskland och Sovjetunionen. Det bestämdes att gränsen skulle gå genom det dåvarande Polen, där Tyskland fick ”rätt” till områ-

# Livsfarlig vindkraft lever högt på subventioner

**Trots stora subventioner klarar sig vindkraften inte ekonomiskt. Och värre blir det när man tar hänsyn till olycksriskerna som är högre än man föreställt sig.**

Den politiska doktrinen är klar. Sverige ska satsa alltmer på vindkraft. Eftersom vindkraften är genuint olönsam sker det genom gigantiska subventioner. Men subventioner som göms för svenska folket i form av elcertifikat. Det innebär att det inte går några direkta subventioner via statskassan. Subventionerna märks inte på skattsedeln, men väl på elräkningen där den gör debiterad energi dyrare. Den särredovisas dock normalt inte som egen post utan ingår i den summa du betalar per kWh. Elcertifikatsystemet ska i princip gå jämnt ut. Billiga energislag som vattenkraft och kärnkraft får betala en elcertifikatavgift, medan dyra energislag som vindkraft tvärtom får ett tillskott från elcertifikaten.

## Gigantiska subventioner räcker inte – vindkraften går med förlust

Men trots de gigantiska subventionerna bär sig inte vindkraften. VDN för statliga Vattenfall, som är Sveriges största vindkraftsproducent, Magnus Hall meddelade i samband med halvårsrapporten 2016, att det inte blir någon utdelning till svenska staten (det vill säga skatte-

betalarna) under 2017. Efter tidigare fiskoaffärer med nederländska gasbolaget Nuon, tysk brunkolskraft (som sålts med över 20 miljarders förlust) och tysk kärnkraft (som Vattenfall aldrig fick att fungera, innan Angela Merkel förbjöd drift i Vattenfalls tyska kärnkraftverk) tillkommer förlusterna på vindkraften. Vattenfall har traditionellt varit en av statens mest pålitliga inkomstkällor. Vattenkraften genererar stora överskott, anläggningarna behöver visserligen rustas upp efter 60–70 år, men efter en inte särskilt dyr modernisering kan de fortsätta att producera till minimal driftskostnad. Kärnkraften är mer problematisk eftersom det finns



**cg.holm**  
**@contra.nu**

en särskild kärnkraftsskatt som gjort de redan existerande anläggningarna olönsamma och en nedläggning av flera av de äldre kärnkraftverken är företagsekonomiskt motiverad. Men Vattenfall satsar

vidare på Forsmark och undersöker hur lönsamt det är med ytterligare satsningar i Ringhals.

## Korruption vid vindkraftsutbyggnad – kommunalråd fixar arrende från vindkraftsbolag

Trots dåliga resultat på vindkraftssidan fortsätter satsningarna. I den senaste delårsrapporten från Vattenfall framgår att bolaget satsar 3 miljarder kronor på en vindkraftspark i havet utanför Aberdeens. En stor satsning i Sorsele i Västerbottens lappmark innefattar 100 vindkraftverk med upp till 220 meter höga snurror. På nolltid samlades in namnteckningar från 10 procent av kommunens röstberättigade och i mars i år hölls en folkomröstning som resulterade i ett nej till vindkraftverken. Men det räckte inte med ett nej, eftersom folkomröstningen bara var rådgivande.

Majoriteten i kommunfullmäktige körde över resultatet av folkomröstningen. Och röstade för att gå vidare och träffa avtal med Vattenfall. Majoriteten består av Centerpartiet och Vänsterpartiet med Socialdemokraterna på motståndarsidan. Till saken hör att både Centerns kommunalråd Roland Wermelin och Vänsterpartiets kommunalråd Kjell Öjeryd är markägare i det område som ska hysa vindkraftsparken. Trots att bägge kan förvänta sig sköna arrendeinkomster från Vattenfall har de inte jävat bort sig, utan deltagit i omröstningarna, vilket fått motståndare att överklaga beslutet. Korruption brukar det kallas när samma sak sker i andra länder, men i Sverige har det knappt uppmärksammats mer än i någon enstaka lokaltidning.

Det största problemet med vindkraften

*Ett vindkraftverk i en vindkraftspark i Lemnhult i Småland blåste omkull på julafton 2015. Det var ett bultförband som kollapsat och som fick det 400 ton tunga och 185 meter höga vindkraftverket att rasa. Observera cykeln längst ner till vänster.*





*Full brand utvecklad i ett vindkraftverk i Tommelilla i september 2011. Brandförsvaret är chanslöst vid de inte alltför ovanliga vindkraftsbränderna. Brandhärden kan ligga 150 meter upp och utanför och innanför betongröret strömmar smält plats och andra farliga föremål ner över den som vill angripa branden. Brandförsvarets standardråd är att låta det brinna färdigt och skydda omgivningen.*

som en viktig komponent i energisystemet är att det är vindstilla ofta (särskilt illa är det naturligtvis att det brukar vara vindstilla de där riktigt kalla vinterdagarna när kraften behövs som allra mest). Det innebär att produktionen är ojämn och att det behövs ett omfattande komplement i form av baskraft som finns tillgänglig när det inte blåser. Den baskraften har bestått av vattenkraft, kärnkraft och kolkraft. Det hela har kombinerats med att vindkraften har getts prioritet i distributionssystemet. Det har inneburit att de billigare energislagen har drivits ur systemet när det blåser och därmed har genomsnittskostnaden för produktionen gått upp. När det blåser produceras det genom vindkraften ett överskott på energi, vilket driver ner priserna. Så pass mycket att tidigare kalkyler inte längre stämmer. Den subventionerade vindkraftens ojämna produktionstakt har medfört att energipriserna har sjunkit, vilket lett till att det idag knappast är lönsamt att bygga ett nytt kärnkraftverk. Men subventionerna bygger på att man kan belasta de billigare energislagen med elcertifikatavgifter. Om det inte tillkommer några nya kraftverk hamnar vi så småningom i situationen att subventionerna kommer att få betalas av skattebetalarna istället för att gömmas undan på elräkningarna.

### **Säkerhetsrisker med 200 meter höga kraftverk**

Men vindkraftens problem är inte bara den ekonomiska och att vindkraften i sig skapar ett orationellt energisystem. Därtill kommer att det finns betydande säkerhetsrisker och att livslängden på de kraftverk som byggs visat sig vara kortare än enligt kalkylerna. Ett vindkraftverk kan behöva bytas ut efter femton år och då blir avskrivningarna högre än enligt kalkylerna. Flera vindkraftsbolag har gått i konkurs, vilket gjort att markägaren, som tidigare fått arrende från elproducenten, står med en stor anläggning utan någon med ekonomiskt ansvar för underhåll och nedmontering. Ett över 200 meter högt torn som väger flera hundra ton plockar man inte ner gratis. Och med tiden blir riskerna för olyckor allt större.

### **Vindkraftverk som rasar**

På julafton 2015 rasade ett vindkraftverk i Lemnhult i Småland. Anläggningen som byggts av den välkända danska tillverkaren Vestas ägdes av Stena Renewable. Tornet var 185 meter högt och vägde cirka 400 ton. Det rasade tvärs över en skogsväg, men lyckligtvis var ingen på vägen när raset skedde. Tornet var byggt med betongförankring på berget, så grundförhållandena var de bästa tänkbara. Det var ett skruvförband i tornskarven som brast när kraftverket rasade. Anmärkningsvärt nog blåste det inte när raset skedde, det

måste ha varit något fel i hur skruvförbandet belastades. Vid haveriet läckte det ut cirka 1000 liter växellådsolja och hydraulolja. Under sommaren har Stena Renewable låtit ersätta det fallna kraftverket med ett nytt. Vindkraftsparken i Lemnhult har bestått av 32 turbiner med en sammanlagd effekt på 96 MW. Det är danska Vestas som garanterar projektet och driften under 15 år, så Stena klarar sig utan större kostnader.

Blåste gjorde det dock när vindkraftverket Hillevi i Frövi i Närke blåste omkull i mars 2015. Vinden var byig, vilket gjorde att vindkraftverket inte stängdes av som det skulle vid 25 meter per sekund i vindstyrka. Kraftverket var elva år gammalt och bultar som fäst kraftverket vid fundamentet var korrosionsangripna. Kalkylerna byggde på att verket skulle hålla i tjugofem år.

### **Vindkraftverk som brinner**

Även om det händer att vindkraftverk rasar, så är det vanligare med bränder. I oktober 2013 brann två reparatörer till döds när ett vindkraftverk som de servade i Ooltgensplaat i Nederländerna började brinna. Brandkåren kan inte göra mycket på 150 meters höjd.

När det började brinna i vindkraftverk i Blaiksjön i Sorsele kommun i månads-skiftet juli/augusti 2016 (det är en äldre anläggning, inte den planerade vindkraftsparken som är omtalad i början av artikeln) konstaterade räddningstjänsten att det inte fanns något att göra. Branden pågick i turbinhuset på 130 meters höjd. Ska man upp dit i normalfallet tar man sig upp inne i tornet, men när det brinner rinner det ner smält plast och annat livsfarligt genom tornet. Det är helt enkelt inte möjligt att ta sig till brandhärden.

I Storugns på Gotland brann ett något mindre kraftverk upp i augusti 2015. Kraftverket var 70 meter högt och det var bara för räddningstjänsten att konstatera att den inget kunde göra. Som i andra fall fick branden brinna ut av sig själv.

Också till havs, i Kalmarsund, har ett vindkraftverk brunnit upp. Dit lyckades inte räddningstjänsten ta sig förrän branden var nästan slut. Delar av tornet och kraftverket ramlade ner i vattnet och slog sönder den lejdare som behövdes för att ta sig upp till tornet.

I Laholm brann ett vindkraftverk upp

*Fortsättning på nästa sida*

# I Ryssland blir folket manipulerat, men i Kreml hänger skräcken kvar

Den politiska karusellen snurrar snabbare i Moskva. Men den slutliga makten finns hos en enda person.

I slutet av juli avskedade, eller förflyttade, rikets ledare Putin flera lokala småpåvar och guvernörer. Samma gällde Rysslands ambassadör i Kiev. Direkt började man i utländska massmedia och frilansande sociala media prata om spänningar inom Kreml. Till och med om en feberyra, som drabbat Putins "hov" och vladimirsonen själv.

KGBs arvtagare – Federala Säkerhetstjänsten FSB – säkerställde nyligen fullständig kontroll över finansflödena. FSB-chefen Bortnjikovs folk gjorde husrannsakan på Rysslands Utredningskommittés (Sljedstvennij Komitet – SK) ordförande Bistrikovs kontor i Moskva. Flera anställda inom SK fängslades.


Inom underrättelsefrågor har vi det ytterst kompetenta STRATFOR<sup>1</sup>. De menar att SKs verksamhetskontroll och tillsyn av ledningen i maktapparaten, är av avgörande betydelse. För SK kan ställa till svars även de mest betydelsefulla makt-havarna. STRATFOR tog reda på tidigare konflikter inom Kreml och fick Putin att hemlighålla sin kalender för tjänsteresor.

<sup>1</sup><https://www.stratfor.com/about>

## Fortsättning från föregående sida

2014. Räddningstjänsten kunde bara spärra av området. Det fanns inget annat att göra än att låta branden brinna ut. I december 2015 brann ett annat vindkraftverk i Laholm. "Det var inte mycket kvar av vindkraftverket när vi kom fram" kommenterade räddningstjänstens insatsledare. De kunde bara informera ägaren om att han inte längre hade något vindkraftverk.

År 2011 brann ett 77 meter högt vindkraftverk i Tomelilla (se bilden på sidan 21). Verket blev strömförande, så brandförsvaret tvingades ha ett säkerhetsavstånd på 200 meter. Med ett strömförande verk blir ju för övrigt vatten fullständigt livsfarligt, eftersom vatten är ledande.

Också i Rödbergsfjället i Dalarna har ett vindkraftverk brunnit upp. Två personer befann sig i kraftverket, men lyckades ta sig ut oskadda. 

Vad som är ännu mer uppseendeväckande är att Putin försöker att lämna Moskva allt mer sällan.

Oerhört intressant i detta hänseende är ett program från 28 juli, på *Radio Liberty*. Där analytikern Andrej Koljesnjikov från Carnegie Foundation<sup>2</sup> svarade på moderatorn Jelena Rikovecevas frågor.

Andrej Koljesnjikov låter förstå, att tilltänkt val av Rysslands parlament i höst, endast är av ringa betydelse. Inte heller röner detta större intresse hos "den breda allmänheten". Många stelnar eller darrar, i väntan på valet 2018. Då man skall bestämma sig om nuvarande president Putin skall bli kvar på sin auktoritära post i ytterligare 6 år. För tillfället har man bytt ut, eller roterat flera befattningar. Vil-



frank.gordons@  
contra.nu

ket betyder att de som rikets ledare inte längre litar på, växer till antalet. Kommer detta system av misstänkliggörande bestå, även efter 2018, frågar sig Andrej Koljesnjikov.

Nuvarande gruff i maktens ledargarnityr är ett mycket dåligt tecken, påpekar Koljesnjikov. För det vittnar om att regimen murknar och eroderar. Den interna misstänksamheten och bristen på förtroende har nått sådan nivå, att det inte längre är troligt att några där kan enas sinsemellan om man ändrar på eller byter ut något. Det finns inga sådana figurer, som kunde efterträda Putin, resonerar Koljesnjikov. Man kommer bara kunna rösta på Putin. Och honom allena. Den turkiska varianten finns inte heller i Ryssland, där armén kunde göra uppror.

Koljesnjikov påminner om att Putin blir president igen, 2018. Och enligt konstitutionen måste lämna ämbetet 2024.

<sup>2</sup><http://www.carnegiefoundation.org/our-ideas>

Och redan nu börjar man prata om, ifall han inte längre kommer kunna stå på benen 2024... ja då blir det nyordning och man kommer tvingas besluta, vem som sätts i hans ställe.

Putin måste ha "ett nytt krig". För att svetsa samman nationen, berättar Koljesnjikov. När den aktiva fasen i Syrien går mot sitt slut, kriget mot Turkiet avslutats och man vänslas med turkarna... så behövs ett nytt krig för att befästa makten. Och nu har "Herren Gud" sänt kriget mot Olympiska Kommittén, med de internationella strukturerna mot doping, så "kämpar vi åter mot Väst. Vi tvingas åter utstå orättvisor!". Sociologiska undersökningar visar på att folk i Ryssland åter pratar om att allt bara rör sig om intriger Ryssland måste utstå. Att ingen doping egentligen förekommit. Även om Putin erkänner att doping förekommit, så blockeras detta i medvetandet.

Programmets moderator Jelena Rikoveceva påminner Koljesnjikov om sin tveksamhet, inför Putins behov av sin personliga livvakt Rosgvardia. Om nu försvarsminister Sjoju är så absolut lojal. Betyder inte det, frågar Rikoveceva, att det består en paranoid rädsla. Sådan som förut funnits i historien. Och som nu yttrar sig på detta ologiska vis. Vem behöver sådant, om nu försvarsministern är fullständigt lojal?

Alltså – paranoid skräck. Ändå är Koljesnjikovs logik följande :

"Kan man inte hoppas på förändringar, så måste man fortsätta leva som förr. Men inte motarbeta maktens boningar. För det blir bara sämre då. Och det viktigaste för mig, ifall jag går ut på gatan, är att inte få till allt så, att det blir etter värre. Här har ni nu det passiva stödet till regimen."

Men skräcken avtar inte. Rysslands ledargarnityr behöver sin 400 000 man starka livvakt, i alla fall...

*Frank Gordon skriver i den lettiska tidskriften Brīvā Latvija, 13 augusti 2016. Översättning från lettiska: Janis Vikmanis*

---

---

# BOK-NYTT

---

## Den sanna historien om Mao Tse-tung

*Mao, den sanna historien* av Jung Chang och Jon Halliday är en ingående skildring av historiens värsta massmördare. Jung är född i Kina och var en period rödgardist. Senare arbetade hon som barfotadoktor, stålarbetare och elektriker. Hon emigrerade 1978 till Storbritannien där hon doktorerade i lingvistik 1982. Jon har varit gästföreläsare vid Kings College i London och skrivit flera böcker. Mer än 10 års forskning ligger bakom boken.

Boken är mycket detaljerad och har över 700 sidor text samt 84 sidor noter. Alla intervjuade personer och källor finns angivna i slutet av boken.

Mao föddes i en jordbrukarfamilj i dalen Shaoshan i Hunanprovinsen. Året var 1893. Maos far var driftig och hade det gott ställt. Men Mao avskydde kroppsarbete och ville inte bli bonde som sin far. Han lärde sig tidigt läsa. Läsning var sedan hans passion genom livet.

Mao anses vara skyldig till över 70 miljoner människors död och detta i fredstid. Varifrån kommer denna ofattbara ondskas? Mao var upprorisk och lat under sin uppväxt. Helst av allt ville han läsa böcker men hans far hotade med att dra in underhållet om han inte skaffade sig ett yrke. Så han började studera vid ett lärarseminarium. Han var då nitton år. Mao deltog i studenternas samtal under kvällarna och där stötte han för första gången på ordet kommunism. Kina blev republik 1912 när kejsardynastin föll sönder. Men centralregeringen var svag och det gav folket en viss frihet. Mao ville förinta den kinesiska kulturen och det kännetecknade senare hans regering. Vid 24 års ålder studerade han fortfarande och vid den tiden formulerade han sin livsfilosofi.

Här några citat: ”Jag instämmer inte i åsikten att individen för att vara moralisk måste låta sina handlingar vägledas av principen att de ska vara andra till gagn. Moral behöver inte definieras i förhållande till andra... Människor som jag vill ... tillfredsställa sig själva till brädden, och genom att göra detta erövrar vi automatiskt de högsta moraliska värderin-

gar. Självfallet finns det människor och föremål i världen, men de existerar endast för min skull.”

Vilken kontrast mot den judekristna etiken! Vi ansvarar för våra handlingar inför en högre makt, Gud, och ska en gång stå till svars för våra handlingar.

Fler citat: ”Människor som jag har bara en plikt och den är mot oss själva, vi har ingen plikt gentemot andra människor.” Och: ”Det finns de som menar att man avkrävs ansvar av historien. Det tror inte jag. Jag är bara intresserad av att utveckla mig själv... Jag har min lust och den utgör min kompass. Jag är inte ansvarig inför någon.”

Solzjenisyn skrev en gång: ”Vad är det som gör det möjligt för människor att masslakta varandra? Jo det är Ideologi.” Kanske är det så. Kommunisterna lyder Partiet och nazisterna Ledaren.

Mao ville ha krig och så här sa han om döden: ”Människan är begåvad med nyfikenhet. Varför skulle vi behandla döden annorlunda? Vill vi inte uppleva besynnerliga saker? Döden är ytterst besynnerlig och kan inte upplevas om vi fortsätter att leva... Somliga räds döden eftersom den infinner sig så drastiskt. Men jag anser att döden är högst fantastisk: Var någonstans i världen i övrigt stöter vi på en så fantastisk och drastisk förändring?”

Men detta tillämpade Mao inte på sig själv. Han var besatt av olika metoder att hejda döden för egen del och gjorde allt för sin egen säkerhet. Hans maktbegär styrde hans liv och han lyckades så småningom nå positionen som ordförande i Kinas kommunistparti. Det var Moskva, som stöttade Kinas kommunister och gav dem pengar. Mao var inte särskilt populär bland ryssarna men lyckades med list och intriger bli ledaren. Nationalistpartiet med Chiang Kai-shek som ledare stred mot kommunisterna men blev delvis infiltrerat av kommunisterna.

Den berömda så kallade långa marschen gjorde Mao med sina soldater från oktober 1934 till oktober 1935. Från Jiangxi-provinsen i södra Kina till Gula jordens platå i norra Kina.

Många myter har berättats om detta, men boken slår hål på dessa. Mao offerade gärna tiotusentals soldater för sin egen maktlystnad. Självmarscherade han inte. Han och de högsta ledarna bars på bårar medan soldaterna fick gå med sargade fötter. Mao ville komma först till Gula jordens platå där han kunde komma i kontakt med kommunisterna från Moskva och få hjälp med vapen och andra förnödenheter. Därför beordrade han sin kollega och rival Zhang Guotao att med sina trupper marschera genom ett träskområde där massor dog. Att människor dog berörde inte Mao det minsta. Mao stödde den japanska ockupationen av nordöstra Kina, eftersom detta skadade hans motståndare nationalisterna.

En annan myt som boken avlivar är den om marschen över Daufloeden nära Tibet. De gick över en 101 meter lång hängbro bestående av kedjor med plankor på. Enligt myten var en stor del av plankorna borta och fienden låg på andra sidan och sköt. I verkligheten var där ingen skottlossning och Maos soldater gick över och fick låna dörrar och kistlock av ortsbefolkningen så de kunde gå över bron utan att någon skadades. Den som bidrog till mytbildningen var den amerikanske journalisten Edgar Snow, som tilläts intervju Mao och genom sina böcker blev Maos talesman i väst. Mao fabulerade friskt och blev trodd.

När Maos konkurrent Chiag Kai-shek föll blev Mao härskare över hela Kina. Med makten följer rädsla och Mao var inget undantag. Han var rädd för attentat och omgav sig som andra härskare med livvakter. Mao hade en vana att sova på dagarna och läsa på natten. Det berättas att halva hans stora säng var fylld av böcker. Nu gällde det att bygga upp en stark krigsmakt och det blev till att handla från Sovjet. Som i alla andra kommunistländer var det brist på mat även i Sovjetunionen. Så Mao köpte krigsmateriel och maskiner till industrin av Sovjet och betalade med mat. Visserligen var det svält även i Kina men det rörde inte Mao, som åt sig fet. Bönderna tvingades öka produktionen men bestals på detta av myndigheterna som sände det vidare till Sovjet. Flera tiotals miljoner bönder svält ihjäl.

Mao insåg att småfåglar pickade i sig en del säd. Alltså skulle de utrotas. Följden blev att insekter och småkryp tog över. Mao beställde 200 000 sparvar från

Sovjet. Om han fick leveransen förtäljer inte historien.

En av Maos lustar var förstås sexualdriften. Många var hans kvinnor. Han blev bortgift med en flicka på 18 år när han var 14. Hon dog inom ett år och han erkände inte henne som sin hustru. Senare gifte han sig med Yang Kaihui, som var förälskad i Mao. Men Mao hade hela tiden andra kvinnor. Kai-hui avrättades av Maos fiender 1930. Den sista i raden av Maos kvinnor var den ökända Jiang Qing. Hon var skådespelerska och de gifte sig 1938. Deras förhållande beskrev hon så här: ”Jag var ordförande Maos hund. Vem som helst som ordförande Mao bad mig bita, bet jag”. Hon överlevde Mao och är känd som Maos änka. Hela tiden till sin sista födelsedag 1975 hade Mao en mängd kvinnor runt sig som försåg honom med sex med mera.

Hans favoritdotter Li Na föddes 1940 och tvingades delta i den så kallade kulturrevolutionen, som började 1966,

tillsammans med sin mamma, Jiang Qing. Detta vansinne påminner om ISIS härjningar i vår tid bland fornlämningarna i Syrien. Fast i större skala. Jiang Qing begick självmord 1991. Hon var Maos fjärde hustru.

Mao förnedrade sina medarbetare och upphöjde sig själv. Zhou Enlai genomgick flera syndabekännelseritualer som

var vanligt i kommunistiska sammanhang. Men Zhou var Maos premiärminister till sin död. Han dog i cancer 78 år gammal. Mao hade förvägrat honom operation tidigare. Mao ville att Zhou skulle dö före honom. När han till sist fick operation var det för sent.

Även tyranner vissnar ner och dör och de sista åren fick Mao diagnosen ALS och blev

allt svagare. Han dog 9 september 1976.

De sista åren stödde sig Mao på en grupp känd som ”de fyras gäng”. Hans gamla kumpaner Zhou och Deng Xiaoping ville mildra Maos vansinniga styre. Ett citat från boken: ”Efter Maos 25 år vid makten levde större delen av befolkningen i svår fattigdom och djupt elände. I stadsområdena, som var privilegierade, rådde sträng ransonering av mat, kläder och nästan allt annat av livets nödtorft. Familjer om tre generationer bodde hopträngda i ett litet rum...”

Det är en gåta att det fortfarande finns de som stöder denna bisarra ideologi som kallas socialism.

Och att maktgalna människor lyckas samla tillräckligt många runt sig för att kunna härska. *Bertil Hoffman Jung Chang och Jon Halliday: Mao. Den sanna historien (Mao: The Unknown Story). Originalutgåva på engelska 2006. Storpocket på svenska 2015 på Norstedts)*

## CONTRA

### 5 1991...

Det var dags för val och Contra hade en stor intervju med Ian Wachtmeister, som skulle visa sig vara en av de dominerande i svensk politik de kommande tre åren. ”Vi är för en revolution, den revolution som faktiskt pågår i världen. Det är inte en revolution där man skjuter på varandra, utan en förändring i grunden av systemet”, sa Ian Wachtmeister till Contra.

Bland huvudpunkterna i Ny Demokratisk program fanns en sänkning av skattetrycket från 57 till 47 procent på sex år (det är uppnått, men det tog betydligt längre tid än sex år).

Med dagens aktuella NATO-debatt kan följande uttalande från 1991

vara intressant: ”Att ställa sig neutral till det som händer i omvärlden i dag är lika obefogat som obegripligt. Man kan inte stå neutral mellan diktatur och demokrati, eller mellan Sovjet-diktatur och Baltikums frihetskämpar. Neutraliteten börjar alltmer likna opportunism och feighet. Vårt försvar ska därför snarast möjligt anpassas till det europeiska säkerhetssystemet”. Ian Wachtmeister menade att hans parti vände sig mot etablissemangen och inte var politiker, utan en grupp som ville minska politikerväldet i landet.

Tommy Hansson presenterade sin nya bok Neutralitetsmyten. Tommy Hansson menade att den påståd-

da neutralitetspolitiken gång efter annan varit bedräglig, för att den tog ställning för den kommunistiska sidan i konflikter som Vietnam och Angola.

För första gåmngen uppmärksammade Contra ”Växthuskonspirationen”. För något tiotal år sedan hade domedagsprofeterna skrämts med en kommande istid. Nu var det istället ett hot om att jordens medeltemperatur skulle stiga.

Vi tittade också på den så kallade befrielseologin, där kristna i framförallt Latinamerika, tog ställning för brutala kommunistiska diktatorer och system.

## ...för tjugofem år sedan